



İŞTE TKP'NİN ÇÖZÜMÜ

#13

SAVUNMA



İŞTE TKP'NİN ÇÖZÜMÜ

13- SAVUNMA

TKP ÜLKE GÜVENLİĞİ DENİLİNCE NE ANLIYOR?

TKP için ülke güvenliği, emekçi halkımızın barış içinde olması, ülke topraklarının ve emeğimizle yarattığımız zenginliklerin halkımızın çıkarı için kullanılmasına engel olan her türlü boyunduruktan azade olmamız, halkımıza ve onun iradesine yönelik her türlü saldırgan girişimin baştan önlenmesi ve savuşturulmasıdır.

TKP, bu çerçevede, ülke güvenliğine yönelik mevcut tehditlerin bir kısmını özel önlemlere ihtiyaç dahi kalmadan kaynağında çözeceğini, emekçi halkın temsilcilerinin ülke yönetimine gelmesinin yeteceğini iddia etmektedir. Öte yandan bunların ötesinde ülke güvenliği savunma alanında somut politikalar ve yapısal adımlarla korunması gereken bir görevdir.

BUGÜN ÜLKE GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE

ATAN FAKTÖRLER NELERDİR?

Bugün ülke güvenliğimize yönelik en büyük tehdit patronların kâr hırslıdır. Yurttaşlarımızın canı, yabancı topraklarda kapitalist sınıfın çıkarları için girişilen maceralarda hiçe sayılırken, uluslararası kapitalist rekabetin sıcak çatışmalara dönüşmesi kendi topraklarımızdaki barış ve güvenliği de tehdit etmektedir. Türkiye burjuvazisi yakın ve kimi örneklerde uzak coğrafyalarda uluslararası pazar kavgasının kimi zaman ortağı kimi

zaman doğrudan öznesi olurken bu saldırgan ve kışkırtıcı tutum, rakip ülkelerin Türkiye'yi hedef almasını da kolaylaştırmaktadır.

Bununla bağlantılı olarak güvenlik sorunumuzun kaynağında patron sınıfının çıkarlarına hizmet eden uluslararası ittifaklar durmaktadır. Bugün parçası olduğumuz emperyalist ittifaklar, ülkemizi oldu bittilerle karşı karşıya bırakmakta, stratejik, siyasi ya da ahlaki gereği olmayan taraflaşmalara zorlamaktadır. Üstelik bunlar ülkemizin kolaylıkla anlaşabileceği, karşılıklı çıkarlar temelinde barışı tesis edebileceği başka ülke halklarıyla ilişkilerini sabote etmekte, yer yer ortadan kaldırmaktadır.

Özetle NATO ve bunun gibi emperyalist ittifaklar ülkemizi korumayı değil kontrol etmeyi ve emperyalizmin çıkarları uğruna ateşe sürmeyi amaçlamaktadır.

İç sorunların, en geniş haliyle Türkiye toplumunun içinde yaşanan kırılmaların bir güvenlik sorunu yarattığı, zaman zaman ülkemiz içindeki çelişki ve çatışmalara "yabancı" güçlerin müdahale ettiği şimdiye kadar hemen hemen tüm iktidarlar tarafından dile getirilmiştir. Buna karşılık TKP, toplumsal sorunlarımızı, toplumumuz içinde birikmiş ya da ortaya çıkmış çatışma ve çelişkileri bir güvenlik sorunu olarak tanımlamayı reddeder. TKP, emperyalizmin askeri ya da sivil, ekonomik ya da kültürel her türlü aygıtı kullanarak ülkemize ve toplumsal yaşamımıza yönelik müdahale girişimlerini soğukkanlı bir şekilde engelleme azim ve kararlılığındadır.

Bu çerçevede mutlaka vurgulanması gereken durum şudur: Türkiye sermaye sınıfı, vazgeçilmez olarak gördüğü emperyalist ittifaklar sayesinde ayakta kalabildiğinin farkındadır. Başka ülkelerin Türkiye'nin iç sorunlarına müdahale kanalını açan tam da budur. Bu kanal TKP iktidarında kapatılacaktır.

ÜLKE GÜVENLİĞİMİZ NASIL SAĞLANACAK?

- TKP, askerî maceralara geçit vermeyecektir. Barış, Türkiye'nin emekçi halkın refahını sağlayacak bir şekilde gelişmesi için olmazsa olmaz koşuldur. Türkiye'nin kendi toprakları dışında, başka halkların sırtından zenginleşmek ya da uluslararası sermayeye hizmet etmek için askerî maceralara girmesi onursuz, utanç verici ve akıl dışı bir

tutumdur ve asla kabul edilemez. Barışı sağlamış bir Türkiye kendi doğal, insanî ve toplumsal zenginlikleriyle hızla yükselecektir.

- Türkiye NATO'dan derhal çıkacaktır. Emperyalist ittifaklardan ayrılmak bizi sermaye sınıfı ve yandaşlarının iddia ettiği gibi hedef haline getirmez. Tam tersine emekçi halkın kendi kaderini eline aldığı tam bağımsız ve tarafsız bir Türkiye'nin artan saygınlığı ülke güvenliğini de artıracaktır. Uzun süredir ağır bir hegemonya krizi ve ideolojik tıkanıklık yaşayan ABD merkezli batı emperyalizmi nin sosyalist Türkiye'nin bağımsızlık ve barış tercihleri karşısında yapabilecekleri sınırlıdır.
- Türkiye, dış sorunlarını önce barış politikalarıyla çözecektir. Türkiye'nin komşuları ve yakın coğrafyasında bulunan ülkelerle yaşadığı "dış sorunlar" samimi bir barış politikasıyla çözülebilir. Başka ülkelere zarar vermeyeceğini garanti eden, bunun en büyük işareti olarak halkın emekçi ve yoksul çoğunluğunun iktidarda olduğu bir Türkiye, kendisine yönelen tüm saldırgan eğilimleri bastıracaktır. Aynı zamanda bu kapitalist ülkelerdeki emekçiler, sosyalist Türkiye'nin doğal müttefiki olacaktır.
- Bugün özellikle komşu ülkelerdeki burjuva iktidarların kendi halklarına "dış tehdit" olarak sunduğu bazı gerilimlerin kaynakları arasında "Türkiye korkusunun" olduğu sır değildir. Doğu ve Güney komşularımız, NATO'yu arkasına alan kapitalist Türkiye'yi açıkça tehdit olarak görmektedir. Benzer şekilde Türkiye korkusunun örneğin Yunanistan'da sermaye sınıfı tarafından kullanıldığı, emperyalizmin fedailiği için Türkiyeli zenginlerle girilen yarışın halka bu korku sayesinde kabul ettirildiği de gerçektir. Türkiye Komünist Partisi, emperyalist ittifaklarla bağlarını kopartırken kendi çevresinde aktif bir barış politikası inşa edecektir. Zengin sınıfların karanlık sicili sayesinde inşa edilen "Türkiye korkusunun" bastırılmasında şüphesiz ki emekçi halkların örgütlü etkinliği de devreye girecektir.
- Türkiye'de samimi bir barış siyaseti güden, aynı zamanda caydırıcı askerî güce sahip olan işçi sınıfı iktidarı NATO üyesi komşularımızda sürdürülen saldırgan siyasetin sorgulanmasına yol açacaktır. Bu ülkelerde yükselecek NATO ve emperyalizm karşıtı mücadele komü-

nistlerin güç kazanmasına yol açacaktır. TKP, savunduğu samimi ve eşitlikçi barış siyasetinin yanı sıra dünya emekçi halklarıyla yürüteceği enternasyonalist dayanışma sayesinde sınıf kardeşliğini pekiştirecektir. Bu kapsamda:

- Yunanistan ile anlaşmazlıkların temelinde iki ülkenin sermaye sınıfları arasındaki derin rekabet ve bu rekabetle birlikte kontrolsüzce gelişen karşılıklı milliyetçi ve şoven politikalar yatmaktadır. Bunun sonucunda iki ülke arasındaki birçok sorunu çözüme kavuşturan Lozan Barış Antlaşması tartışmaya açılmış, onun hükümleri belirsizleştirilmiş ya da ihlal edilmiştir. Bu bağlamda muhatabımız olan kardeş Yunan emekçi halkına barış niyet ve kararlılığımız açıkça anlatılacaktır. İki ülke arasında süregiden sorunların çözümü için emekten yana kamuoyu oluşturulacak ve çözüm olanakları yaratılacaktır.
- Ege ve Doğu Akdeniz'de emperyalist planlar ve uluslararası tekellerin yağma girişimleri deşifre edilecek, önlenecek ve emekçi halkımızın haklarının çalınmasına izin verilmeyecektir. Özellikle bölgedeki enerji kaynakları üzerinden yapılan emperyalist anlaşmaların iç yüzü ifşa edilecek, ilgili kaynakların hakkaniyetle bölge halkları arasında pay edilmesi sağlanacaktır. Ege'de yıllardır Yunanistan ile Türkiye arasında gerilim kaynağı olan karasuları sorunu, sosyalist iktidarımızda iki ülkenin halklarının çıkarları doğrultusunda çözüme kavuşturulacaktır. Lozan anlaşmasının bütün hükümleri, Yunanistan'ın egemenlik haklarına saygı gösterilerek ve Türkiye'nin Ege'deki varlık ve haklarını hiçe sayan akıl dışı talepler reddedilerek eksiksiz uygulanacaktır.
- Karadeniz'de barışın güvencesi olan ve emperyalizmin ortadan kaldırmaya çalıştığı Montrö Sözleşmesi kararlılıkla korunacak, ABD ve müttefiklerinin Karadeniz'deki varlığına son vermek için etkili önlemler alınacaktır.
- Egemen Suriye devletine karşı işlenen suçlara dair kanıtlar dünya kamuoyuna açıklanacaktır. Bölgedeki emperyalist planlar deşifre edilecek ve Suriye halkının seçmiş olduğu hükümetle derhal barış görüşmeleri başlatılacak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye topraklarındaki askerî varlığına son verilecektir.

- Balkanlardan Kafkasya'ya varıncaya kadar bölgemizde emperyalizm tarafından ortaya konan kanlı tezgâhların parçası olunmayacak, bunlara karşı mücadele edilecektir.
- 1974'te Yunanistan'daki askeri cunta eliyle Kıbrıs'ta gerçekleştirilen faşist darbe ve akabinde Türkiye tarafından gerçekleştirilen ve bir işgalle sonlanan müdahale adanın bugünkü durumunu şekillendirmiştir. Oysa Kıbrıs halkı üzerinde Türkiye ve Yunanistan'ın herhangi bir tasarrufu olamaz. Kıbrıs'ta bulunan Türkiye askerleri geri çekilecektir. Kıbrıslı Türklerin ve Rumların kendi iradeleri ile Kıbrıs'ın geleceğini belirlemesine saygı duyulacaktır. Eğer adada emperyalizme ait üslerin kaldırılması, AB'ye bağımlılığın sonlandırılması ve sosyalist bir Kıbrıs için mücadele eden işçi sınıfı siyaseti belirli mevzileri elde etmişse etnik kimliğinden bağımsız olarak onlarla siyasi bağımızı güçlendireceğiz.

SİLAH SANAYİSİ YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Türkiye'de AKP iktidarıyla birlikte 1923 Cumhuriyetinin yerleştiği genel kural ve devlet geleneklerini aşma iradesi gösteren Türkiye burjuvazisi, sermaye ihraç eder hale gelmiş, bölgesel bir aktör olmaya soyunmuştur. Bununla birlikte bölgesel pazarlardaki etkisini, savaş alanında da artırmak için çeşitli kapsamlı girişimler yapmaktadır. Süreç çeşitli sorunlarla ve görece başarısızlıklarla malul olmakla beraber doğrutu bu yöndedir.

Özellikle Suriye İç Savaşı'nın genişlemesiyle komşu ülkelere müdahale olanağı bulmuş olan Türkiye burjuvazisi, bir yandan ürettiği ürünler için yeni pazarlara kavuşurken, bir yandan da ürettiği silahları kullanmak, geliştirmek için fırsata kavuşmuş oldu. Örneğin bu çatışmalarda yoğun olarak kullanılan ve geliştirilen Silahlı İnsansız Hava Araçları, bugün pek çok ülkeye satılmaktadır. Silah sanayisinde AKP iktidarının yaptığı düzenlemeler, devlet kurumlarının buna uygun şekillendirilmesi, "yandaşları" kayırmanın ötesinde burjuvazinin tamamını kollayacak şekilde ilerlemektedir. Türkiye burjuvazisi emperyalist bağlantılarını güçsüzleştirmeden uluslararası konjonktürün bıraktığı boşluklara adım atarak AKP iktidarıyla yeni bir vizyona doğru ilerlemektedir.

2021 yılında 3 milyar 225 milyon dolar olarak gerçekleşen silah sanayisi

İhracatının 2022'de bu seviyeyi aşması bekleniyor. Özellikle Afrika ülkelerine yapılan ihracatta yüksek oranlı artışlar gözlenmiştir. Ayrıca, geleneksel olarak Türkiye ile silah sanayisi alanındaki alışverişi düşük seviyelerde gerçekleşen Hindistan'a yapılan ihracat da dikkat çekmektedir. Türkiye'nin silah sanayisi ürünü ihraç ettiği Birleşik Arap Emirlikleri, Filipinler, Ukrayna, Kırgızistan, Azerbaycan, Katar, Fas, Etiyopya, Bangladeş gibi ülkelerin yanında bazı ofset anlaşmaları hala devam eden ABD'ye ihracat da devam etmektedir.

Bugün silah sanayisinde hammadde ve ileri teknoloji içeren ürün anlamında dışa bağımlılık tartışmasız şekilde sürmektedir. Küresel ölçekte öne çıkan silah sanayisi firmaları ya doğrudan ya da dolaylı ortaklık olarak ABD bağlantılıdır.

Küresel resme bakıldığında silah sanayisinde toplam varlığı dünya çapında etkisiz ancak özgün yapısıyla bölgesel de olsa bir varlığa sahip olan Türkiye silah sanayisi, burjuvazinin siyasal eğilimleriyle paralel olarak bölgesel bir aktör olmaya soyunmakta, bu yönde çok yönlü ve kapsamlı girişimlerde bulunmaktadır.

TKP bu kapsamda:

- Güçlü ve bağımsız bir silah sanayisinin halkımızın güvenliği ve refahı açısından gerekli olduğunu düşünmektedir. Silahlanma ve "savunma" için yapılan tüm harcamaların, verilen tüm emeklerin oluşan toplumsal zenginliklerle karşılanan bir maliyet olduğu açıktır. Bu kaçınılmaz bedelin azaltılmasıysa silahlanmayı gündemden düşürerek değil, bağımsız ve halk yararına bir savunma politikasını inşa ederek mümkün olabilir.
- Silah sanayisi derhal ve istisnasız devletleştirilecektir! Fabrikalarda sömürünün ortadan kaldırılması için adımlar atılırken, üretimdeki işçilerin yönetime katılacağı kurullar yaratılacaktır. Bugün sektörde devlet, askerî üst düzey komuta kademeleri ve yerli-yabancı özel şirketlerin çıkarları doğrultusunda örgütlenen yapı dağıtılacaktır. Onun yerine tüm sektörel faaliyet tek elden koordine edilerek verimlilik, maliyetlerin azaltılması, işçi haklarının korunması, teknolojik ilerle-

melerin paylaşılması ve kadro istihdamı sağlam temellere oturtulacaktır. Kurulacak kamucu yapı sayesinde kapitalizm döneminde silah sanayisinde ortaya çıkan kirli çıkar çevrelerine aman verilmeyecek, işçi denetimi sayesinde verimsiz ve etkisiz yöneticilerin geri çağırılması sağlanacaktır. Ülkesinin eşit, özgür ve egemen bir ülkesinin teminatı olarak faaliyette bulunduğu farkında olan yetişmiş teknik kadro da toplumun yaşadığı bu olağanüstü alt üst oluştan onurlu yerini alacak, bilim ve teknoloji alanındaki kazanımlarımızın emperyalist merkezlerce çekilmesinden başka bir anlamı olmayan “beyin göçü” bir sorun olmaktan çıkacaktır.

- TKP, emekçi halkın kendi kaderini eline alacağı sosyalist iktidar koşullarında silahların susmayacağını bilmektedir. Emperyalizmin küresel ölçekte varlığı devam ederken gerçek barış mümkün olamaz. İşçi sınıfı iktidarını boğmaya kalkacak olanları etkisiz hale getirecek gücün ayağını basacağı zemin güçlü ve bağımsız savunma sanayisinin geçer.
- Bugün halk çıkarı yerine kârın öne çıktığı silah sanayisinde bu denklem tersine şekilde düzeltilenecektir. Kâr hırsı ve pazar ele geçirme güdüsü nedeniyle savaş kışkırtıcılığının ortadan kalkmasıyla caydırıcılığın öne çıktığı araştırma-geliştirme ve üretim ön plana çıkacaktır. Savunma sanayisinde geliştirilen teknolojilerin sivil alanlara entegre edilmesi sağlanacaktır. Günümüzde özellikle bazı hammadde ve yüksek teknoloji içeren ürünlerde yaşanan dışa bağımlılık sorunu, bütüncül ve pratik çözümlerle, gerekirse eşitlik-ortak üretim esasına dayalı teknolojik işbirlikleriyle aşılabilecektir. Bu esaslar üzerinden gelişen sosyalist savunma sanayisi Türkiye emekçilerinin ve emperyalizme karşı mücadele eden başka emekçi halkların en güçlü dayanağı olacaktır.

SİLAHLI KUVVETLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri halkından koparılmış, zengin sınıfların ekonomik, toplumsal ve politik amaçlarına hizmet eder bir yapıya dönüşmüştür. Kara, deniz, hava ve jandarma kuvvetleri iktidardaki rejimle eş güdümlü şekilde gericileşmiş, çok çeşitli tarikatların örgütlendiği bir alan haline gelmiştir. Silahlı Kuvvetler bunun yanı sıra Türkiye'nin dahil olduğu

uluslararası emperyalist ilişkilerden de doğrudan etkilenmiştir. Üst düzey komuta kademesinin tamamı kurmay subaylıklarının bir dönemini emperyalist merkezlerde geçirmekte, bu çevrelere entegre olmakta, dolayısıyla sadakatleri emperyalist merkezlere ve burada üretilen kapitalist, emek düşmanı ideolojiye kaymaktadır.

TSK, hem emperyalist hiyerarşi kapsamında Türkiye'ye verilen görevler hem de aynı merkezlerdeki boşluklara hamle yapan Türkiye burjuvazisinin yağmadan pay kapma çabasının aracı olarak yurtdışında çok çeşitli bölgelerde bulunmakta, kimi yerlerde de kalıcı üslerde görev yapmaktadır. Yurtdışı görevleri tamamen emperyalist merkezlerin çıkarları doğrultusunda veya Türkiye sermaye sınıfının kârı doğrultusunda planlanmakta ve icra edilmektedir. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri uluslararası hukuka göre kimi durumlarda işgalci duruma düşmekte, yerli halka karşı savaş suçu işleyebilecek duruma getirilmektedir. Ayrıca son dönemde gerçekleştirilen yeniden yapılanmayla askerlik mesleğinin yetkinleşmek yerine halka dayanmayan profesyonel askerlik konusunda önemli adımlar atılmıştır. Özellikle sıcak çatışma bölgelerinde yaşanabilecek can kayıpları karşısında toplumsal tepkiyi soğurmak adına bu bölgelere profesyonel askerlerin gönderilmesi uygulamasında aşama kaydedilmiştir. Bu tür harekâta milliyetçi ve dinci gerici saiklerle biraraya getirildikten sonra para karşılığı savaştırılan ve çatışmalarda önden cepheye sürülen Özgür Suriye Ordusu gibi başıbozuk düzensiz askerî birliklerin de yer aldığı görülmüştür.

TKP iktidarında:

- Türk Silahlı Kuvvetleri halkın ordusu olacak, toplumun ve ülkenin çıkarlarını savunacaktır. Ordu bünyesinde hiçbir tarikat örgütlenmesine müsaade edilmeyecektir.
- Türk Silahlı Kuvvetlerinin iktidardaki işçi sınıfının ve emekçi halkın çıkarları doğrultusunda devrimci bir şekilde yeniden örgütlenmesi gerçekleştirilecektir. Silahlı Kuvvetler bünyesinde milliyetçi, dinci gerici, savaş yanlısı propaganda yapılmasına izin verilmeyecek, emekçi halktan yana ideolojik girdilerde bulunulacaktır. Kışlaya emekten ve halktan yana siyaset sokulacak, askerî örgütlü bir

yurttaş olması sağlanacaktır. Silahlı Kuvvetler personelinin toplumla dayanışma içinde olacağı ortak projeler yürütülecek, askerlik alanındaki yetkinliğin gelişmesi elden bırakılmaksızın emekçi halkı ilgilendiren gündemlerde de aktif yer alması sağlanacaktır.

- Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde emperyalist işbirliği ve örgütlenme kapsamındaki tüm halk karşıtı yapılanmalar tasfiye edilecektir. Halk yararına yapılacak istihbarat faaliyeti merkezileştirilecek, mevcut yoz ve emperyalizm güdümündeki yapılanma yargı önüne çıkarılacak, işlenmiş suçların hesabı sorulacaktır.
- Yozlaşmış polis, jandarma teşkilatı, mahalle bekçiliği ve koruculuk gibi uygulamaların yerine halkın ve devletin güvenliğini sağlayacak bir iç güvenlik teşkilatı oluşturulacaktır.
- İç güvenlik örgütleri emekçi halkın çıkarlarına ve eşitlikçi ideallere uygun şekilde ve emekçi halkın denetimine açık olarak düzenlenecektir.
- İç güvenliği sağlayan en büyük etkenin örgütlü bir halk olduğundan hareketle bireysel silahlanmanın hızla denetim altına alınarak tamamen ortadan kaldırılması için gerekli adımlar atılacaktır.
- İstihbarat örgütlenmesi ve faaliyetleri emekçi halkın çıkarlarını en yüksek seviyede koruyacak şekilde düzenlenecek ve denetlenecektir. Çeteleşme ve istismarlara asla izin verilmeyecektir.