

7 Kasım'da Türkiye'nin birçok noktasında bir araya geliyoruz. Namuslu, vicdanlı, ahlaklı insanları bir arada olmaya davet ediyoruz.

👉 Mutlaka başaracağız!

<https://www.tkp.org.tr/aciklamalar/insanlik-iyi-seylere-layiktir/>



ÇİFTÇİ ZARAR EDİYOR BAKAN BEY MORAL VERİYOR



“Türkiye’de bu sezon itibarıyla ‘ben zarar ettim’ diyen çiftçimiz yok, olmaması gerekir. Gübre desteklerini artırdık, yeterli mi? Değil. Elimde olsa çok daha fazlasını veririm. Çiftçimize moral ve motivasyon vermek en önemlisi.”

Bunları söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli.

Çiftçilerimiz bu muameleye layık mı? Halkımız bu muameleye layık mı? Moral-motivasyon edebiyatına mı kaldık?

Geçen bir yıl içinde Amasya’da, Karaman’da, Adıyaman’da ve başka yerlerde çiftçiler eylem

yaparak “zarar ediyoruz” dediler. Neden zarar ediyorlardı? Bankalara olan borçları, dışa bağımlı girdiler, öyle olunca tohumun, gübrenin fiyatının iki üç katına çıkması, pancarın tarlada kalması, tütün üretiminin yasaklanması yüzünden... Özel-leştirmeyle elde avuçta hiçbir şey kalmaması yüzünden...

Bakan ise “zararınız olmaması lazım” diyor.

AKP hükümeti pandemiye fırsat bilen şirketlerin fiyatları şişirmelerine izin verdi. Cumhurbaşkanı’nın kullanmayı çok sevdiği laf gibi, “Atı alan Üsküdarı geçti...”



Üretimde dışa bağımlılık ve tekelleşme arttı, büyük şirketlerin ekonomi üzerindeki kontrolü pekişti. Şimdi AKP, küçük üreticiler ve tüketiciler üzerindeki mali baskıyı hafifletebilirmiş gibi ne kadar destek verdiklerini açıklıyor. İlan edilen toplam rakamlar hiçbir şey ifade etmiyor çünkü o rakamdan zarara uğrayanlar başına düşen pay o kadar az ki...

Peki bunun suçlusu kim? Tek başına Ekrem Pakdemirli değil herhalde! Öyle olsaydı sorunu bir fiske vuruşuyla çözmek mümkün olurdu. Oysa “elimden gelse”ye dayalı bir yönetim şeklini değiştirmenin tek yolu var: Üretimin kamu eliyle yapılması ve halkın ihtiyaçlarına göre planlanması.

YETTİ ARTIK TIRŞIKÇI KAPİTALİSTLER

Hatırlayanlar vardır, Adıyamanlı bir çiftçi esas suçluyu teşhis etmişti: “Tırşikçi kapitalistler”

Pakdemir ve sanki bizle alay eder gibi sarf ettiği sözler bizim öfkemizi körüklüyor. Fakat o sözlerin yarattığı öfkeyi esas suçlulara, bu düzenin sahiplerine doğrultmamız lazım. Çünkü insanımız, insanlık daha iyisine layıktır!

Şairin dediği gibi:

*Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim,
akar suyun,
meyve çağında ağacın,
serpilip gelişen hayatın düşmanı.
Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına:
- çürüyen diş, dökülen et -
bir daha geri dönmek üzere yıkılıp gidecekler.
Ve elbette ki, sevgilim, elbet,
dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya,
dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle: işçi tulumuyla
bu güzelim memlekette hürriyet...*

Nazım Hikmet

