

İşsizlik ve yoksulluk tavan yaparken ERBAŞ'TAN MASALLAR



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu hafta yine konuştu. Zenginlere gelince yatlar katlar, yoksullara gelince sabır ve şükür diyen Ali Erbaş, bu sefer de affetmekten, hoşgörüden, bağışlamaktan açtı sözü.

Neyi affedeceğiz peki? Kimi bağışlayacağız? Tabii bunca yoksulluğun ve sefaletin sahibini, patronları ve onun hizmetkârı iktidarı, AKP'yi.

Çok değil daha birkaç hafta önce AKP hata ediyorsa dahi dinin gereği olarak susmak gerekir diyen din tüccarlarını da gördük. Ali Erbaş ise lafı dolandırarak söylemeyi tercih ediyor.

Ama biz sözü uzatmadan, lafı dolandırmadan diyelim diyeceklerimizi.

Çünkü biz emekçilerin sabrı kalmadı.

Havalar soğuyor, her şey ateş pahası, aldığımız ücretler ile ayın sonunu getiremiyor kimse. Zenginler

servetlerine servet katacak, yoksullar soğukta ve sokakta kalacak sonra da din tüccarları kalkıp "sabredin" ya da "affedin" diyecekler.

Yok öyle yağma!

Emekçiler borçlarını ödeyemiyor, hayatlarımızı idame etmek için borçlanmak zorunda kalıyoruz.

Memleketin büyükşehirlerinde doğalgaz zamları köylerinde ise artan kömür fiyatları insanlığı hak etmediği tasarruf tedbirlerine mecbur bırakıyor. Diyanet İşleri Başkanı da kalkıp şükredin, sabredin, affedin diyor!

Ama biliyoruz ki örgütlü bir halk unutmaz hesap sorar.

İnsanlık zalimleri ve sömürenleri affetmez, mücadele eder. Biz de din tüccarlarıyla, patronlarla, din üzerinden siyaset yapanlarla mücadele edeceğiz.