

TÜRKİYE'NİN AYDINLIK BİRİKİMİNE DO-KUN-DURT-MA-YIZ!



Genco Erkal'ın 2016 yılında sosyal medya hesaplarında paylaştığı mesajları, "vatandaşın biri" Emniyet Genel Müdürlüğüne "ihbar" etmiş, savcılık 5 yıl sonra bu ihbarı işleme koymuş. Savcılık hazırladığı iddianamede, "Cumhurbaşkanına hakaret" edildiğini söylemiş, "suçun aleni ve zincirleme işlendiğini" de ekleyip cezanın artırılmasını istemiş.

Genco Erkal'ın, ihbarnamede yer verilen sosyal medya mesajları da şunlarmış:

- "Ailenin çocuk doğurup doğurmayacağına karışacağına diplomayı ortaya koy bakalım. Arkadaşın rektörden de olsa, sahte de olsa görelim şunu."

- "Başkanlık sistemi yetmez. Türk usulü çobanlık sistemi olsun."

- "Erdoğan, 'Ayder Yaylası'nda 2022'ye kadar çalışmanın bitirilmesini hedefliyoruz.' Eyvaaah, güzelim doğa harikası Ayder Yaylası'nı bitirmeye karar vermiş. Parmağının değdiği yeri beton edip kurutuyor."

Neymiş efendim... Hakaret varmış. Üstüne üstlük, hakaret aleni ve de zincirleme işlenmiş. Bunları yazan da bir savcı imiş. -Miş, -miş, -miş... Belli ki, sıfatı kininin üzerini örtememiş. Kinini kusabilmek için sıfatını kullanmayı tercih etmiş. Genco Erkal'ı iddianamenin sanığı yaparken, Genco Erkal'ın günümüze taşıdığı, Türkiye'nin aydınlık birikimini yansıtan isimleri de sanık yaptığını hissetmiş. Aziz Nesin, Nâzım Hikmet, Can Yücel'i de yargılamaya çalışmış.

O Nâzım ki, 1959 yılında yazmış, “Gazete Fotoğrafları Üzerine” şiirini:

“Korkuyor Adnan Menderes
ölülerden korkuyor.
Kore dağlarından geliyor kimi
apaçık gözleri dumanlı
kaytan bıyıkları kanlı
yaşları yirmi.

Korkuyor Adnan Menderes
ölülerden korkuyor
hele çocuk ölülerinden.
Karınları davul gibi, boyunları çöpten ince,
kırıyorlar Adnan Bey’in mutfak camlarını
her gece mezarlarından çıkınca...



Korkuyor Adnan Menderes
dirilerden korkuyor
hele çarıklılardan
hele kasketlilerden.
Kasketliler hayını bağışlamayı bilmez.

Korkuyor Adnan Menderes
kocaman yanakları
sarkıyor yağlı, sarı.
Korkuyor Adnan Menderes
üç saata indi uykusu.
Korkuyor Adnan Menderes
hiçbir korkuya benzemez
halkını satanın korkusu.”

Ve biliyor ki savcı, hatırlanırsa bu dizeler, olmaz. Savcı istemiyor bir arıza. Korkuyor.

O Aziz Nesin ki,

25 Haziran 1962 tarihli “Zübük” gazetesinde yayınlanan ve mizahın keskin ironik dilini kullandığı “Başbakan’a Açık Dilekçe”sinde yazıyor: “Sayın Başbakan! ... Bütün yurttaşları adlarının alfabetik sırasına göre kuyruğa dizilsinler, her birini sırayla yirmi dörder saat bakan yapıp emekliye ayırın. Böylece bütün yurttaşlar ömürlerince bakanlık emekli maaşı olarak geçim sıkıntısından kurtulmuş olurlar. Bu, yalnız bize özgü, dünyada görülmemiş bir kalkınma olur ve Türkiye yine Yakındoğu, Ortadoğu ve Uzakdoğuya örnek olur.”

Ve biliyor ki savcı, hatırlanırsa bu satırlar, uyarlanabilir günümüz Türkiye’sine. Ve istemiyor savcı, patronların rahatının bozulmasını.



O Can Yücel ki;

“ Anayasası İnsanın
Ustamız Eluard’ın izinden

Kan yasası bu insanın:
Üzümden şarap yapacaksın
Çakmak taşından ateş
Ve öpücüklerden insan!
Can yasası bu insanın:
Savaşlara yoksulluklara
Ve binbir belaya karşın
İlle de yaşayacaksın!
Us yasası bu insanın:
Suyu şavka döndürüp
Düşü gerçeğe çevirip
Düşmanı dost kılacaksın!

Anayasası bu insanın
Emekleyen çocuktan
Uzayda koşana dek

Yürürlükte her zaman” dizelerinin yazarı. Meydan okumanın ve inadin adı.



Biliyor ki savcı, hatırlanırsa Can Yücel, alaya da alır, dalgasını da geçer, mücadelesini de verir bunca saçmalığın içinde insan. Savcı istemiyor, insan kalmasını insanın.

Ama bir şeyi anlamıyor savcı.

“ ...

Yaşamak görevdir yangın yerinde
Yaşamak insan kalarak”

Anlamıyor savcı, Genco Erkal’ın yıllardır bunu yaptığını!

Sen çok yaşa Genco Erkal! Seninle ve daha nicemiz ile birlikte yaşasın Nâzım Hikmet, Aziz Nesin ve Can Yücel.

TKG İZMİR: AFGANİSTAN KADINININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ

Türkiye Komünist Gençliği, yarın saat 19.00'da İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde Afganistan'da yaşanan son gelişmeleri anlamak için bir etkinlik düzenliyor. Etkinlikte hem 14 yıllık Afganistan Demokratik Cumhuriyeti deneyiminin kazanımları ve NATO'nun Afganistan müdahalesinin günümüze uzanan süreci ele alınacak. Aynı zamanda siyasal İslam'a karşı laiklik mücadelesinin nasıl verileceği ve Afganların neden kaçıp Türkiye'ye geldiklerine de yanıt aranacak.

AFGANİSTAN KADININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ

•14 yıllık bir aydınlanma mücadelesinin deneyimleri ve kalıntıları; Afganistan Demokratik Cumhuriyeti.

- NATO'nun Afganistan'a müdahalesinin günümüze varan süreci.
- Siyasal islama karşı laiklik mücadelesi, nasıl yapmalı?
- Afganlar neyden kaçıyorlar ve neden Türkiye'ye geliyorlar?



26 Ağustos Perşembe Saat: 19.00
Nazım Hikmet Kültür Merkezi/ Konak

YURTSEVER HUKUKÇULAR AFETZEDELERİ BİLGİLENDİRMeye DEVAM EDİYOR

Yangınlardan etkilenen yurttaşların haklarına dair bilgilendirici broşürler yayınlayan Yurtsever Hukukçular, bir yandan da Manavgat'ın köylerini gezerek afetzedeleri haklarına dair bilgilendiriyor; yangın fırsatçılıklarına karşı uyarıyor. Dün AFAD fırsatçılığına karşı afetzedeleri uyarmak amacıyla "afet borçlandırma senedi"ne ilişkin yeni bir broşür yayınladılar. Broşürdeki bilgilere göre afetzedelere konut ve işyeri hasarları için miktarı ve akdi



faiz oranı belli olmayan krediler kullanılmak isteniyor. Taşınmazları ipotek altına alınıyor ve üst üste üç taksiti ödememeleri halinde bunlara el konuyor. Yurtsever Hukukçularsa yangının önlenmesi ve söndürülmesindeki eksiklikleri nedeniyle devletin ortaya çıkan zarardan anayasa gereği sorumlu olduğunu, yangınzedelerin tüm zararlarını karşılaması gerektiğini söylüyor. Broşüre alttaki linkten ulaşabilirsiniz.

<https://twitter.com/YurtseverHukuk/status/1430168465009254409>



GÜNÜN SÖZKARASI "Kamu işçilerimizden sonra memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik."

AKP'li Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan, 24.08.2021