

ERDOĞAN ASLINDA NE DİYOR?



Ülke afetler, mülteci sorunu, pandemi, yoksulluk sarmalında boğuşurken Erdoğan yine yandaş medya kanallarına ortak canlı yayınlarda bazı açıklamalarda bulundu. Herkes rolünü gereği gibi oynadı, prompterlar gerekli yerleri verdi, gerekli görmediklerini sansürledi. Ortaya yine bildik bir Erdoğan açıklaması çıktı. **Biz ise bu kez açıklamadan ne duyduğumuzu Boyun Eğme okurları ile paylaşmak istedik:**

Erdoğan'ın söylediği: Bazı ülkeler Afganistan'a tıpkı Suriye'de yaptıkları gibi sadece terör ve göç zaviyesinden bakıyor. Terör ve göç bize gelmezse sorun yok, diyorlar. Oysa terörü de göçü de var eden on yıllardır izlenen yanlış politikalarıdır. Bunlarla yüzleşmeden barış ve istikrara katkıda bulunmak mümkün değil.



Bizim duyduğumuz: ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri Afganistan'a tıpkı Suriye'de yaptıkları gibi terör ve göçü kullanarak bölgede himayelerini sürdürme zaviyesinden bakıyor. Oysa terörü de, göçü de yaratan on yıllardır NATO ittifakıyla beraber sürdürdüğümüz politikalarıdır. Antikomünizmdir, emekçi düşmanlığıdır, emperyalizmin cihatçıları dünyayı şekillendirmekte kullanmasıdır, savaşları kışkırtıp bundan kâr elde etmektir... Bunun ganimetlerini paylaşmazsak birilerinin barış ve istikrar makayımızı dökmesi mümkün olabilir.

Erdoğan'ın söylediği: Ülkelerimiz arasında 1 Mart 1921'de imzalanan ittifak anlaşmasında iki ülkenin kaderi birbirinde ifadesi var. Aramızda böyle bir bağ var. Yönetimde kim olursa olsun, iyi ve kötü gününde Afganistan'ın yanında almak kardeşliğimizin gereğidir. İlgili kurumlarımız bir süredir Taliban ile irtibat halindeydiler.



Bizim duyduğumuz: Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan bağımsız devleti arasında 1 Mart 1921'de imzalanan ittifak, emperyalizme karşı Sovyet dostluğu ve desteğiyle imzalanmıştı ama bunu söyleyecek halimiz yok! O tarihten beri hem burada hem orada komünizmin insanlık adına kazanımlarını ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz. Aramızda böyle bir bağ var. Kabil Havalimanı'nın güvenliğine talip olmak şapkadan çıkmadı anlayacağınız. Taliban'la görüştük, konuştuk. Ama her şeyi kamuoyuna açıklayacak değiliz ya! Artık anlamışsınızdır bunu, halktan gizli çevirdiğimiz işler var.

Erdoğan'ın söylediği: Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz.



Bizim duyduğumuz: Taliban yöneticilerini İstanbul'da kabul edeceğimizi ifade ettiğimiz için daha fazla pazarlık yapmak istediler. Bölgeyi yağmalama ve gericileştirme konusunda anlaşamayacağımız bir şey yoktur, biz alacağımıza bakarız. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz. Muhatabın çok önemi yok, zaten siz ne zaman bizde ilkeli siyaset gördünüz?

Erdoğan'ın söylediği: Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz. Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız.



Bizim duyduğumuz: Taliban mollalarının kadınları linç ederken, heykelleri yıkarken yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz. Sonuçta onlar da "bir grup öfkeli çocuk", hem sosyal medya bile kullanmaya başladılar. Afgan halkının şeriata boyun eğmesi, bir maşa gibi kullandığımız Türk soydaşlarımızın politikalarımıza sadakati ve patronlarımızın buradaki çıkarlarının korunması noktasında her türlü işbirliğine hazırız.



Erdoğan'ın söylediği: Biz bir NATO ülkesiyiz ve bu ülkenin istikrarı için elimizden gelen gayreti gösterdik. Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğine katkı sunmanın yanı sıra ülkenin ayağa kalkınması için de çaba harcadık. Afganistan'a ciddi yatırımlar yaptık, bundan sonra yapacağımızın bazı alametleri de ortada.



Bizim duyduğumuz: Biz bir terör örgütü olan NATO'ya bağlı bir ülkeyiz ve yine bir terör örgütü olan Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'da düzenin böyle işlemesi için elimizden gelen gayreti gösteririz. ABD işbirlikçisi Hamid Karzai'nin adını alan Havalimanı'na bekçilik yapmanın yanı sıra Afganistan'ın emperyalizme her şekilde boyun eğmesi için çaba harcadık. Afganistan'da Çalık Holding gibi patronları ciddi zenginleştirdik, bundan sonra geçmiş Afganistan hükümetinin iptal ettiği altın madeni projemiz gibi Türk patronlarının projelerini belki Taliban'a kabul ettiririz, neden olmasın? Mesele emek sömürsü ise çıkar birliğimizin alametleri ortada.

Erdoğan'ın söylediği: Düzensiz göç ile mücadele konusunda büyük bir çaba harcıyoruz. Sınır güvenliği için farklı uygulamaları devreye aldık. İran sınırımızda 4 ilimiz var, Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van. Bu sınırımızın tamamı duvarla örülecek. Ağrı ve Iğdır sınırı duvar çalışması tamamlandı.



Bizim duyduğumuz: Düzensiz göçü ekonomik pazarlıklarda kullanmak için büyük bir çaba harcıyoruz. Sınır güvenliği için sözde muhalefetin de namus dediği konularda insanlık dışı çeşitli uygulamaları devreye aldık. İran sınırımızdaki dört ilin tamamını duvarla öreceğiz, Ege'de Yunanistan devletinin yaptığı gibi geçmeye teşebbüs edenleri öldürmekten çekinmeyeceğiz. Hem benim Trump'tan neyim eksik!

Erdoğan'ın söylediği: Dere yatağına konut yapımını ta belediye başkanlığımdan beri aksini söylemişimdir. Sakın ha dikey mimariye tevessül etmeyin, aşırı yüksek binalar yapmayın demişimdir. Bunları söylerken tecrübelerden yola çıkarak söyledim. Dikey mimariye tevessül etmeyin, aşırı yüksek binalar yapmayın. Bunları defalarca yaşadığımız halde herkes bildiğini okuyor.



Bizim duyduğumuz: Dere yatağına konut yapımına İstanbul'da belediye başkanıyken Ayamama Deresi taşmadan önce de göz yumduğumu, bundan sorumlu olan İSKİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu'nu Çevre ve Orman Bakanı yaptığımı nasıl olsa kimse hatırlamıyor. Sakın ha dikey mimariye tevessül etmeyin demiş olsam da İstanbul'daki 121 gökdelenin 117'si bizim iktidarımız döneminde yapıldı. Ankara ve İzmir'in de hakkını yememek lazım, son birkaç yıldır hiç de fena yükselmediler. Ankara'nın Balgat'ını Manhattan yapacağız diye bir sürü gökdelen diktirdik, boş kalınca da Bakanlıkları taşıdık. Yapılanları herkes gördüğü halde dediklerime hala inananlar çıkıyor...



Erdoğan'ın söylediği: (AFAD'ın sel bölgesine yardım kampanyası) Yarın kabine toplantımız var. Kabine üyelerimiz de yarın bağışta bulunacaklar.



Bizim duyduğumuz: Yarın maaşlı memurlarımla toplantım var. Maaş dediysem bir değil, iki, üç, dört maaşlı memurlar... Birinden birini bağışlamak çok zor değil haliyle.



Erdoğan'ın söylediği: Türkiye toplu iğne üretemeyen bir ülkediydi. Toplu iğne üretemezken bugünkü hale geldik.



Bizim duyduğumuz: Türkiye büyük bir üretim potansiyeline sahipti. Bir yandan Amerikancılık, bir yandan sermayenin iştahı derken her şeyi özelleştirdik, kâr eden KİT'leri tasfiye ettik, şekeri, fındığı, kağıdı, pamuğu, tütünü, petrolü, kısaca tarımı da endüstriyi de bitirdik. Bugünkü hale geldik. Beton ülkesiyiz artık toplu iğnenin esamisi mi okunur?