



TKG, bu yıl ülkemizde yaşayan milyonlarca genci "geleceğe çağırma" iddiasıyla İstanbul'da toplanıyor. İki gün boyunca örgütlülüğü, çıkış yolunu, geleceği konuşacak ve çok daha güçlü şekilde yeni eğitim yılını karşılayacağız.  
Geleceğe Çağrı Konferansı, 7-8 Ağustos'ta Şişli'de.

# NATO'cular Mülteci Sorununu Çözemez



Bu sayfalarda çok defa yazdık, yine yazalım: Tüm dünyada milyonlarca insanın hayatını darmadağın eden mültecilik sorunu emperyalizmin doğrudan sonucudur. Savaşlardan, yoksulluktan, cihatçı barbarlardan kaçan, kendine başka bir ülkede gelecek aramak zorunda kalan insanların suçu değildir.

Son haftalarda Türkiye hepimizin yüreğini dağılayan yangınları, bir de Doğu sınırında ülkeye giriş yapan Afgan mültecileri konuşuyor. Son olarak ABD, "kendisi için çalışmış olanları" yani aslında bizzat seçeceği, belli sayıda Afgan mülteciyi kabul edeceğini ilan etti. O da üçüncü ülkeler üzerinden; ve bu ara ülkelerden biri ola-

rak da Türkiye işaret edildi.

Elbette Türkiye'nin adının geçmesi bir tesadüf değil. "NATO'da kritik roller üstleniyoruz" efelenmelerinin karşılığı tam da bunlar değil mi?

Ancak yeri geldiğinde kendisini "en önemli müttefik" olarak sunmayı iyi bilen AKP iktidarı ABD'nin açıklamasına "kapasitemiz yok" diye tepki gösterdi. "Türkiye olarak ABD'nin sorumsuz davranışını kabul etmiyoruz." dediler.

## BÜYÜK ORTAĞINIZA SORUMSUZ DİYORSUNUZ, PEKİ SİZ?

Dünyanın jandarmalığını elinde tutmak için kan dökülmedik coğrafya bırakmayan ABD'den insan-

lık adına sorumluluk beklemiyoruz elbette. Peki iktidarın hangi davranışını sorumlu davranış olarak kabul edebiliriz? ABD'nin yirmi yıl içinde mahvettikten sonra terk ettiği Afganistan'a, ya da benzer şekilde Libya'ya, Suriye'ye, Azerbaycan'a bekçilik yapma, kendi ülkesi yangınlardan kavrulurken Ukrayna'ya İHA satma hevesi mi sorumlu davranış? "Taliban ile ters yanımız yok." diye açıklama yapmak mı? İnsanları otobüslere doldurup Edirne sınırına götürmek, oradan geri getirmek mi? Topraklarımız küle dönmüşken iktidara yakın olanlar lüks ve şatafat içinde yaşamaya devam etsin diye harcanacak 3 milyar Avro için AB ile "kapıları tutarız" pazarlığı yapmak mı?

Tüm bunlardan sonra ülkemizin iç işlerine başkaları karışmasın diye beklemekse siyasetten anlamları, geçmiş olsun.

Mülteci sayıları tarihte görülmemiş büyüklüğe erişti. Yüzbinlerce ailenin çocuğu hayatının en değerli yıllarını eğitim alamadan geçiriyor, çok küçük yaşta sömürüyle, barbarlıkla tanışıyor. Evet, biz emekçiler, emekçi kardeşlerimizin ırkçı, ayrımcı, düşmanca muamele görmesine, acılarının katmerlenmesine karşı çıkacağız, buna karşı birbirimizin elinden tutacağız, dayanışacağız. Ancak problemi çözecek olan bu değildir. Milyonlarca insanın yerinden edilmesine neden olan esas gerçeği görmek ve sorumlularına işaret etmek durumundayız. AKP'nin emperyalizme taşeronluk hizmetinin ve aynı zamanda emperyalizmle pazarlığın bir unsuru

olarak mültecileri kullanmasına izin vermemeliyiz.

## YAYILMACILARDAN YURTSEVERLİK BEKLEMEN BOŞUNA

Türkiye bir NATO üyesi ve emperyalist ittifakların bir parçası olarak kendine yer edinmeye çalışıyor. Emperyalizmin bölgedeki sınır karakolluğuna devam ettikçe mültecilerin akınına uğrayan bir ülke olmaktan kurtulamayacağız. Yabancı tekellerin cirit attığı bir Türkiye'de maalesef emperyalist devletlere kafa tutmak ancak bir pazarlık yapma yöntemidir. Bir yandan ülkeyi borca batırıp diğer yandan bölgede yayılmacılığa heves edenlerden yurtseverlik beklemek boşuna. İstedığınız kadar "İç savaşların ve yoksullukların oluşturduğu göç..." diyerek sorumluluğunuz yokmuş gibi davranın, hesap vermekten kaçamayacaksınız.

Şu da var: Amerikancı Erdoğan'ın ABD'ye kafa tutması ne kadar yalansa Washington'a gidip, ABD elçileriyle görüşüp icazet arayan muhalefetin emperyalizm karşıtlığı da o kadar yalandır. "Mültecileri göndeririz." demeleri ise hem yalan hem ahlaksızlıktır. Çözmeleri mümkün olmayan bir sorunla ilgili AKP'nin insanlık dışı pazarlığında el yükseltmekten başka bir şey değildir.

Mülteci sorununun çözümü siyasi olmak zorunda. Ancak bilelim ki yukarıda yazdıklarımız konusunda net davranmayan, sermayenin sözünden çıkamayan hiçbir iktidar bu sorunu çözemez. Halk, işte bir de bu nedenle, inisiyatifi ele almalıdır.



# Semt Evleri Kriz Dayanışması: 'ÖRGÜTLENİN, DAYANIŞMAYA GÜÇ VERİN!'



Türkiye Komünist Partisi'nin 2018'de gerçekleştirdiği "Emekçilere!" Konferansı'nda kurma kararı aldığı semt evleri, halkın çaresizliğe terk edildiği her uğrakta dayanışmanın adı oldular.

Bu dayanışma yeri geldi Elazığ Depremi'nde Türkiye'nin bambaşka illerinden emekçilerin dayanışmasıyla yüklenen kamyonlar oldu, yeri geldi İzmir Depremi'nde bir depremzedeye uzatılan bir bardak sıcak çay oldu. Pandemi döneminde semt evlerinde dikilen maskeler, pişirilen yemekler, toplanan giyecek, gıda, hijyen malzemeleri oldu dayanışma. Ya da uzaktan eğitime erişemeyen bir öğrenciye sağlanan tablet oldu, mahalledeki çocuklar için düzenlenen eğitime destek atölyeleri oldu dayanışma. Ama hangi biçime bürünürse bürünsün, daima örgütlülüğün gücü; bu sayede güçlendi, işe yaradı.

Şimdiyse bir tarafta yangın, diğer tarafta selle boğuştuğumuz şu günlerde Marmaris'te, Manavgat'ta ve Van'da kurulan kriz masalarından yükseliyor dayanışma çağrıları. Her gün onlarca köyde yangından etkilenen insanlara ulaşıyor, en çok da yalnız olmadıklarını hissetme ihtiyaçlarını bilerek neye ihtiyaçları olduğunu soruyor onlara. İnsanla-

ra dokunuyor, üzüntülerini paylaşıyor, eksiklerini gidermeye çalışıyor. Semt evlerinde kurulan kriz masaları, tüm bunları Türkiye'nin dört bir yanından kendilerine ulaşan dayanışma telefonlarıyla yapıyor.

Biliyoruz ki doğamızı, ormanlarımızı, hayvanlarımızı ve yaşamlarımızı sermayeye peşkeş çekenler bu yangını söndüremez. Daha alevler sönmeden dikecekleri projelerin, evi yanan insanlarımıza kullandıracakları kredilerin hesabını yapanlar, bizim yangınımıza çare olamaz. Bu yangını ancak elinde bir kova suyla yangına koşanlar, gündüz otelde çalışıp gece yangın söndürmeye gelenler, Türkiye'nin bambaşka illerinden "Ben nasıl destek olabilirim?" diye soranlar söndürebilir; biz söndürebiliriz.

Gelin siz de bu dayanışmanın ve örgütlülüğün bir parçası olun; ülkemizdeki yangını birlikte söndürelim!

Örgütlenin, dayanışmaya güç verin!

Manavgat Kriz Masası ☎ **0536 460 99 54**

Van Kriz Masası ☎ **0535 851 4413**

Marmaris Kriz Masası ☎ **0553 242 9492**

<https://www.tkp.org.tr/gonullu/>

