

Eğitim vermeyi beceremediler, biat etmeyi öğretmek istiyorlar!

ÇOCUKLARI RAHAT BIRAKIN!



Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı diye bir kurum var. Bünyesinde, özel eğitim kurumlarında görev yapanlar da dahil olmak üzere 309 bin ilkokul öğretmeni barındırıyor ve bu öğretmenler, yaklaşık 25 bin ilkokulda görev yapıyor. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 – 2021 eğitim ve öğretim döneminde, pandemi önlemlerini alarak okulları açık tutmayı başaramıyor.

Ülkemizde bir de Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir kurum var. Bünyesinde, toplam personel sayısının yaklaşık yüzde15'ine denk gelecek şekilde, yaklaşık 20 bin Kuran kursu öğreticisi bulunuyor ve her

biri sorumlu oldukları 20 bin Kuran kursunda çalışıyor. O Diyanet İşleri Başkanlığı, pandemi nedeni ile okullarında ilkokul eğitimi alamayan öğrencilere, pandemi sürerken camilerde kurs verebiliyor.

O Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitiminde, devlet anaokullarının özel anaokulları karşısındaki oranını her gün azaltıyor. 2019 yılında, okul öncesi eğitimde 5830 devlet okulu bulunurken, 5655 özel okul bulunuyor. O Diyanet İşleri Başkanlığı ise, yeni kuran kursları açıyor. 2002 yılında 3699 olan kuran kursu sayısı, 19 yılında sonunda yaklaşık 5.5 katına çıkarak 20 bine ulaşıyor.



Yetmiyor... 2011 yılında, Kuran kurslarına 12 yaş sınırlaması getiren düzenleme kaldırılıyor. Yetmiyor, o Milli Eğitim Bakanlığı, o Diyanet İşleri Başkanlığı ile okul öncesi çocuklarının “dini gelişim ihtiyaçlarının karşılanması” için protokol maddeleri düzenleyebiliyor. Okul öncesi çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılayamayan Milli Eğitim Bakanlığı, dini gelişim ihtiyaçları söz konusu olduğunda destek almaktan çekinmiyor. Sonuçta, 2015 yılından bu yana Kuran kursuna kaydı yapılan 4-6 yaş grubu çocuk sayısı 10 katına çıkarak 2020 yılında 180 bini buluyor. 2015-2020 yılları arasında toplam 600 bin 4-6 yaş grubu çocuk Kuran kursu görüyor.

Başka bir deyişle, o Milli Eğitim Bakanlığı bilerek eğitim vermiyor, o Diyanet İşleri Başkanlığı ise bilerek dini eğitim veriyor. Böylece, eğitim ve öğretim hakkı fiilen gidiyor, yerine sadece dini eğitim geliyor.

Geliyor çünkü her iki kurumun başında da, birer tüccar oturuyor, görev aldıkları devlet kurumlarını bir şirket gibi yönetiyor. Milli Eğitim Bakanlığının başında, Özel Maya Okulları'nın sahibi bir tüccar bulunuyor. Ziya Selçuk'un başkanlığı döneminde, Maya Okulları'nın sermayesi 10 milyon TL artıyor. Sorsanız, hisselerini kardeşi Oktay Selçuk'a devrettiğini söylüyor. Ama kardeşinin ortak olduğu şirketten, bakanlığa bağlı kurumlara 25 milyon TL'lik mal ve hizmet satışı yapıldığı iddiasını yanıtlamıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının başında da Ali Erbaş var. Resmi din tüccarlığının yanında, cami, iş merkezi, hastane, otel inşaatları yapan KOMAŞ AŞ'yi, turizm ve seyahat acentelerini ve çeşitli eğitim kurumlarını barındıran, Sayıştay denetimlerinin dışında bırakılan Diyanet Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanlığını yürütüyor.

Sonuçta, o Milli Eğitim Bakanlığı, parası olanın eğitim aldığı bir düzeni yerleştirirken, o Diyanet İşleri Başkanlığı da, sıradan vatandaşlar ve çocukları için, tek bir seçenek oluşturuyor. O Milli Eğitim Bakanlığı ve o Diyanet İşleri Başkanlığı da, bu düzenin devam etmesi için el ele vermişler, görevlerini yerine getiriyorlar. Çocuklarımızın gözlerindeki ışığı söndürmeye çalışıyorlar.

İzin vermeyeceğiz... Bir adım daha ötesine gidip, ülkemizdeki her vatandaşın, çocukça gülebilmesini sağlayacağız!



AYDINLANMA HAREKETİ'NİN 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN YAPTIĞI ÇAĞRI: **Çocuklarımıza devlet eliyle inanç dayatılmasına son verilmelidir**

Bizler eşit ve bilimsel temelli bir eğitim sistemine inanıyoruz.

12 Eylül askeri darbesinden bu yana süregelen din dersinin zorunlu kılınması uygulaması, bugün AKP tarafından 4+4+4 eğitim sistemi ile gelen yeni düzenlemelerle ilköğretim çağına kadar indirilmiştir.

Çocuklarımız, gençlerimiz düşüncelerini özgürce ve bilimsel yöntemlerle belirleme haklarına sahiptir. Bu nedenle, zorunlu din eğitimi ile İslamın bir mezhebinin çocuklarımıza dayatılması bu haklarının gaspı anlamına gelmektedir.

Tarikatların, cemaatlerin, her türden gerici vakıf ve teşkilatların asli unsur haline getirildiği eğitim sistemi, bir yandan çocuklarımızın akıllarını esir almakta, onları bilimsel ve özgür düşünce yönteminden uzaklaştırmakta, bir yandan da ülkemizin geleceğini karartmaktadır.

AKP döneminde başta eğitim sistemi olmak



üzere, tüm kurum ve kamusal hizmetler dinsel kural ve referanslarla dönüştürülmeye çalışılmakta, toplumsal yaşam bu kurallarla tabi kılınmaktadır.

Çocuklarımız özgür bir yaşamı hak etmektedir.

Üşenmeyelim, sakinmayalım ve çocuklarımız için dava açalım.

İlköğretim yaşında olan çocuklarımızın velilerini daha özgür, eşit ve bilimsel temelli eğitim için dava açma hakkını kullanmaya davet ediyoruz.

Bu zorbalığa mahkûm değiliz ve olmayacağız. Çocuklarımızın aydınlık yüzlerini soldurmaya, haklarımızın takipçisi olalım.

Zorunlu din dersinden muafiyet kazanmak için yapılması gerekenler hakkındaki bilgi ve dilekçe örneklerine Aydınlanma Hareketi'nin aşağıdaki sayfasından ulaşabilirsiniz:

<https://aydinlanmahareketi.org/zorunlu-din-dersi.html>



TKP'den haberler...

ÇANAKKALE HALKI ÇED TOPLANTISINDA ŞİRKET YETKİLİLERİNİ KONUŞTURMADI

2017 yılında yargıya taşınan ve iki kez mahkemeye sunulan bilirkişi raporlarıyla yaratacağı tahribat belgelenen TMSF yönetimindeki Koza Holding'e ait altın-gümüş madeni projesi kapsamında bugün Çanakkale Serçiler Köyü'nde halkın da katılımıyla ÇED toplantısı yapıldı.

Türkiye Komünist Partisi Çanakkale Örgütü'nün de aralarında olduğu Çanakkale merkez ve çevre ilçelerden gelen ekoloji örgütleri, CHP Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Çanakkale İl Örgütü

tü ve merkez ilçe örgütü yöneticileri, Emek Partisi ile Sol Parti yöneticileri ve İDA Dayanışma Derneği temsilcilerinden oluşan katılımcılar pandemi gerekçesiyle toplantı alanına alınmak istenmezken verilen mücadele sonucu bariyerler açılarak tüm katılımcıların alana girmesi sağlandı.

Projeye yönelik tüm tepkilere karşın sunuma başlayan şirket yetkililerinin konuşması sloganlarla ve alkışlarla sık sık kesilirken sunumu yarıda bırakan yetkililer alanı terk etti.

<https://haber.sol.org.tr/haber/canakkale-halki-ced-toplantisinda-sirket-yetkililerini-konusturmadi-308689>





TKP'LI SAĞLIKÇILAR SOMALI MADEN İŞÇİLERİNE SAĞLIK TARAMASI YAPTI

Verilen tüm sözlere rağmen tazminat hakları ödenmeyen Somalı Uyar Maden işçileri önceki gün Ankara'ya gelmiş ancak kent girişinde polis tarafından durdurulmuşlardı. TKP Ankara İl Örgütü adına bir heyet dün kent girişinde polis tarafından durdurulan işçilere dayanışma ve destek ziyaretinde bulunmuştu.

Ziyarette işçilere dayanışma mesajını ileten TKP Ankara İl Başkanı Devrim Koçak, patronların ve iktidarın ortak hareket ettiğine işaret ederek, bu ortaklığa yanıtın işçi sınıfının mücadelesi olduğunu söylemiş; mücadele eden, boyun eğmeyen emekçilerin mutlaka kazanacağını vurgulamıştı.

TKP'li sağlıkçılar da tazminat hakları ve-

rilen tüm sözlere rağmen ödenmeyen Uyar maden işçilerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında genel sağlık sorgulaması yapılan, tansiyonları ölçülen işçiler, uzun yıllardır madende çalışıyor olmalarından kaynaklanan kronik rahatsızlıkları bulunduğunu belirterek, bekleyişleri uzadıkça yakınmalarının da çoğaldığını, bir an önce haklarını alarak memleketlerine dönmek istediklerini vurguladı.

TKP'li sağlıkçılar işçilerden gelen talepler doğrultusunda yanlarında getirdikleri ilaç, pansuman malzemesi ve tıbbi maskeleri teslim ettiler ve bekleyişin daha da uzaması durumunda doğacak sağlık gereksinimleri için iletişim bilgilerini bırakarak dayanışma ziyaretini sonlandırdılar.

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ

Banka Emekçileri Dayanışma Ağı'ndan AKBANK'TA DEVAM EDEN KESİNTİ KRİZİNE DAİR AÇIKLAMA

Akbank'ta 6 Temmuz günü başlayan kesintinin bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklandığı banka tarafından doğrulandı.

Bu durum aynı zamanda bu kesintiden, pratikte adaletsizlik ve mobbingden başka anlamı olmayan satış üzerine prim usulüne geçirilmiş binlerce emekçinin sorumlu olmadığını göstergesidir. Müşterilerde oluşacak olası tatsızlık ya da kaybın ilgisinin banka emekçileri olmadığını da teyididir.

Dolayısıyla şimdiden uyarıyoruz. Kesinti bahane

edilerek yapılabilecek herhangi bir hak gaspı, "performans düşüklüğü" iddiası gibi "yaratıcı girişimler" patron fırsatçılığında başka bir şey ifade etmeyecektir. Banka emekçisi dostlarımızı şimdiden, patronun olası hak gasplarını, kesintiyi emekçilere fatura etme girişimlerini ihbar etmeye, banka emekçileri dayanışma ağında örgütlenmeye ve dayanışmaya çağırıyoruz.

Banka Emekçileri Dayanışma Ağı'nda bir araya gelmiş Akbank emekçileri olarak süreci takipteyiz, patronun ensesindeyiz.

TKP din düşmanı mı?



TKP en başta bu sorunun böyle sorulmasına, bir partinin dinle ilişkisinin bu düzlemde sorgulanmasına karşıdır. Bu sorunun bu şekilde sorulması ve yanıtlanması tuzakların en büyüğüdür. Bir tür sahtekarlıktır. Partiler, siyasetin bir aracıdır, kendini siyasi bir alanda var eder. Din ile siyaset alanları birbirlerinden tamamen ayrılması gereken alanlar olduğu için, iki alanı birleştirmeye veya ilişkilendirmeye çalışan bu tür sorular yanıltıcıdır.

TKP, toplumun herhangi ve belirli bir dini anlayış üzerine kurulmasının ve şekillenmesinin doğru olmayacağını savunur. Kamusal alan dinsel anlayış üzerine kurulamaz. Siyasete din girmemelidir. Bununla birlikte toplumsal yaşantı da dinsel kurallardan esinlenerek düzenlenemez.

TKP'ye göre herkes neye inanacağına karar vermekte sonuna kadar özgürdür. Ama asıl sorun, insanların inanç özgürlüğü konusunda değil, başka bir noktada çıkmaktadır. Çünkü dinci gerici toplumsal ve siyasi hayatın dine göre düzenlenmesini, devletin çalışırken dinsel kuralları dikkate almasını talep eder.

TKP'nin bu konudaki tavrı nettir ve parti bu konuda esneklik gösteremez. TKP din ve vicdan özgürlüğünü temel bir hak olarak görür. Ancak din ve vicdan özgürlüğü başkadır, dinin toplumsal ve siyasi hayata kurallar koymaya kalkışması başka... İsteyen istediğine inanır ama örneğin kimse bu dinsel inancı zorla okullarda çocuklara öğretmeye kalkışamaz.

İnsanlığın yüzlerce yılda büyük mücadeleler sonucunda elde ettiği haklar dinsel kurallar bahane gösterilerek geriletilemez. Mesela inanç bahanesiyle kadınların giyimine kuşamına karışılmaz, kadına toplumda ikinci sınıf insan muamelesi yapılamaz. Ya da kimse, ceza kanunlarını dinin öngördüğü cezalara göre uygulayamaz.

TKP için önemli olan başka bir dünyanın var olup olmaması değil, bu dünyadaki adaletsizliklerin bu dünyada çözümlenmesidir. Parti böylesi bir kader anlayışını reddeder. Savaş, eşitsizlik, sömürü bir tür alinyazısı olarak görülemez.

(100 Soruda TKP Kitapçığı, madde 69)



GÜNÜN SÖZKARASI “Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.” Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu