

BOYUN EĞME

Patronların salgın fırsatçılığına karşı dayanışmaya

Geçtiğimiz hafta Patronların Ensesindeyiz ağına birçok işyerinden ihbarlar geldi. Kimi yerde patron işçilerin sağlığını hiçe sayarak onları çalıştırıyordu, kimi yerdeyse keyfi olarak işten çıkartıyordu. PE bu uygulamalara karşı işçilerin sesi oldu. Dayanışmayı örgütledi. • Sf4

PE

HAFTALIK SİYASİ GAZETE ■ 19 MART 2020 PERŞEMBE ■ SAYI: 213 ■ 1 TL

KORONA FIRSATÇILARINA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Bütün kaynaklar halka!

LÜKSE AYRILACAK KAYNAĞIMIZ YOK

"Lüks tüketim gibi toplumsal yaşamın sürdürülmesinde zorunlu ihtiyaç olmayan alanlara dönük tüm yatırımlar ve üretim durdurulmalıdır." TKP'nin kararlar metninde böyle deniliyor. Tartışılır bir tarafı var mı?

ÜRETİM MERKEZİ OLARAK PLANLANMALI

Salgın koşullarında bir yandan emekçilerin hayatının korunması, bir yandan da toplumun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ancak üretimin ve hizmetlerin merkezi olarak planlanıp sürdürülmesiyle başarılabilir. Ne emekçilerin yaşamı ne de toplumun ihtiyaçları patronların kâr hirsına göre düzenlenemez. Onlara bırakılırsa yabancı pazarların taleplerine göre üretim yapılır ve ülke temel korunma maddelerine ulaşamazken, onlar ihracatla zengin olurlar.



PATRONLARIN KURTARMA PAKETİNE KARŞI EMEÇİLERİN KARAR PAKETİ

Türkiye Komünist Partisi Erdoğan'ın sahneye çıkıp merakla beklenen salgın önlemlerini açıklamasından önce "halkın sağlığını ve yaşama hakkını esas alan" karar önerilerini açıkladı ve bunların derhal hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Erdoğan'ın beklediği üzere halkın sağlığını değil sermayenin kârlılığını kurtarmak üzere hazırlanmış paketinin aksine, TKP'nin karar paketi emekçilerin sağlığını, ülkenin geleceğini ve yoksul halkın çıkarlarını koruyor.

TKP'nin açıkladığı paket hakkında iki soru sorulabilir. Birincisi, bunlar yapılabilir mi? İkincisi, bunlar çözüm olur mu?

İlk sorunun yanıtı çok açık: Ülkemiz bu adımları atmak için gereken kaynaklara fazla fazla sahiptir.

İkinci sorunun yanıtı ise iki parçalı: Bu adımlardan başka hiçbir şey halkın sağlığına ve ülkemizin geleceğine iyi gelmeyecektir. Bu yüzden evet, çözüm bunların yapılmasıdır. Öte yandan bunlar yetmeyecektir. Fakat bu adımların devamını getirmek mümkün ve tam bir çözüme ulaşmak mümkündür.

SAĞLIKÇILARIN SAĞLIĞI ÖNEMLİ

İktidarın ve sermayenin salgın döneminde açıkça hiçe saydığı şey sağlıkçıların sağlığı. Oysa dünyada yakın zamanda yaşanmış salgınlardan herkesin çıkarıldığı tek bir sonuç var: Önce sağlıkçıların sağlığı. Bugün uygulanan politikada ısrar edilirse hem salgında çok büyük yük alan sağlıkçıları kaybedeceğiz hem de doğrudan sağlık merkezleri ve buralarda çalışanlar eliyle hastalık yayılıyor olacak. "Sağlık personelinin ve halkın salgın sırasında ihtiyaç duyacakları bütün tıbbi malzeme ve ilaçlar devletçe parasız olarak karşılanmalıdır. Sağlık sorunları olan sağlık personeline salgın süreci boyunca ücretli izin verilmelidir." TKP böyle diyor.



TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI KAMULAŞTIRILMALI

Salgının yayılması arttığında ve özellikle risk grubundaki insanlar için tehlike büyüdüğünde hastane kapılarında insanlar birbirlerini ezerken, mutlu azınlık pahalı ve özel hastanelerin odalarında tedavi görüyor olacak. İnsanlar solunum cihazına bağlanacakları bir yatak ararken, özel hastane patronları lüks otel tarifesiyle hastanelerini çalıştıracak. Tüm özel sağlık kuruluşları kamulaştırılmalı. Üstelik bu kaynakların doğru yönlendirilmesi için de şart.

BANKA ÇALIŞANLARI: KİMİNE ZORUNLU İZİN, KİMİNE ZORUNLU TOPLANTI

Şekerbank zorunlu sebeplerle ya da bizzat banka tarafından yollanmış olsa da yurtdışına çıkmış olanların 14 gün zorunlu izin kullanmasını istiyor. Banka yurtdışına yollanmış, geri dönmüşsün. Zaten sağlığın tehdit altında. Ve sana idari izin vermiyorlar. Yıllık izninden düşülmek üzere "izin kullanıyorlar."

Denizbanksa çalışanlarını düşünüyor! Okulların iki hafta süreli tatili sonrasında çocuklarına bakmak isteyenlere isterlerse izin kullanabileceklerini duyuruyor. Yıllık izni kalmamış olanlara avans izin vermeye de hazır!

İş Bankası, Akbank ve Denizbank'tan gelen haberler pek heyecan (!) verici. Bu bankalar bütün hirsarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Çalışanlarına koydukları hedefleri değiştirmemişler. Satış baskısı aynen devam. Tam bir kriz var ülkede, sokaklar boşalıyor ama banka çalışanlarından kredi satmaları, birilerine kredi kartı kaskallamaları isteniyor.

Ve tabii bunun için müşteri ziyaretleri yapmaları, kalabalık toplantılara girmeye devam etmeleri!

İŞÇİ ÇIKARMAK VE ÜCRETSİZ İZNE ZORLAMAK YASAKLANMALIDIR

TKP'nin karar paketinde yer alan bir konu da bu.

Patronlar iyi kazandıkları zaman işçilerine daha fazla ücret vermiyor. İşler arttığında daha fazla işçi alıp, işçinin yükünü paylaşmıyorlar, tersine daha fazla çalıştırıp aynı ücreti vermeye devam ediyorlar. Şimdi "işler kesat" diyerek işçi çıkarmalara gidilmesine, "madem piyasa kapalı, iznini kullan. Evinde otur. Yazın da çalışırsın" denilmesine, ücretsiz izin uygulamalarına olanak tanınmamalıdır.

BİLDİRGENİN TAMAMINA BU BAĞLANTIDAN ULAŞABİLİRSİNİZ
<http://www.tkp.org.tr/tr/aciklamalar/bütün-kaynaklar-halka>



TKP

YENİ KORONAVİRÜS SALGININI KEŞKE SOSYALİZMDE KARŞILASAYDIK!

Yaşadığımız sorunlar, akıl yitimine varan panik hali ve hastalığın durdurulamaması büyük ölçüde toplumsal düzenle ilişkili. Piyasa ve sermaye düzeni zaten insan sağlığına zararlıyken bir pandemi ile başa çıkmakta da tökezliyor. Üstelik kapitalizm bir salgın karşısında milyonlarca insanı çaresiz bıraktığı yetmezmiş gibi üretiminden, dağıtımına, eğitiminden, sporuna tüm varlığıyla krize giriyor.

Bize düşen, fazlasıyla somut, fazlasıyla pratik, fazlasıyla gerçek olan bu düzene, sosyalizme ülkemizi ulaştırmak için gücümüzü birleştirmek. Aşağıdaki on madde sosyalist bir düzene geçmiş olsaydık salgınla nasıl mücadele edebileceğimizi, böylesi olayları nasıl göğüsleyebileceğimizi özetliyor.

Çin'den başlayan yeni koronavirüs salgını kısa sürede bütün dünyaya yayılarak pandemiye dönüştü. Aslında Dünya Sağlık Örgütü salgının Çin dışında yayılmaya başlamasından çok sonra "pandemi" ilan etti. Farklı bölgelere ve kıtalara yayılmaya başladığı noktada "bu salgın tüm yerküreiyi ilgilendiriyor" denilmesi gerekirdi, herhalde yine küresel piyasaların ihtiyaçları öncelik kazandı.

Devletler olağanüstü önlemler alıyor, insanların bir araya geldiği bütün etkinlikler kısıtlanıyor. İnsanlar tedirginler, hem hasta olmaktan, hem aç kalmaktan korkuyorlar. Güvensizlikle marketler yağmalanıyor, ama yeterli dezenfektana ve koruyucu araçlara ulaşamıyorlar. Üstelik bu çapta bir salgın zaten kırılan olan düzeni bir çöküşe sürüklüyor. Emekçiler bir yandan topluca çalıştıkları için hastalığı kapma kaygısı taşıyor, diğer yandan patronların fırsatçılığı sayesinde işsiz kalmaktan korkuyorlar. Ve bir kısmı gerçekten işsiz kalıyor. Diğer yandan devletlerin aldığı önlemler yetmiyor ve hastalık yayıldıkça yayılıyor, vaka sayısı ve koronavirüs enfeksiyonu-na bağlı ölümler kabarıyor.

Bu dehşet hali kötü bir rüya gibi insanlığı esir alıyor.

Yaşadığımız dehşet ne kadar yeni virüslerin evrimleşmesiyle açıklanabilir ve ne kadarı toplumsal düzenle ilişkilidir diye soruyoruz.

Her zaman yeni tür virüslerle insanlık karşılaşacaktır. Ama keşke bu salgınla sosyalist bir düzende-yken mücadele etseydik.

Şimdi sırası mı diye sorulabilir. Ancak yaşadığımız sorunlar, akıl yitimine varan panik hali ve hastalığın durdurulamaması büyük ölçüde toplumsal düzenle ilişkili. Piyasa ve sermaye düzeni zaten insan sağlığına zararlıyken bir pandemi ile başa çıkmakta da tökezliyor. Üstelik kapitalizm bir salgın karşısında milyonlarca insanı çaresiz bıraktığı yetmezmiş gibi üretiminden, dağıtımına, eğitiminden,

sporuna tüm varlığıyla krize giriyor.

Bize düşen, fazlasıyla somut, fazlasıyla pratik, fazlasıyla gerçek olan bir düzene, sosyalizme ülkemizi ulaştırmak için gücümüzü birleştirmek.

Bir hayalden ya da bir akıllı tasarımdan söz etmiyoruz. Uygarlığımızın doğal evrimi içinde ortaya çıkmış, kendisini dayatmış, bazı ülkelerde zafer kazanmış, bazı ülkelerde yenilmiş bir toplum düzeninden söz ediyoruz.

Sosyalizm bir zorunluluk. Er geç tüm dünyanın gerçeği haline gelecek.

Aşağıdaki on madde eğer sosyalist bir düzene geçmiş olsaydık salgınla nasıl mücadele edileceğini özetliyor.

1- SOSYALİST SAĞLIK SİSTEMİNDE KİMSE SAHİPSİZ DEĞİLDİR, HERKESİN BELİRLENMİŞ BİR SAHİP ÇIKANI VARDIR

Sosyalist sağlık sisteminin kapitalizme göre büyük bir üstünlüğü bulunur. İster mahalle, ister iş yerleri ve okullar olsun birinci basamak sağlık hizmetleri tek bir kişiyi bile dışarıda bırakmadan örgütlenir. Hekim, hemşire, sağlık teknisyenlerinden oluşan ekip toplumun en küçük hücrelerine kadar ulaşır ve tanımadıkları, kayıt altına almadıkları kişi kalmaz.

Dolayısıyla bir salgın esnasında zaten kimlerin direncinin düşük olduğu, sağlık açısından nasıl bir desteğe gereksinimi olduğu çok iyi bilinmektedir. Buradan merkeze akan veri toplumun tümünün sağlık verisinin gözlenebilmesini sağlar.

Sosyalizmin bu özelliğinin bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek için eşsiz bir avantaj sağladığı hemen görülür. Oysa kapitalizm demek kayıp vatandaş demektir. Sağlık sistemi ancak bir kişi hastalanıp da başvurduğunda sistemin dikkatini çeker. Örneğin şu anda Türkiye'de veya başka bir kapitalist ülkede, evinde veya sokakta kaç kişinin bir sağlık örgütüne başvur-



madan ateşli bir hastalık geçirdiği ni bilmenin olanağı yoktur.

2- SOSYALİZM ÖRGÜTLÜ BİR TOPLUMA DAYANIR

Öte yandan sosyalizmde sadece sağlık sistemi değil, toplumun kendisi de gelişkin bir örgütlülük gösterir. Toplumun mahallede, işyerlerinde, okullarda ve kışlalarda örgütlü duruşu sosyalizmin düşmanlarına karşı zorunlu bir önlemdir. Herkesin nitelikli bir işinin olduğu, emekçilerin lojmanlarda veya birbirine yakın oturduğu ve birbirini tanıdığı bir toplumda dayanışmayı örgütlemek çok daha kolaydır. Bir bulaşıcı hastalık alarmının verilmesi ile birlikte davranma, dayanışma ve ortak önlemleri uygulama konusunda böyle bir toplumun bariz bir üstünlüğe sahip olduğunu herkes kabul edecektir.

Oysa içinde yaşadığımız düzenin bizleri tam zıttı bir parçalanmışlığa ittiğini görüyoruz. Birakin mahalleyi, bir apartmanda bile kimlerin yaşadığını, neye gereksinimi olduğunu, evlerinde hasta birisinin olup olmadığını bilmiyoruz. Bu tesadüf değildir, sermaye sınıfı örgütlü bir toplumu kendisine düşman olarak görür. Ayrıca düzen bir anarşiye dayanmaktadır, iş bulabilenlere sadece bir ücret verir, onların nerede barındığı, ne yiyip içtikleri kendi sorumlulukların-

dadır. Yaşamın alışılmış şekilde gittiği günlerde bu örgütsüzlük belki fark edilmiyor ama şimdi hepimizin bir bulaşıcı hastalıkla tehdit edildiği bu günlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz dayanışma, birbirini bilme halinin elimizden alındığını üzüntü içinde fark ediyoruz.

3- SOSYALİZMDE TOPLUMA KARŞI SORUMLULUK BİLİNCİ YÜKSEKTİR

Sosyalist bir düzende devlet toplumun sağlığını korumakla yükümlüyken yurttaşlar da bu toplumsal sorumluluğu paylaşırlar. Örneğin, yeni koronavirüsün yayılmasını önlemenin en iyi yolu karantinedir. Gerekli görüldüğü yerde, bireyler veya bir yerleşim yeri, bir iş yeri karantinaya alınır, yurttaşlar karantinaya uymayı toplumsal bir görev olarak kabul ederler ve karantina sıkı bir şekilde denetlenir.

Oysa piyasa düzeni insanlara sahte bir özgürlük aşlamıştır. Aslında insanlara "özgürlük" gibi gelen bu davranış biçimi düzenin insanları tüketim alışkanlıklarını yönetmesi için geliştirilmiştir. Nasıl markete gidildiğinde insanlar alışverişte kendilerini "özgür" hissediyorsa, aşı olma veya karantina konusunda da özgür hissetmektedirler. Örneğin, Sağlık Bakanı yurtdışından gelenler 14 gün evde karantina altında olacaklar dedi-

ğinde, buna kimin uyacağını böyle bir toplumda asla bilemeyiz.

Üstelik, piyasa düzeninde toplumsal sorumluluk ve dayanışmanın önkoşulu olan güvene yer yoktur. Kapitalist bir ülkede yöneticiler halka "sağlığınız için şu önlemi alacağız" dediklerinde herkesin aklına ilk gelen "bu önlemden kim ne kazanacak, kim kayırlacak, kim gölgede bırakılacak" olur.

Bireycilik ve rekabetçilik insanları sorumsuzluğa iterken, orman kanunlarının işlediği düzende insanlar başkalarından gelen her şeye kuşkuyla bakar.

Aşı karşıtları bunun en iyi örneği değil mi? Bir yandan hurafeler ve bilim dışı inanışlarla hareket eden gruplar tüm toplumun sağlığı için gerekli olan önlemleri "bizim inancımız böyle" diyerek reddediyor ve onlara bu hak insan hakkı olarak tanııyor! Öbür yandan, ilaç tekelleri öyle bir güvensizlik yaymış durumdadır ki, birkaç şarlatan çıkıp aşılardan hakkında komplo teorileri üretip "alternatif tedavi" yöntemleri pazarlayarak zengin olabiliyor.

4- SOSYALİZM BİR AYDINLANMA DÖNEMİ ANLAMINA GELİR

Sosyalizm aynı zamanda cahilliklerin kurutulduğu, insanların bilimsel yöntemi benimsediği bir



çağın başlangıç noktasıdır. Bilimsel düşüncenin gelişkinliği her zaman bulaşıcı hastalık salgınlarında büyük bir avantaj oluşturur. Toplum bir bütün halinde alınan önlemleri nedenleri ile kavrar.

Oysa kapitalizm günümüzde gerıcilikten ve kadercilikten beslenmektedir. Umreden dönenler karantinaya alındığı halde, bu kişilere yapılan çok sayıda ziyaret başka anlama gelmemektedir.

Sosyalist toplumlarda sadece tüm bilimsel kurum ve yapılar insanların hizmetine girmez, insanlar kendi ihtiyaçlarını karşılarken, teknolojiyle kurdukları ilişkide, sağlık hizmeti alırken daha fazla bilgilidir. Toplumda yapılan tüm faaliyetler daha açık, herkesin denetimine ve giderek kavrayıp anlamasına açıktır.

Bunun sağladığı üstünlük o kadar açıktır ki, kapitalist ülkelerde bile bu yönde arayışlar ortaya çıkmaktadır. Açık kaynak yazılım, bilimsel verilerin paylaşımı gibi talepler gerçekten karşılanmasalar da kapitalist dünyada bile yükselmekte, destek görmektedir.

5- SOSYALİZM TOPLUMSAL İYİLİK VE EŞİTLİK HALİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASIDIR

Bir bulaşıcı hastalık salgını esnasında herkesin işinin olması, herkesin yeterli beslendiğinin ve insani nitelikte konutlarda oturduğunun bilinmesi müthiş bir korunmadır aslında.

Bugün Türkiye’de herkesin yeterli beslendiğini ve insani konutlarda oturduğunu, geçim sıkıntısı olmadığını kim garanti edebilir. Düzenin kendisi toplumsal eşitsizlik yaratma üzerine kurulmuştur.

Ve bir pandemiyle karşı karşıyayken 3 milyara yakın insanın

evinde el yıkayacak çeşmeye sahip olmadığını bir kez daha acıyla hatırlıyoruz.

6- SOSYALİZMDE MARKETLER YAĞMALANMAZ

Sosyalizmde asla marketler yağmalanmaz, bir salgın tehdidi olduğunda herkes devletin bütün olanaklarıyla insanları aç bırakmayacağını bilir çünkü. Ayrıca sosyalizm bencilliğin mahkûm edildiği bir düzenin adıdır, bir ailenin diğerlerinin aleyhine stokçuluk yapması ahlaki olarak kabul edilmez, buna izin de verilmez.

Oysa yaşadıklarımıza bakın. İnsanlar yalnız bırakılmışlıkları ve devlete olan güvensizlikleri ile marketlerden buldukları yiyecek ve temizlik malzemelerini evlerinde stoklamaya çalıştılar. Piyasa böyledir, herkes kendini kurtarmaya çalışır, daha doğrusu kendini kurtardığını sanırken herkesle birlikte battıklarını fark etmez insanlar.

7- SOSYALİZMDE DEVLET BİR SALGIN ESNASINDA KORUYUCU MALZEMELERİ EŞİT OLARAK TEMİN ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR

Bulaşıcı bir salgın esnasında sosyalizmin bir üstünlüğü de koruyucu malzemelerin yeterli ve eşit olarak dağıtımının kontrol altına alınmasıdır. Hemen akla gelen örneklerini düşünün: El dezenfektanları ve koruyucu maskeler.

Şimdi ise devlet önlemleri söylüyor, vatandaş piyasadan malzeme temini için “serbest” bırakılıyor. Kimisi hiç maske bulamıyor, kimisinin evinde yüzlerce depolanmış. Kimisinin evinde bir gram kolonya yok, kimisinin evinde litre litre yığılmış. Piyasanın aslında

acımasız ve insanlık dışı “düzenleyici etkisi” bir kez daha yüzümüze çarpıyor.

8- SOSYALİZMDE TÜM SAĞLIK SİSTEMİ DEVLETE AİTTİR

Yine bir salgın esnasında tüm sağlık kurumlarının, tüm hastanelerin devlete ait olması büyük bir avantajdır. Sosyalist devlet böyle bir durumda tüm hastaneleri salgınla mücadelede ortak bir plana dâhil edebilir. Bazı hastaneler karantina hastanesi olarak ayrılırken, diğerleri sağlık hizmetlerini sürdürür.

Şimdi böyle bir planlama imkânsız gözüküyor, çünkü hastanelerin önemli bir kısmı sermayeye ait, kazanç sağlamak için yapılan yatırımlar halindedir. Sağlık Bakanlığı’nın bunlara sözünün geçmesi, planlamaya dâhil edilmesi mümkün gözüküyor. Salgının şiddetlenmesi durumunda sağlıktaki piyasacılığın etkilerinin verdiği zarar çok daha görünür hale gelecek ve ağır bir bedeli olacak.

Onca özel hastane ve otel varken, umreden dönenlerin karantinası için yoksul öğrencilerin yurtlarından gece yarısı sokağa atılması bu akılsızlığın ürünü olarak gözükmektedir.

9- SOSYALİZM STRATEJİK ÜRÜNLER OLAN AŞI VE BİYOTEKNOLOJİYİ HALK YARARINA ÜRETİR

Salgınlarla başa çıkmanın en önemli unsurlarından biri de biyoteknoloji alanında üretimin devlet eliyle en gelişkin haliyle yapılmasıdır. Küba örneğinde görüldüğü gibi, sosyalist bir devlet hem halkın sağlığını korumak ve geliştirmek için hem de emperyalizme karşı kendini korumak için biyoteknolojide yeterli hale gelmek zorundadır. Salgın koşullarında sosyalizmin tanı kiti ve aşığı çok daha hızlı bir şekilde üretmesi beklenir.

Şimdiyse, örneğin Türkiye’de hâlâ çok sınırlı bir şekilde tanı kiti kullanılıyor. Muhtemelen tanısı konmamış vakalar aramızda dolaşıyor. Ayrıca yeni koronavirüsüne karşı aşı üretildiğinde Türkiye aşı üretme potansiyeline sahip olmadığı için tüm nüfusu aşılmasında birçok engel oluşacağını öngörebiliyoruz.

10- SOSYALİZM BİR BULAŞICI HASTALIK NEDENİYLE EKONOMİK KRİZE GİRMEZ

Sosyalizm kâr amaçlı olmayan kamusal üretimi ile ekonomik krizlere çok daha dayanıklıdır. Sosyalizmde iflas etmek denen olay söz konusu değildir. Sosyalizmde batacak bir borsa, topu atacak bir banka sistemi bulunmaz. Emekçiler salgın hastalık var diye işsiz, maaşsız kalmazlar. Ayrıca sosyalizmde felaketsizliklere karşı yeterli bir toplumsal fon yedekte bekler. Merkezi planlama sadece üretimi değil, toplumun zora girdiği günleri düşünerek de yapılır.

Oysa günümüz emperyalist düzeninin zaten krizde olan yapısı yeni koronavirüs pamdemisi ile bir çöküşe doğru gidiyor. Kâr elde etmekten başka amacı olmayan şirketler, insanlar uçağa binmiyor, hastaneye, tatile gitmiyor, eskisi gibi tüketmiyor diye iflas ederler. İşsizlik bir anda başlıca sorun haline gelir. Sahtekârca borsada değerlenmiş kâğıtlar bir anda değersizleşir. Krediler dönmez, bankalar iflas eder.

Ayrıca Türkiye’de olduğu gibi toplumsal felaketler için ayrılması beklenen fonların buharlaşmış olduğu tam da ihtiyaç duyulduğu anda ortaya çıkar.

Kızılay örneğinde olduğu gibi... Felakette kullanılacağı düşünülen kaynakların çoktan sermayeye aktarıldığı ortaya çıkar.

SAMANALTI / Saif Munzur





PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ

PATRONLARIN KORONA FIRSATÇILIĞINA KARŞI DAYANIŞMAYA

ÖZEL HASTANELERİN FERYADI

Devlet hastanelerinde hekimlerin, hemşirelerin ve diğer çalışanların koruma önlemleri alınmamış olarak, izin ya da rapor hakları olmaksızın çalıştırıldıkları biliniyor. Tüm özel hastaneler Koronavirüs şüpheli hastaların yığılmasını henüz yaşamıyor ama burada da sorunlar derinleşiyor.

Bildirimde bulunan emekçinin isminin saklı kalmasını kendi güvenliği için istediği bir hastaneler grubu, çalışanlarına koruma için hiçbir önlem almadan çalıştırıyor ve hasta yoğunluğunun olmaması nedeni ile çalışanları yıllık izne zorluyor.

Süt izninde olup da yarı zamanlı çalışanları bile yıllık izne zorladıkları gibi bilgiler geliyor.

Üstelik, havaalanına en yakın sağlık kuruluğu olması nedeniyle sürekli şüpheli vakalar geliyor. İzolasyon odası olarak belirlenen yer aynı zamanda personelin dinlenme odası olarak kullanılıyor.

Tek kullanımlık cerrahi maskelerin koruyuculuğu 3-4 saat olarak bildiriliyor fakat 24 saat nöbet tutan personele tek bir maske veriliyor. Ki uygun olan N 95 maske zaten yok.

Yine bir özel hastaneden gelen şu mesaj çarpıcı: Hastanemizin yardımcı hizmetler kadrosunda görme engelli olarak çalışmaktayım. Engelliler ve dezavantajlı kişilerin idari izinleri işbilmez idareciler tarafından iptal edilmiştir.

Hiçbir önlem alınmadan çalışmamız bekleniyor. N95 maske

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞANLAR TEPKİLİ

Hastanelerde bütün izinler kaldırıldı ve fakat zorunlu olmayan her türlü ameliyat ertelendi. Ağız ve diş sağlığı merkezleriyse çalışmaya devam ediyor.

Bir diş hekimi anlatıyor:

Biz diş hekimleri yapılan çalışmalara göre koronavirüs salgını açısından en riskli meslek grubundayız. Hastayla çok yakın temas halinde olmamız ve tedavi sırasında ortama yayılan aerosol (sıvılar) bunun en önemli sebebi. Bu durum sadece diş hekimlerini değil, çapraz enfeksiyon riski sebebiyle yardımcı personeli ve aynı kapalı ortamda bekleyen, tedavi olan tüm hastaları da tehdit ediyor. Bu yüzden dünyada birçok ülkede ağız ve diş sağlığı polikliniklerinde hizmet durduruldu. Ancak ülkemizde hem özeldem hem de kamuda ağız ve diş sağlığı hizmeti veren tüm kurumlar tüm hızıyla çalışmaya devam ediyor ve bu durum halk sağlığı için çok büyük tehdit."

ÇAĞRI MERKEZLERİ EL DEZENFEKTANLARIYLA İŞE DEVAM EDİYOR

Bir çağrı merkezinden Patronların Ensesindeyiz'e gelen şu mesaj her şeyi özetliyor aslında:

X Çağrı merkezinde çalışıyorum, burda yüzlerce kişi çalışıyor ama önlem için sadece el dezenfektanları var. Tedbir için bi şey yapılmayacak mı denildiğinde istifaya zorlanıyor arkadaşlarımız. Çok riskli bir ortamdayız, virüsten etkilenme durumumuz an meselesi.

Ankara OSTİM'deki Turkcell Global Bilgi firmasında çağrı merkezinde çalışan işçilerse günde 9 saat olan mesainin 11 saate çıkarıldığını bildirdi ve şunları anlattı:

Çalışma ortamımız steril değildir. Firmamızda cam bulunmamaktadır ve havalandırma aracılığıyla hava akışı sağlanmaktadır. Yeterli dezenfekte yapılmamaktadır. Personel şirkete gelirken Ankara'nın değişik ilçelerinden toplu ulaşım araçları ile gelmektedir. Bunlara ek olarak firmamız 7/24 vardiya sisteminde çalışmaktadır, çalışanların yaş aralığı 20-35'dir. Gündüz vardiyasında bölmesiz ofiste ortalama 150 kişi aynı anda çalışıyoruz, günlük 200'ün üzerinde personel akışı mevcut. Aynı yerde yemek yiyip, molalarımızı aynı alanda yapıyoruz. Kullanılan bilgisayarlar zimmetli olmamakla birlikte ortak paylaşım açıktır. İşimizi yapabilmemiz için yalnızca bilgisayar yeterli olmaktadır. Firmamızın bilgisayarlarında hali hazırda uzaktan erişim programları kurulmuş olup, çalışan personelin bilgisayar ve internet erişimleri mevcuttur. Yaptığımız işin doğası home office olarak yapılmaya uygun olup taleplerimizi ve işin ciddiyetini dile getirdiğimiz işverenlerimiz tarafından "salgının henüz fazla yayılmadığı, dolayısıyla talebimizin reddedildiği" şeklinde geri dönüş almış bulunmaktayız. Ayrıca birim yöneticimizin tavri istemiyorsanız istifa edebilirsiniz şeklindedir. Birçok kişi istifa etmiştir.

Yaşadığımız süreçte firmamızla içinde bulunduğumuz nokta "izinlerimizin iptal edilmesi" ve "virüsün getirdiği yoğunluktan ötürü mesai saatlerimizin 11 saate çıkarılması" şeklindedir.

MARKETLER: YOĞUN TEMAS YORUCU ÇALIŞMA

Yeni koronavirüs salgını sonrası marketlere akın olurken, mesai saatleri artan ve çalışma koşulları iyice zorlaşan market emekçileri kendi sağlıkları için patronlar tarafından en ufak bir önlem alınmadığını belirterek yaşadıklarına tepki gösteriyor.

Ankara'da A101'in Yenimahalle'deki şubesinde çalışan bir emekçi, Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşarak yaşadıklarını anlattı.

Sabah 08.00 akşam 18.00 arası çalıştıklarını belirten işçi, haftada birkaç gün fazla mesaiye kaldıklarını, bazen 21.00'a bazen

de 22.00'a kadar çalıştıklarını söyledi.

Virüs salgını sonrası bu mesailerin daha da uzadığını belirten işçi, "Fazla mesai ücretlerini zaten alamıyoruz. İş yoğunluğundan çay molası, tuvalet arası bile veremiyoruz. Koronavirüs sonrası bizim için hiçbir önlem alınmadı, sadece elimize çamaşır suyu tutuşturup marketi temizliyorlar, bizim için ise alınan hiçbir önlem yok. Sadece ciroyu arttıran, ciroyu arttıran diyorlar" diye konuştu.

Yorgunluk, uykusuzluk gibi şeyler vücut direncini kırdığı için hastalık riskini artırıyor.

KAFE BAR EMEKCİLERİ KENDİLERİNİ SOKAKTA BULDU

Kafe, bar ve restoranlarda çalışanlar Koronavirüsü düşünebilecek durumda değiller. Çünkü çoğu sokağa atılmış durumda. Zaten güvencesiz çalışan bu emekçilerden de Patronların Ensesindeyiz ağına çokça mesaj geliyor.

Özel Okullar: İŞE VE MOBİNGE DEVAM

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların en az iki hafta süreyle tatil edildiğini açıklamasından kısa süre sonra Patronların Ensesindeyiz ağına özel okullardan telefonlar ve e-posta mesajları yağmaya başladı.

Okullarda öğrenci olmadığı halde, patronlar öğretmenleri çalıştırmaya devam ediyor. Öğretmenler bir yandan işlerini kaybetme korkusu içinde, bir yandan da okullar tatil edildiği halde her gün okula ulaşım dahil pek çok risk alarak çalışmaya devam etmenin tedirginliğini yaşıyorlar.

Özel okullardan gelen başvurularda, patronların işyerlerindeki baskıları da artırdıkları, pek çok noktada mobbing uyguladıkları, bazı yerlerde bilinçli şekilde istifaya zorlama yoluna gidildiği izlenimi verdikleri anlatılıyor.

MADAME COCO KOMİTESİ'NDEN MESAJ VAR

Mağazalar, hem insan sirkülasyonunun hem de dolaylı el temasının (para alıp verme ya da ürünlerle temas) yoğun olması nedeniyle riskli alanları oluşturuyor.

Kafeler kapatılırken AVM'ler açık kalıyor. Madame Coco işyeri komitesinin açıklaması dikkat çekici:

Bizler mağaza çalışanları olarak Koronavirüs tehlikesine karşı kendimizi riskli bir durumda hissediyoruz. Gün boyu kapalı ve havasız mağazalarda bir sürü insanla temas etmek zorunda kalıyoruz. Sağlığımız için endişe ediyoruz.

Madame Coco Çalışanları İşyeri

Komitesi olarak talebimiz :

Mağazalara dağıtılan dezenfektanlar ve birkaç saatlik mesai kısıtlamalarıyla virüs salgınından korunamayız. Ücretli izin hakkımız tanınmalı.

Bu süreçte zorunlu ücretsiz izne çıkarılan ve yıllık izni kullandırılan, hijyen kurallarına uyulmayan ve gerekli önlemlerin alınmadığı mağazalarda çalışmak zorunda bırakılan arkadaşlarımızı bizlere iletişime geçmeye çağırıyoruz. Bu günlerde salgın fırsatçılarına karşı dayanışmayı büyütme zorundayız.

Madame Coco Çalışanları İşyeri Komitesi olarak mücadelemize devam

ediyoruz. Daha önce birlikte maaş kesintilerimizi kazandık. Şimdi de sağlıklı kalma hakkımızı kazanabiliriz. Tüm Madame Coco çalışanı arkadaşlarımızı bizlerle birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.

Madame Coco çalışanı diğer arkadaşlarımıza sesleniyoruz:

Bizler bu süreçte de bir arada durmaya devam edeceğiz. Sizler de Patronların Ensesindeyiz Ağı üzerinden iletişime geçin ve 0541 940 05 14 telefon hattından bizimle irtibata geçebilirsiniz.

MADAME COCO ÇALIŞANLARI İŞYERİ KOMİTESİ

Otel Çalışanları: HAYDİ DAYANIŞMAYA!

1) Ücretsiz izin uygulaması temel yaşam haklarımıza müdahaledir. İşçi, iradesi olmadan ücretsiz izne çıkarılamaz. İşçi ücretsiz izne irade koymaya zorlanamaz. Bir an önce bu insanlık dışı uygulamaya son verilmelidir.

2) İşten çıkarma bahanesi yaratmak adına yapılan tüm mobbing uygulamaları son bulmalıdır.

3) Virüs salgını bahane gösterilerek işten atılan tüm emekçi arkadaşlarımız işe geri alınmalıdır. Patronların Ensesindeyiz Ağı bu haksızlığın takipçisi olacaktır.

Ürettiğimiz değer ve ortaya koyduğumuz emeğin farkındayız. Bunun için, yan yana gelmeye ve dayanışmaya devam edeceğiz.

Haydi dayanışmaya!

BEYOĞLU OTEL EMEKCİLERİ DAYANIŞMA AĞI

BMC'DE PATRON FIRSATÇILIĞI

Koronavirüs fırsatçılığının bir başka biçimiye İzmir'deki BMC fabrikasında görülüyor. Burada fırsatçılık patronun işçileri zamsız çalıştırmaya devam etmesi şeklinde gerçekleşiyor.

Bu konuda gelen bilgi şöyle: Ocak yürürlüklü toplu sözleşme henüz sonuçlandırılmıyş değil. İşçiler hala zamsız çalışmaya devam ediyorlar. Türk Metal'in yetkili olduğu işyerinde sendikacılar durumu "isveren de zor durumda" açıklamaları ile idare etmeye çalışıyor. BMC işçileri sözleşmenin akibetini soruyor.

'İŞLER KESAT' İZİNLERİNE BİR TEPKİ

PE ağına gelen bir başka mesaj da şöyle: "Ben ... lojistik merkezinde çalışıyorum. Bugün bizlere salgından dolayı işlerin yavaşladığı söylendi. Mağazalara ürün gitmiyor ama internet üzerinden satış yapılıyor. O yüzden sadece internet satışı yapan bölüm çalışacak ve diğer kalanlar zorunlu yıllık izne çıkartılacak dendi. Salgın bahane edilerek bizlerin hakkı olan yıllık iznimizi elimizden almaya kalkıyorlar. İş yerinde yaklaşık 200 kişi çalışmaktayız. Patronlar, yeni tip koronavirüs salgınının faturasını sadece emekçilere çıkartmak için binbir yol deniyor. Bu da onlardan bir tanesi. Patronların yararına yapılanları okuyor, duyuyoruz. Peki bizlere neler yapıldı? İşler azaldı diye yıllık iznimizin gasbı! Biz bunu kabul etmiyoruz. Yıllık izin ya da ücretsiz izin değil, ücretli (idari) izin istiyoruz."

