

# BOYUN EGME

Onbeşler için: Yaktıkları ateş büyüyor

Sovyet Devrimi'nin ülkesinde Bakü'de kuruluş kongresini yapan TKP'nin on beş öncü neferi 28 Ocak 1921 gecesi Trabzon açıklarında Karadeniz'e gömüldü. İlk komünistleri hançerleyenler, yaktıkları ateşi söndüremedi. • Sf4

HAFTALIK SİYASİ GAZETE ■ 31 OCAK 2020 CUMA ■ SAYI: 206 ■ 1 TL

# BU ENKAZI SİZ YARATTINIZ HESAP VERECEKSİNİZ...



**SORMAKTAN VAZGEÇMEYİN: VERGİLER NEREYE GİTTİ? • Sf 3**

**MAVİ GÖL APARTMANI'NIN ÖYKÜSÜ: 'YIKILACAĞINI HERKES BİLİYORDU' • Sf 2**

## ABD-Küba karşılaştırmasının gösterdiği bu YIKICI OLAN AFETLER DEĞİL KAPİTALİZM

ABD ve Küba hemen her yıl kasırgalarla boğuşuyor. Buldukları coğrafya, ekvatora yakınlıkları, okyanusa kıyılı olmaları gibi nedenlerle... Küba halkı ve ABD halkının yaşadıkları düzen farklı. Birinde sosyalizm var, birinde en ileri halıyla kapitalizm. Küba daha sınırlı kaynaklara sahip, üstelik ABD ablukası altında. Buna rağmen yaşanan afetlerde Küba'nın lehine. Küba halkı afetlerle baş ediyor, daha az zarar görüyor, yaralarını daha kolay ve daha yaygın şekilde sarıyor. "Hazırlık ve önleyicilik" Küba sosyalizminin temel niteliklerinden biri. Doğal afetler için böyle, sağlık alanında ve eğitim sisteminde, çevre politikalarında böyle. Küba devleti önleyici tedbirler almak için başta kasırgalar olmak üzere planlamalar yapıyor. Ülkenin nispeten küçük sivil savunma kuvveti bir fırtına tespit edildiğinde il, belediye ve yerel topluluk düzeyinde hızla konuşlandırılıyor. Küba halkının mahalle ölçeğinden küçük birimlerden oluşan, tüm ülkeyi kapsayan Devrim Koruma Komiteleri (CDR) var ve bu örgütlülük pek çok şeyi mümkün kılıyor. Rutin tatbikatlar, yerel itfaiye hizmeti, sağlık, ulaşım ve diğer hayati kamu hizmetleri ile bütünleşmiş biçimde örgütleniyor. Her şeyden önce, toplumsal örgütler ve en küçük düzeydeki mahalle örgütleri, özellikle de en savunmasız kişileri güvende tutmak için nüfusu eğitmeye büyük önem veriliyor. Herhangi bir Kübalı kasırgaların oluşumu, şiddeti ve korunma önlemleri hakkında ders verebilecek kadar bilgiye sahip oluyor. Küba'da halka "terket" çağrısı yapılmıyor. Onun yerine bölgede yaşayan evcil hayvanları koruyacak sığınaklar planlanıyor, inşa ediliyor. Küba yakın olsun uzak olsun dünya halklarının yaşadığı doğal afetlerde ilk yardım elini uzatan ülkelerden birisi. ABD'de ise doğal felaketlerde halk kaderiyle baş başa bırakılıyor ve kendilerine sadece evlerini terk etmeleri gerektiği çağrısı ulaşıyor. Kayda geçen en büyük Atlas Okyanusu kasırgası olan Irma ABD'de ilk günden 24'ten fazla kişinin ölümüne yol açarken Küba kasırga boyunca sadece 10 insanını yitirdi. Bunlardan birkaçı yardım görevlisiydi. ABD kasırgadan sonra haftalarca kasırga bölgesine elektrik veremeyen Küba kasırgadan birkaç gün sonra elektrik şebekesinin %70'ini onardı ve bununla birlikte elektrik santrallerinin kasırgadan daha az etkilenecek biçimde ülkeye yayılmasına karar verildi.

## BU ADAMA CEZASINI VERİN!

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde profesör sıfatıyla bulunan Bedri Gencer'in derhal işine son verilmesi, taşıdığı bütün akademik unvanlar geri alınmalıdır. • Sf 3



## ACUN FİRARDA!

Aranıyor. Polis ona ulaşamıyor. Erdoğan'la dostluğu kadar cemaate hizmetleriyle de yıllarca ün yapmış Fethah Tamince firarda. Acun Ilıcıl'ın deprem bölgesine yardım şovuna telefonla katılıp 250 bin lira bağış yapıyor. Bazıları da bundan Tamince'nin ne kadar hayırsever biri olduğu sonucunu çıkartıyor! • Sf 3

## DEPREM DOĞALDIR, DOĞAL OLMAYAN BU AKILSIZLIKTIR

İstanbul'da 2019 yılı Eylül ayında gerçekleşen orta şiddetteki depremin ardından TKP bir açıklama yayınlamış ve sorunlara işaret etmişti. Güncelliğini koruyan açıklamayı Elazığ Depremi'nin ardından okurlarımıza hatırlatmak istedik. • Sf 3

## İSTANBUL DEPREMİ'NE HAZIRLANIYORMUŞUZ!

İçişleri Bakanı, yapılan (ve yapılmayan) çalışmalarını eleştirenleri tehdit edip susturmaktan kafasını kaldırıp, İstanbul'da olası bir deprem için hazırlıklara başladıklarını duyurdu. Topkapı Sarayı'ndaki bütün hazinelerin nasıl korunacağı bile düşünülmemekteymiş! • Sf 2

## POLİS ZORUYLA SUSTURAMAZSINIZ

Deprem gibi bir felaket yaşandıktan sonra, insanlar soğuk kış gecelerinde yıkıntıların altında can verip yıkıntıların yanında hayatta kalmaya çalışırken, bu felaketten "çıkarmak" sağlamayı düşünmek alçaklıktır.

**Böylesi bir alçaklığı yapanlardan gerçekten hesap sormak gerekir.**

Depremi ilk dakikalarında yardıma koşan, yardım çağrılarını yapan ve devletin sorumluluğunda olan çalışmalarını takibe alan komünistler gönül rahatlığıyla bunu soruyor.

**Felaketten çıkar sağlamaya kalkanlardan hesap sorumludur, hesap soracağız.**

Mesela, yapılan yardım ve kurtarma çalışmalarını kendi siyasi şovu için kullanmaya kalkan, enkaz altından çıkarılacak yaralının zamanlamasını bile devlet büyüklerinin gelişine göre ayarlayanlardan hesap soracağız.

**Mesela, depremin ilk dakikalarında çürümüş tezgahına para akıtmak için banka hesapları yayınlayanlardan, topladığı yardımları halk yararına sıfatıyla halka düşmanlık için çalışan yandaşlara akıtanlardan hesap soracağız.**

Devletin görevlerini yerine getirmesi için takipçi olmak; yapılmayan, yanlış yapılan her şey için hesap sormak, doğrusunu yaptırmaksa bir yurttaşlık görevidir.

**Bunu yapanlar üzerinde baskı kurmaya kalkmak, sadece meslek ahlâkının değil, kamu sorumluluğunun gereği olarak görev yapan habercileri susturmaya kalkmak... İşte bir başka büyük suç da budur. Bunu yapanlardan da hesap soracağız.**

## BU DÜZEN DEĞİŞMELİ

Hesap sormak, yanlışları teşhir edip, suçluları ortaya çıkarmak bir yere kadar... Bizi felakete sürükleyen bu düzenin kendisidir. Bu düzenin tüm kurumları gibi afet anında devreye giren kurumlar, görevliler... Hepsi düzenin çürümüşlüğüne yansıtıyor.

**Enkaz altında kalmak istemiyorsak, ülkemiz sonunda bir enkaza dönüşün istemiyorsak, topyekûn değişmesi gereken bu düzendir.**

**'ALTINDAN KALKAMAYIZ' DEDIĞİ DEPREM OLDU: İSTİFA ETSENE SAYIN BAKAN! • Sf 2**

# Köyde yıkılan tek bina Mavi Göl Apartmanı'ydı 'YIKILACAĞINI HERKES BİLİYORDU'

**Müteahhit zengin etmek kamu görevi. Deprem güvenliği vergi toplamak ya da kentsel dönüşüm rantı yaratmak için bir gerekçe sadece. Bütün bu hikayeden çıkan drama verilen isimse bu: Kader!**

**K**ader!  
Elazığ Maden ilçesi Gezin köyünde, Tilhem caddesi üzerinde bulunan Mavi Göl Apartmanı'nın tuzla buz olması kader.

1991'de yapılmış, 2011'deki Van depreminde hasar görmüştü. "Oturulabilir raporu" verildi! Her tarafı çürük binadaki çatlakları oturanlar boncuklu sıvayla doldurdu.

Bir esnaf, binada yaşayan herkesin yıkılacağını bildiğini, mal sahiplerinin yıkılmasına izin vermediklerini söylüyor. Şu cümleyle birlikte: burada sadece bu binanın yıkılması kimse için sürpriz olmadı!

Mavi Göl Apartmanında 3 kişi

yaşamını yitirdi. Yurttaşlar, tatilcilerin bol olduğu bölgede depremin yaz aylarında gerçekleşmesi durumunda bu sayının onlarca katına çıkacağını söylüyor.

Ama sorarsanız Mavi Göl Apartmanı'nı yıkan deprem de, üç kişinin yaşamını yitirmesi de kader!

## 'BETON ELİMİZE GELİYORDU!'

Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak'taki Dilek Sitesi'nde 9 numaralı bina yıkıldı. 28 daireden 8 cansız beden çıktı. İlk haberler geldiğinde enkaz altında 9 kişi daha vardı.

Yıkılan binada yaşayan bir vatandaş şunları anlattı: "Binamız 1987'de yapıldı; 1992'de teslim edildi. Zaten binamız çürüktü.

En ufak sarsıntılardan etkileniyorduk. 2010'daki depremden sonra belediyeye 4 sene önce gittik. Bize 'Kendi imkânlarımızla güçlendirme yapın' dediler. Bir ara kentsel dönüşüm dedikodusu çıktı. Müteahhitler geldi. Ancak onlar 8 kat imar izni istedi. Ancak belediye buna izin vermeyince müteahhitler projeye yanaşmadı. Depreme dayanaksız olduğunu belediye biliyordu. Kolona elimizi vurduğumuz zaman, beton elimize geliyordu."

Şimdi devlet sözde seferber olmuş yurttaşlara bu zor günde yardım eli ulaştırıyor!

Sorsanız onlar da "kader kurbanı."

İktidarlar on yıllardır sadece müteahhit zengin etmek kamu



görevi sayıyor. Ne inşaatlar doğru dürüst denetleniyor, ne binalar. Binaları yıkılmasını diye yardım

bekleyen insanlara el uzatılmıyor, enkaz altında kalanlar kader kurbanı ilan ediliyor!

## Süleyman Soylu İstanbul için deprem hazırlıklarını açıkladı 'TOPKAPI SARAYI DEPREME HAZIRLANIYOR!'

**Megakent İstanbul, 20 yıl önce büyük depremi yaşadı. Bu 20 yılda birden fazla kez sallandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremin hemen ardından İstanbul'u depreme hazırladıklarını duyurdu: Topkapı Sarayı'ndaki bütün hazinelerin nasıl korunacağı bile düşünülüyordu!**



Elazığ depremi ve yaşanan kayıplar, milyonlarca insanı ilgilendiren ve birçok deprem araştırmacısı bilim insanının da yakın gelecekte yaşanabileceğini tahmin ettiği İstanbul merkezli büyük depremi akıllara getirdi. İçişleri Bakanı, deprem bölgesinde yapılan şovlardan ve sosyal medyada muhalif avcılığında vakit bulduğunda beklenen İstanbul depremine dair de açıklamalarda bulundu.

## KOMPLEKS ÇALIŞMALAR YAPIYORLAR AMA... VATANDAŞ NEREYE TOPLANACAK HÂLÂ BİLMİYOR!

Soylu'nun açıklamaları, "kompleks çalışmalar yapıyoruz", "çok ciddi çalışıyoruz" "planlarımız hazır" gibi sözlerle haber oldu. Deprem hazırlığı altında, muhtemelen yandaşların doluşturulduğu onlarca birim, müdürlük vs. bulunuyor. Çalışmanın içeriği nedir sorusuna yanıt yok. Bir tek Topkapı Sarayı'nın hazinelerini koruyacaklarını somut olarak söyledi Bakan. Kimsenin içine su serpmeyen, güven vermeyen boş sözler...

Ülkemiz yılda ortalama yirmi bin deprem yaşanan bir ülke. Fakat vatandaşlar her depremden sonra bilanço dinlemekten bıktı. Depreme dair yapılacakları, meydana geldikten sonra ekranlara çıkıp kaç ölü, kaç yaralı, kaç kayıp olduğunu duyurmaktan ibaret gören anlayış, kimseyi olası İstanbul depreminden korumayacak.

## TOPKAPI TAMAM, PEKİ YİRMİ MİLYON İNSAN?

Elazığ depreminin hatırlattığı korku ile, kısa bir süre içinde İstanbul için toplanma alanları ilan edildi. 20 milyonluk İstanbul'un toplanma alanlarına haritadan bakın. 99 depreminin üzerinden geçen yirmi yılda, beton ve rant cennetine dönüşmüş kent, bir başka depremin üzerine ilan edilen toplanma alanlarının ne kadar yetersiz olduğunu göreceksiniz. Topkapı Sarayı tamam, peki toplanma alanları yerine kondukları AVM'ler, rezidanslar? Acil geçiş yolları üzerine kurulmuş otopark işletmeleri? Hazineleri kurtardınız, peki yirmi milyon insan?

## İSTİFA ETSENE SAYIN BAKAN!

Elazığ depremlerin yoğun yaşandığı bir bölgede bulunuyor. Geçtiğimiz Aralık ayında, üstelik Sivrice merkez üslü 4.9 büyüklüğünde, Nisan ayında da 5.2 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Son deprem de adeta 'geliyorum' demişti.

Bölgede kalıcı bir yapılanma, hasarlı binalara müdahale gibi çalışmalar için yine kimse kılını kıpırdatmadı. Sonuç ortada...

O günlerde İçişleri Bakanı Soylu'nun basında yer bulan sözlerini hatırlatalım:

"Eğer 4.9 değil de 5.5 civarında bir şey olsaydı bu hasarlı binalarda insanlar oturmaya devam etseler, biz bunun sorumluluğunun altından kalkamayız.

Biz bu bedeli ödeyemeyiz." O deprem oldu işte.

## AHİRETİ İÇİN ÇALIŞANLARDA BUGÜN: AFAD

Bu dünya malında gözleri yok. Allah rızası için çalışıyorlar. Fakirin, fukaranın yardımına yetişiyorlar.

Adları bir ara Deniz Feneri'ydi! Çok çok yoksul insanların mezbeleliklerde, pisliğin ve yokluğun içinde nasıl yaşam savaşı verdiklerini gösteriyor, onlara yardım ulaştırıyorlardı.

Yoksulluk ortadan kalkmadı. Fakat kendilerinin iyi bir kalkındıkları anlaşıldı!

Yokluk içindeki insanların kapısına çuvalarla gidip onların yardımına yetişmek kötü bir şey değil. Bu fazla sembolik kalmıyorsa, yoksulluğun ortadan kalkması için bir katkısı oluyorsa ve bu "hayırseverlik" işlerinden birileri nemalanmıyorsa! Deniz Feneri'nde tüm bunlar olumsuzdu. Yoksulluğa bir faydaları olmadı, üstelik işin sonunda bütün hikayenin birilerini kalkındırdığı anlaşıldı.

Deniz Feneri'nin toplumun en yoksul kesimini mercek altına alarak başardığı bir şey daha vardı: Toplumun, emekçilerin bütününe (en zenginler hariç) yayılan genel yoksullaşmayı örtmek...

## AFET, KADER, TEVEKKÜL... VE REZALET!

Deniz Feneri skandalı örtüldü; aynı hikayelerle: "ahireti için çalışan bu hayırsever insanlar..."

Şimdi gündemde AFAD var. "Ahiretimiz için çalışıyoruz" diyerek yükü tuttıkları gibi şeyler değil gündemdeki mesele. AFAD çalışmalarının kimlere ne tür çıkarlar sağladığı konusu henüz gündeme

girmiş değil.

AFAD'ın yobazların kadrolaştığı tüm kurumlarda alıştığımız türden beceriksizlikleri, partizanlıkları, yobazlıkları... Elazığ depremiyle gözler önüne serilen bunlar oldu.

Gazeteci Serdar Akinan'ın Elazığ'daki gözlemlerini yazdığı haberlerinden sonra devlet ve hükümet katından verilen tepkilerse çok tanıdık oldu.

Akinan, AFAD'ın da içinde yer aldığı kurtarma çalışmalarında büyük bir düzensizlik, plansızlık ve akılsızlık olduğunu anlatıyordu. AFAD ekiplerinin ne kadar özverili çalıştıklarını anlatarak yanıt verdiler!

Akinan, AFAD'ın başka yardım ekiplerinin müdahalelerine engel olduğunu, başka ekiplerin çalışmalarının sabote edildiğini anlatıyordu. "AFAD'la koordinasyon içinde herkes çalışabilir" yanıtını verdiler.

Akinan, organizasyonun geliştirilmesi, düzeltilmesi ve daha planlı hale getirilmesi gerektiğini anlatıyordu. Akinan'ın bozguncu olduğunu ilan edip, hakkında soruşturma açacaklarını bildirdiler.

Akinan, enkaz altında bir yurttaşın bir saat boşuna tutulduğunu, tam Erdoğan geldiğinde enkazdan çıkarılarak kameralar için şov hazırlanmış olduğunu anlattı. AFAD başkanı "yalanım varsa gözüm çıksın, eklemek mushaf çarpsın" türü bir yanıt verdi ve "elinizi kalbinize koyup, istediğinize inanın" buyurdu.

Ne diyelim: Aklınızı başına alın ve neye inanıp neye inanmayacağınıza aklınızla karar verin!



# Bedri Gencer üniversiteden atılmalı ve yargılanmalıdır BU ADAMA CEZASINI VERİN!

**Sözün çoğu aptala söylenir. Hiç uzatılacak bir konu değil. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde profesör sıfatıyla bulunan Bedri Gencer'in derhal işine son verilmeli, taşıdığı bütün akademik unvanlar geri alınmalıdır.**

"Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, ebola virüsü... Avustralya, Çin gayretullaha dokundu, azap geldi. Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı."

**S**osyal bilimler alanında profesör olarak yer bulan, bir kısmı suç, bir kısmıysa düpedüz hak hukuk düşmanlığı olan bu düşüncelerini kürsüsünden öğrencilerine de püskürten bu rezil yobazın herhangi bir üniversitede

tek bir dakika bile kürsü kullanmayacağı güvence altına alınmalıdır.

Küçük yaşta kız çocuklarının evlendirilmesi suçtur. Birileri yasalarla oynayarak bunu cezasız kılacak adımlar atacak olursa bu yine insanlık suçu olmaya devam edecek, bu suçu cezasız kılmaya kalkanlardan da işledikleri insanlık suçunun hesabı sorulacaktır.

Konunun bir de depremle ilgili boyutu vardır. Bu profesör bozuntusu bu sözleri yüzünden yargılanmalıdır. Suç sayılan bir fiili övdüğü için bir, deprem felaketinin ardından yaptığı açık kışkırtıcılık nedeniyle iki.



## Her şeyi devletten bekleme diyenler bunu kastediyor 'PARAN YOKSA DUA ET'

Elazığ merkezli depremin ilk saatlerinde canlı yayına bağlanan Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in tartışma yaratan, "her şeyi devletten beklemek doğru olmaz" sözlerini hatırlıyorsunuz değil mi?

Onu hatırlıyorsanız ertesi gün bir kurtarma şovuyla Elazığ'a ayak basan Erdoğan'ın "Bizler kadere inanırız. Bu süreci imanınızın gereği olarak sabırla atlatıyorsunuz" sözlerini de hatırlıyorsunuz!

Her şeyi devletten beklemem gerektiğini salık veren Bakan, insan yapımı binaların altında kalan halka iman gücüyle sabır dileyen bir Cumhurbaşkanı...

O kadar pişkinler ki, sınırsız devleti onlar yönetmiyor; sınırsız

beylerimizin bu işlerde hiçbir sorumluluğu yok.

Oysa göçük altında kalanlar var. Ölenler, zor bela kaçanlar, kaçamayıp sakat kalanlar...

Onların anlattıkları, ihmalin boyutunu ve devleti yönetenlerin sorumluluğunu o kadar açık ortaya koyuyor ki...

"Her şeyi devletten beklemem lazım" diyen, aslında, "paran yoksa öl gitsin" demiş oluyor. Binayı güçlendirecek paran yoksa mecbur oturacak-sın yıkılmak üzere olan o binada.

Bu nedenle cumhurbaşkanı, "Sabret, dua et, kader de" deyip duruyor. (29 Ocak Çarşamba sabahı yayımlanan TKP'nin Sesi'nden alınmıştır.)

## DEPREM DOĞALDIR, DOĞAL OLMAYAN BU AKILSIZLIKTIR

**İstanbul'da 2019 yılı Eylül ayında gerçekleşen orta şiddetteki depremin ardından TKP bir açıklama yayınlamış ve sorunlara işaret etmişti. Güncelliğini koruyan açıklamayı Elazığ Depremi'nin ardından okurlarımıza hatırlatmak istedik.**

Dün İstanbul'da gerçekleşen orta şiddetteki deprem, 1999'dan beri hiç gündemden düşmeyen, zaman zaman da hükümetin şov konusu haline gelen İstanbul depremi için hiçbir hazırlığın yapılmadığını gösterdi.

İşin gerçeği, İstanbul'un deprem karşısında 1999'a göre daha kötü durumda olduğu ortada. Plansız yapılaşma nedeniyle insanların depremde toplanacağı güvenli alanların sayısı azaldı. Trafik sorunu ağırlaştı. Tamamen kâr ve rant üzerine kurulu kentsel dönüşüm, dayanıksız binalara çözüm üretmediği gibi yeni altyapı sorunlarını ortaya çıkardı. Abonelerini soyup soğana çeviren iletişim tekelleri, artan kapasiteye uygun yatırım yapmadığından telefonlar sustu, insanların haberleşme hakkı ellerinden alındı.

En vahimi, yapboza çevrilen bürokraside en küçük bir eşgüdümün kalmadığı görüldü. Depremle doğrudan ilgili kurumlar birbirlerinden farklı açıklamalar yaparak halktaki paniğin artmasına neden oldular. Merkezi iktidar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içinde hareket etmeyi uygun görmediği için bu karmaşa daha da derinleşti.

Bu tablunun baş sorumlusu hiç kuşkusuz hükümettir. 1999'dan bu yana, üç yıl sayılmazsa AKP kesintisiz olarak iktidardır. Bu süre boyunca bilimden, akıldan, adaletten sistematik bir biçimde uzaklaşan Türkiye'nin deprem ve benzer gelişmeler karşısında tamamen savunmasız

kalmasında şaşırarak bir yan bulunmamaktadır.

Ancak sorun AKP ile sınırlı değildir. Piyasa ekonomisi, yani bugünkü kapitalist düzenin planlama, toplumsal örgütlülük, eşitlik gibi olgularla yan yana gelmesi olanaksızdır. Oysa deprem karşısında en çok ihtiyaç duyacağımız bunlardır.

Kapitalizm paranın hükmettiği bir düzendir. İstanbul gibi bir kentin kaderini daha çok araba satmak isteyen otomobil şirketleri, her tarafı inşaat alanına çevirmeye çalışan inşaat firmaları belirlemektedir. Bilimsel çalışmaya yoğunlaşması gereken üniversitelerimiz bir yandan gericiliğin bir yandan büyük holdinglerin kışkırtıcılığıyla. Üniversitelerin depremle ilgili kürsülerinde görev yapan bazı hocaların inşaat şirketlerine danışmanlık yapması utanç vericidir.

Türkiye hem bu siyasi iktidardan hem de bu yağma düzeninden kurtulmak zorundadır. Türkiye Komünist Partisi bir yandan bunun için mücadele ederken bir yandan da olası bir depremde tüm gücüyle halkın üzerindeki yükün hafifletilmesi, birlikte hareket etme kültürünün ve dayanışmanın artırılması için hazırlanmaktadır.

Bilelim ki, deprem değil akılsızlık, deprem değil bencil kâr hırsı, deprem değil piyasa karmaşası, deprem değil örgütsüzlüktür asıl yıkıcı olan.

**Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite**



## Depremi fırsata çeviren Tamince HAYIRSEVER KANUN KAÇAĞI!

Eğlence sektörünün milyoner televizyoncusu Acun Ilıcalı, Elazığ Depremi'nde zarar gören yurttaşlara yardım için bağış kampanyası olarak sunduğu şovuyla bol bol göz boyamakla reklam yapmakla yetinmedi.

Bir de fırsatı Fettah Tamince adlı patronu aklamak için değerlendirdi.

Gülen tarikatına üyelikten hakkinda dört ayrı soruşturma açılmış birisi

Fettah Tamince. Emniyet kendisine ulaşamıyor! Rixos otellerinin sahibi Tamince, Ilıcalı'nın programına telefonla bağlanarak depremedeler için 250 bin lira bağışta bulundu.

Şimdi birileri, televizyon işinden milyonlarca lira kaldıran Acun Ilıcalı ile yüklüce bağışta bulunan Gülcenci Tamince'nin yüce gönüllüğünden dem vuruyor.



## Sormaktan vazgeçmeyin: VERGİLER NEREYE GİTTİ?

Deprem Vergisi adıyla bilinen Özel İletişim Vergisi yirmi yıldır toplanıyor.

20 yılda toplandığı düşünülen para yaklaşık 70 milyar lira.

Erdoğan, bu paranın ne olduğunu soranlara ibretlik bir yanıt veriyor: Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da Bay Kemal'e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok.

Bakan Ömer Çelik de toplanan vergilerin çok daha fazlasının deprem konusunda çalışmalar için harcanmış olduğunu söyleyerek şöyle diyor: Bu bir rakam meselesi değildir. Böyle bir zamanlamayla, böyle yakışsız bir şekilde gündeme getirmek hiçbir ahlaki yaklaşımla bağdaşmaz.

Birincisi, kimse kamu muhasebesi içinde belirli bir amaçla bütçeye gelir olarak kaydedilen paralar için "hesabını vermeye zamanımız yok" diyemez.

Ortada ya o hesap vardır ya da yoktur. Hesap varsa, zaten ayrıca zaman harcamanıza gerek yok, indirirsiniz raflardan, çıkartırsınız bilgisayardan gösterirsiniz.

İkincisi, yine yurttaşlardan alınan vergilerle oluşturulan fonların hesabını sormanın da hesabını vermenin de "ahlaki olan ya da olmayan" bir zamanı olmaz.

Devlet görevlilerinin işi ya da görevi değil, temel sorumluluğudur hesap vermek.

Belli ki mesele başka. Belli ki ortada hesap verilemeyecek şeyler var!

SAMANALTI / Sait Munzur



Türkiye Komünist Partisi, maddi kaynakları üyelerinin ve dostlarının, dışından tırağından artırdıklarıyla partiye aidat ve bağış verenlerin katkılarıyla oluşturuyor.  
Türkiye Komünist Partisi'ne bağışlarınızla katkı koyabilirsiniz. Hesap numaralarımız şöyle:

T. HALK BANKASI  
Kadıköy/İstanbul Şubesi  
Şube kodu : 0140  
Hesap no: 16000060  
Türkiye Komünist Partisi IBAN:  
TR960001200914000016000060

YAPI KREDİ BANKASI  
Ümraniye Çarşı Şubesi  
ŞUBE KODU : 1171  
HESAP NO: 87854153  
Türkiye Komünist Partisi IBAN:  
TR490006701000000087854153

AKBANK  
Bahariye Şubesi  
Şube kodu : 0141  
Hesap No : 0128702  
Türkiye Komünist Partisi IBAN:  
TR32000460014188800128702



## ONBEŞLER İÇİN...

1920'nin 10 Eylülü'nde Bakü'de toplananların kurduğu Türkiye Komünist Fırkası'nın üyeleri-diler. Partinin kuruluşundan birkaç ay sonra Anadolu'ya geçme kararı alındı. TKP'nin ilk merkezi komitesinin 15 üyesi böylece Ankara'da büyük millet meclisine ulaşmak üzere yola çıktı.

Anadolu'da işgale karşı Ankara önderliğinde yürütülen direniş, komünistlerin desteklediği, içinde yer aldığı ve etkiledikleri bir direnişti. Bu direniş kısa bir süre önce Rusya'da gerçekleşmiş olan Sovyet Devrimi'nin çıkarları açısından da komünistlerin desteğini alıyordu.

Anadolu'da emperyalist işgalle baş etmeye çalışanlar

için Kuzey'den gelen bir Rus tehdidinin olmaması büyük bir şanstı.

Aynı anda hem Alman hem İngiliz emperyalistlerinin desteğiyle üzerine salınmış güçlerle savaşan Sovyet devrimi için Anadolu'dan gelen bir tehdidin olmaması önemliydi.

Böylece geçici de olsa güçlü bir yakınlaşma sağlanmıştı.

TKP'nin Anadolu'ya geçiş kararıyla Sovyet devriminin korunmasını aşan bir amaçla alınmıştı: Türkiye'nin komünist devrimini yapmak için Türkiye'de güç ve ağırlık kazanmak.

Ankara, Sovyetlerle dost olmasının bir tercih değil bir zorunluluk olduğunu biliyordu.

Ankara, komünistlerin Anadolu'daki direnişle

artniyetsiz ve güvenilir bir bağı olduğunu biliyordu.

Ve fakat Ankara, ufka baktığında komünistlerin güç kazanmasının ülkenin önüne ikinci bir çıkış yolu çıkaracağını da görüyordu.

Ne Mustafa Kemal'in ne de Kazım Karabekir'in ülkenin geleceğine ilişkin kafalarında oluşan projelerde komünizme yer vardı.

Anadolu'daki direniş Sovyet devrimiyle dayanışmak zorundaydı.

Bunun için Ankara'nın Sovyetlere ve Türk komünistlerine açıktan düşmanlık etme şansı da yoktu.

Öte yandan Türk komünistlerinin Anadolu'da güç kazanmasına izin vermeye de hiç niyetleri yoktu.

Onbeşlerin katli bu dinamiklerin işlediği bir süreçte yaşanmıştır.



## 1921'DE NELER OLDU?

**10 Eylül 1920** – Türkiye Komünist Fırkası Bakü'de 17 bölgeden 75 delegenin katıldığı bir kuruluş kongresiyle kuruldu.

**Ocak 1921** – TKF'nin 15 Merkez Komite üyesi, Ankara'yla görüşmek ve Anadolu'daki yandaş ve sempatanlarını daha örgütlü bir düzende yönlendirecek çalışmaları başlatmak üzere yola çıktı.

**Ocak 1921** – TKF heyeti, geçtiği kentlerde provokasyonlarla karşılaştı. Kars ve Erzurum'da heyete dönük saldırılar ve linç girişimi oldu. Meclis ve ona bağlı Doğu Cephesi Komutanlığı bu provokasyonlar karşısında heyeti koruyacak adımları atmadı. Esasen provokasyonları yapanların

Ankara'nın kontrolü dışında ya da karşısında bulunan güçler olmadığı açıldı.

**Ocak 1921** – TKF heyeti geri dönmeye karar verdi.

**Ocak 1921** – TKF heyeti Karadeniz üzerinden geri dönmek üzere Trabzon'daydı. Parti lideri Mustafa Suphi'nin eşi Maria Suphi de heyetle birlikteydi.

**28 Ocak 1921 gecesi** – TKF heyeti'ndeki 15 Türkiyeli komünist bindirildikleri motorlarla denize atıldıktan sonra tek tek bıçaklanarak denize atıldı. Maria Suphi katliam çetesi tarafından esir tutuldu. Daha sonra bu aşşıklı çeteci grupun elinde can verdiği biliniyor.

## KOMÜNİSTLER İÇİN TARİH DERSLERİ

Bugün şunları söyleyebiliriz:

**Bir**, Anadolu'ya geçen Mustafa Suphi neredeyse bütünüyle Türkiye'nin komünist geleceğini düşünerek bunu yapmıştır. Suphiler, her komünist gibi ikinci vatan belledikleri Sovyetlere kesinlikle gönülden bağlıydı ama kendi vatanlarında bir işçi iktidarı kurmak, Türkiye'nin işçilerini ve yoksul köylülerini yeni bir devrim için seferber etmek amacıyla mücadele ediyorlardı. Anadolu'ya "Sovyet ajanı" niteliğiyle geçtikleri yönündeki tüm karalamalar geçersizdir. Sovyet devriminin evrensel önemini göz ardı etmekle ve Türkiyeli komünistlerin kendi vatanlarında bir kurtuluş mücadelesi verdikleri gerçeğini örtmekle maluldürler.

**İki**, Suphilerin Anadolu'ya geçişi öncesinde Ankara'daki meclisin olumlu mesajlar verdiği, Sovyetlerle kurdukları dostane ilişkilere paralel biçimde komünistlere de bir açık kapı bıraktıkları doğrudur. Öte yandan buradaki ilişkinin fazlasıyla gerilimli olduğu bilinen bir gerçektir. Anadolu'ya geçen komünistlerin Ankara'daki milli önderliğe safça bir güven duymaları mümkün ve söz konusu değildir. Ankara'ya geçiş, orada baş köşeye buyur edilecekleri beklentisiyle değil, işgale karşı direniş katılırken emekçilerin mücadelesini örgütleme kararlılığıyla yapılmıştır.

**Üç**, Sovyet liderliğinin ve TKP'yle bağlantılı Rus ko-

münistlerinin "Anadolu'ya geçiş" kararına sıcak bakmadığı, Onbeşlerin büyük bir risk aldıklarını düşündükleri bilinen bir şeydir. Öte yandan bu, Sovyetlerin çıkarlarıyla, Türk komünistlerinin amaçları arasındaki bir çelişkidir kaynaklanmamıştır.

Onbeşlerin katlinin Sovyet dostlarını haklı çıkardığı da doğru değildir. Suphiler, bütün riskleri bilerek adım atmışlar, etkisiz kılınmaya çalışıldıkları ulusal kurtuluş mücadelesinde ağırlık koymaya çalışmışlardır. Komünistlere yakışan budur. Gerisi hesap hatası değil, zorunluluktur.

**Dört**, Onbeşlerin katli 1920'lere damgasını vuran burjuva devriminin tarihsel önemini ortadan kaldırmaz. 1923 Cumhuriyeti'ne ulaşan Türk devriminin tarihsel önemiyse ne büyüklükte olursa olsun komünistlerin tüm ülkelerin işçileri için büyük kurtuluş idealiyle verdikleri mücadelenin üstünde görülemez.

Türk devriminin üstüne Osmanlıcılık şalının örtülmesine izin vermeyiz.

Ama bizde ve tüm ülkelerde gerçek kurtuluşun mücadelesini ister cumhuriyetçi olsun, ister liberal olsun, burjuva devrimcilerinin değil işçi sınıfı devrimcisi komünistlerin verdiği üstüne basa basa söylemekten vazgeçmeyiz.

## ONBEŞLERİN ÇAĞRISI

Türkiye'nin işçi ve yoksul köylüleri! Ancak sermaye ve para tahakkümünün devrilmesi, sosyalist devrimin bütün cihana yayılması sana tam ve sağlam bir hürriyet verecektir. Sen, ancak sermayedarların, zenginlerin, toprak sahiplerinin, paşa ve ağaların etki ve baskısını yıktığın ve bütün kuvvetinle sosyalizm devrimini kendi memleketinde savunduğun ve yaydığın takdirde uluslararası devrimin ilerlemesine yardım etmiş olursun.

Türk, Müslüman, yabancı her kim olursa olsun sermayedar ve zenginlerle birlik ve ittifak yapma.

Uluslararası harpçilere, emperyalizme elinden geldiği kadar karşı dur! Memleket içinde hiçbir bölük yabancı asker kalmamasın!

Fransız, İngiliz, Amerikan emperyalistlerin yapacakları barıştan sakın ve bil ki, onların isteyecekleri tazminat ve eski borçlara dair ortaya koyacakları hesaplar, senin kolunu bükecek ve elinde avucunda ne varsa hepsini kaybettirecek.

Devrim düşmanlarıyla uzlaşmaya razı olan ikiyüzlü hainlere, emperyalist devletlere yanaşmayı kabul eden ve savunan dolandırıcılara el verme. Memleketini yeniden emperyalist

savaşa sokmaktan ve ana topraklarını yeniden siperler, hendeklerle donatarak bağrını yırtmaktan sakın!

Sermayedarlar, generaller, papazlar ve tutucu mollalar ile birlikte emekçi halka karşı giden ve Rusya İşçi Halk Cumhuriyeti'ni yıkarak, onun yerine zenginler, sermayedarlar cumhuriyetini veya daha doğrusu çarlar devletini kurmak isteyenlerden kaç! Bunlar, bütün dünyanın emekçi halkını kırıp doğradıktan sonra şimdilik kendilerine meyil gösteren ikiyüzlü sosyalistleri dahi çiğneyip geçecek ve sermayedarların, çiftlik ağalarının toprakları zalim padişahın, kralın, çarın tahtını ensene bindireceklerdir.

Emperyalist hükümetlerin bugün memleketimize ve halkımıza saldıran ordularına karşı savaşa kalk! Emperyalistlerin para ile satın alarak ülkemize yolladıkları bütün alçak kuvvetlere silah çek. Yoksul ve emekçi! İyi bil ki, büyük zenginlerin, zalim paşa ve ağaların keselerinde Fransız ve İngilizlerden, Amerikalılardan aldıkları pek çok çalıntı altınlar vardır. Onlar bu altınlarla sana karşı kuvvet hazırlamaya, seni ezmeye çalışıyorlar.

Yoksul ve mazlum Türk rençperleri, sabrettiğin yeter! Kalk, kendini göster, Türkiye'nin zulüm ve kahr içinde diğer halklarına elini uzat!

Türkiye'nin işçi ve köylüleri! Her zaman aklından bir şeyi çıkarma: Avrupa ve Türkiye'deki bütün sermayedarlar, zenginler, paşalar, ağalar, papazlar, tutucu mollalar Türkiye'de hükmettikçe sermaye ve para esirliği ortadan kalkmaz ve işçi, köylü, halk kendi devlet ve hükümetine kavuşamaz...

(Bu metin Mustafa Suphi'nin 1919 yılında kaleme aldığı bir yazıdan alınmıştır.)

