

# BOYUN EGME

HAFTALIK SIYASİ GAZETE ■ 1 KASIM 2019 CUMA ■ SAYI: 193 ■ 1 TL

**Patronların Ensesindeyiz:**

**Patron gözünü karartmış ama işçi doğuştan gözü kara**

Özel okullarda, perakende mağazalarında, belediyelerde, inşaatlarda, fabrikalarda, tarım işletmelerinde, bankalarda, alışveriş merkezlerinde... İşçi ekmeğini patronlara kaptırmamak için ayakta. • Sf 4

## Böyle bir ülkede yaşamak istemez misiniz?

# İŞTE SOSYALİST CUMHURİYET

## HALKLARLA DOST SOSYALİST DİPLOMASİ



Diplomasi büyük ustalık istiyor.

Tabii ustalık var, ustalık var. Bugünün dünyasında ustalık şu tür şeyleri barındırıyor: İyi manevra yapacaksın, güç dengelelerini gözeteceksin, gücünü kullanıp tehdit edeceksin, yeri geldiğinde karşı tarafın kirliliğine göz yumup, yeri geldiğinde bunları ona karşı kullanacaksın.

En büyük ustalık, suç delillerini, suç ortaklarına karşı kullanma ustalığı. Amerika silah vermiş, AKP tırlarla taşıyıp militanlara dağıtmış, birlikte eğitmişler, militanlar da onlarca kenti kan gölüne çevirmiş. Şimdi Amerika buradaki suçu AKP'nin üzerine yıkıp onu sıkıştırıyor, AKP de Amerika'nın bölgede silah dağıttığını söyleyip onu suçluyor.

Diplomatik ustalığın tanımı bu düzende bu: Ne kadar riyakar, ne kadar yalancı, ne kadar ilkesiz olabilirsin?

Bu tanımla diplomasi doğal olarak devletler arasında işliyor sadece. İyi diplomasi, halkların düşmanlığını kazanıyor ama dev-

letlerarası arenada işini görüyor.

Sosyalist iktidarımız bu tanımı reddedecek.

Bizim diplomamız halkları kazanmaya, halklarla ittifak yapmaya, halkların sözcüsü olmaya dayanacak.

NATO'dan çıkacağız. Amerikan üslerini kapatacağız. Riyakarlığı ve yalanı defterimizden sileceğiz.

Avrupalı zenginlerin toplantılarına gidip ticaret anlaşmaları, askeri işbirliği anlaşmaları ve Amerikan müttefikliğiyle bağlandı. İsrail'e sözde posta koyup... Sonra tüm ilişkileri aynı şekilde devam ettirenler bizden uzak olsun.

Manevralarla kısa süreli dostluklar kazanılır. Geri dönüşü ise korkunç olur.

Van minüt örneğine baksanıza! Tüm Arap ülkelerinde Erdoğan posterleriyle dolmuştu sokaklar. Şu anda bu ülkelerde en nefret edilen yabancı siyasetçi kim bilin bakalım.

Öteki dünyadan söz etmiyoruz. "Gözünüzü kapatın ve hayal edin" de demiyoruz. Gözünüzü açın! Kapitalizmin, bugünün dünyasının, bu düzenin insanlığı nasıl batağa sürüklediğini görün.

**Rüya görmene, hayal kurmanıza gerek yok: Sosyalizmin bu dünyayı nasıl güzelleştireceğini yaşamış deneyimlere bakarak görebilirsiniz. Bu bataklıktan nasıl çıkacağımızı anlayabilirsiniz.**

Sosyalist Türkiye nasıl bir ülke olacak? Bunu anlatıyoruz ve soruyoruz: Böyle bir ülkede yaşamak istemez misiniz?

## İLKELİ DİPLOMASİNİN TARİHİ

Sosyalizmin geçmiş deneyimleri Sosyalist Türkiye'nin gelecekteki diplomasine de ışık tutuyor.

60'lı yıllarda Sovyetler Birliği Afrika'da sömürge devletlerinin yıkılıp cumhuriyetlerin kurulmasına ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan destek verirken diplomasine alanında da bu süreci hızlandırıcı bir etkiye sahip olmuştu. Çözümlene kadar Güney Afrika'da zalim apartheid sisteminin ortadan kaldırılmasının uluslararası alanda en güçlü çağrıcısı Sovyetler Birliği'yd.

Filistin islamcılarının gölgesi üzerine düşmeden önce yıllar boyunca sosyalist dünyanın dayanışmasından güç aldı.

Ve Küba... Sosyalist Küba'nın dış politikasına Fidel'in vurduğu damga çok nettir: "Mutlak bir tutarlılıkla devrime bağlılık"... Küba dış politikasını tanımlayan cümle budur. Bu küçük ada ülkesi ayakta kalmak, halkını insanca yaşam koşulları ile buluşturmak için, bir yandan pek çok devletle diyaloglar kuruyor, bir yandan ilkelerinden taviz vermemek için kadrolarını siyasi olarak güçlendiriyor. Emperyalizm karşıtı ittifaklara ve Latin Amerika halklarının sömürüye karşı birliğine, emek hareketleriyle arasındaki dayanışmaya kaynak ayırmayı hep öncelikli görüyor.

## KADINLAR İÇİN SOSYALİZM



Sömürünün, sınıfsal ya da cinsiyete dayalı eşitsizliklerin ve şiddetin olmadığı bir ülkede yaşamak istemez misiniz? Kadın olmanın bir şanssızlık ya da tartıya vurulan bir beceri, erkek olmanın bir ayrıcalık ya da zor yerine getirilebilir bir yük sayılmadığı bir ülkede... • Sf 3

## PARAN KADAR SAĞLIK BİTECEK, BİR KİMLİK YETECEK

Kapitalizm sağlığa zararlıdır. İlacı da belli: Onu alaşağı edecek, düzeni değiştirecek bir işçi iktidarı. İşçi iktidarı, yani sosyalizm hepimize iyi gelecek. Sosyalizmde sağlık bir sorun olmaktan çıkacak. • Sf 3

## EVİMİZ BARKIMIZ SOSYALİZM

Her ailenin başını sokabileceği bir evi olması çok mu zor? İnsanca barınmak için her ay maaşın yarısını kiraya vermek şart mı? Değil. Sosyalist ülkelerde hayata geçirildi, biz de yapacağız. Herkes insanca barınacağı bir konutun kullanım hakkına sahip olacak. Her mahallede yemekhane, çamaşırhane, kreş gibi ortak kullanım alanları olacak, konutlar merkezi sistemle ısıtılacak. • Sf 2

## SOSYALİST TÜRKİYE'DE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Bugün var olan düzende eğitim yalnızca bir sorun alanı. Kaygı üreten, masraf çıkaran, işsiz bırakan, intihara sürükleyen bir sorun alanı. Sosyalist ülkeler eğitimi tüm toplum için bir sorun olmaktan çıkardı, sosyalizm bu alanda da büyük başarılar sağladı. Bizim sosyalizminiz de aynı yolu izleyecek. • Sf 2

## HERKES İÇİN SANAT, HALK İÇİN SANAT

Sosyalist bir cumhuriyette sanat, yeni insanın ve sosyalist kültürün inşasında en kritik öğelerden biridir. • Sf 2

Bu düzende barınmıyoruz diyenler başka bir düzen istemez misiniz?

# EVİMİZ BARKIMIZ SOSYALİZM

Her ailenin başını sokabileceği bir evi olması çok mu zor? İnsanca barınmak için her ay maaşın yarısını kiraya vermek şart mı? Değil.

**S**osyalist ülkelerde hayata geçirildi, biz de yapacağız. Herkes insanca barınacağı bir konutun kullanım hakkına sahip olacak. Her mahallede yemekhane, çamaşırhane, kreş gibi ortak kullanım alanları olacak, konutlar merkezi sistemle ısıtılacak. İnsanlar dilerse ortak yemekhanelerde yemeklerini yiyecek, ortak çamaşırhanelerde çamaşırlarını yıkayacak. Yakacak kömür veya doğalgaz parasını nasıl karşılamı derdi yok. Barınmak insanlar için bir mali külfet olmaktan çıkacak. Konutların kullanım hakkı (konut dediğiniz şeyin doğal parçası olan ısınma, su, elektrik ile birlikte) ya bedavaya ya da çok düşük ücretler karşılığında sahip olunabilecek bir hak haline gelecek. Bütün bunlar hayal değil. Sosyalizmin insanlığa kazandırdığı temel haklar.

## KENTLERİ, ÜLKENİN İNSANLARI İÇİN İNŞA EDECEĞİZ

Sosyalizmde insanların barınma

ihtiyacının karşılanması devletin temel görevlerinden biri olarak tarif ediliyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 25 milyon insanı kaybeden, bir o kadar insanı evsiz kalan, onlarca kenti ve 1710 kasabası yaşanmaz hale gelen Sovyetler Birliği belki de buna en iyi örnek. Sovyet iktidarı çok kısa bir süre içerisinde milyonlarca yurttaşının barınma olanaklarına kavuşmasını sağladı. Daha sonra ise tüm Sovyet yurttaşlarının sağlıklı konutlarda yaşaması için ikinci bir hamle gerçekleştirildi. Büyük bir seferberlik halinde kentler yeniden inşa edildi.

## MAAŞIN YARISINI KİRAYA VERME DEVRİ BİTECEK

Söz konusu olan sadece binaların dikilmesi değil, büyük meydanları ve parklarıyla, insanların her tür ihtiyacını karşılayabileceği insana yaraşır barınma olanaklarının yeniden yaratılmasıydı. Sosyalizm Sovyet insanı için barınmayı, barınırken temel ihtiyaçlarını karşılamayı bir sorun olmaktan çıkardı. Sovyetler Birliği'nde birkaç



on yıl içerisinde halkın neredeyse tamamı için en fazla maaşlarının yüzde ikisine denk gelecek bir gider karşılığında konut kullanımı, elektrik, su, ısınma olanakları karşılanabilir hale geldi.

Bu bir hayal değil, gerçekleşmiş sosyalizm. İçinde yaşadığımız düzen içinse bunun bir azınlık için değil herkes için hak olması ancak hayal edilebiliyor. Bu düzende

yeterince parası olmayan emekçiler ömür boyu ya krediyle alınan evler için borç, ya da kiracı olarak ev sahiplerine fahiş kiralar ödemek zorundalar. Kafasını sokabileceği bir daire bulmuş olan milyonlarca yurttaş barınabilmek için neredeyse maaşının yarısını kiraya ya da kredi borcuna veriyor.

Bu ağır maddi yükü taşıyamayanlar daha büyük aileler halinde

## TKP PROGRAMINDAN

Sosyalist bir Türkiye için mücadele eden Türkiye Komünist Partisi diyor ki: "İnsanlar moral ve fiziki açılarından kendilerini yeniden üretecekleri mekânlarda yaşama hakkına sahiptir. Bu hak doğrultusunda herkese gereksinimine uygun konut sağlanır. Konutların deprem, sel ve diğer doğa olaylarından etkilenmeyecek sağlamlığa sahip olmaları için gereken her tür önlem alınır. Konutlarda ısınma, elektrik enerjisi ve su bedelsiz olarak sağlanır." (TKP Sosyalizm Programı, E. Yeni İnsanın Yaratılması, 6. Madde)

bir arada yaşamak zorundalar. Bu şansa da sahip olamayanlar sokaklarda yaşıyor!

ABD'de sadece Los Angeles'ta 50 bin evsiz insan olduğu belirtiliyor. ABD genelinde bu sayının 500 bini bulduğundan söz ediliyor. Barınılan konutlarda ısınma, elektrik, su gibi temel ihtiyaçlara başlı başına büyük gider kalemleri ve apayrı sorunlar.

## Sosyalist Türkiye'de eğitim nasıl olacak?

Bugün var olan düzende eğitim yalnızca bir sorun alanı. Kaygı üreten, masraf çıkaran, işsiz bırakan, intihara sürükleyen bir sorun alanı. Sosyalist ülkeler eğitimi tüm toplum için bir sorun olmaktan çıkardı, sosyalizm bu alanda da büyük başarılar sağladı. Bizim sosyalizmimiz de aynı yolu izleyecek.



**H**er şeyden önce Sosyalist Türkiye emekçiler ve çocukları için bir yaşam kolaylığı olacak. Bugün olduğu gibi öğrenciler servislerle ve aileleri tarafından kentin bir ucundan diğer ucuna taşınmayacak; çünkü ilk ve orta öğrenimde okulları evlerine yürüyüş mesafesinde olacak. Ayrıca anne ve babalarının işleri de evlerine yakındır. Yaşam kapitalizmin getirdiği akıl dışılıklardan temizlenmiş, planlanan yapıyla yaşamın niteliği yükselmiş olacak.

Bu nasıl gerçekleşecek?

### ÖZEL OKUL YOK, REKABET YOK

Çünkü özel okul diye bir şey kalmayacak. Herkes devletin sağladığı eşit olanaklardan yararlanacak. Eğitim tamamen parasız olacak. Aileler

birbirleriyle rekabet etmeyecek.

Önemli bir diğer fark, bugün büyük bir toplumsal yara olan çocuk işçilik ortadan kalkmış olacak. Bütün çocuklar kreşten üniversiteye kadar tam gün eğitim alacak.

Eğitim mesleki eğitim ve akademik eğitim diye bölünmeyecek, çocuklar ve gençler bilimsel olan bütün kuramları yaşlarına göre bir seviyede öğrenecek, üretim birimlerinden de uzak olmayacak. Devlet çiftlikleri ve fabrikalara yapılan ziyaretler onları üretim süreçleri ile kuramsal olamı bütünleştirmelerine izin verecek. Okul laboratuvar ve işlikleri de bu bütünleşmeye izin veren bir gelişkinlikte olacak.

Müfredat her türlü şoven, cinsiyetçi ve gerici unsurlardan arındırılacak. Liseden mezun olan

bir genç bilimsel dünya görüşüyle donanmış ve yalnızca kendi halkına değil, dünyadaki bütün halklara karşı sorumluluk duygusu taşıyan bir şekilde yetişmiş olmalıdır.

### ANADİLDE EMPERYALİST SALDIRIDAN ARINDIRILMIŞ EĞİTİM

Eğitim anadilde olacaktır. Emperyalist ülkelerin dillerinde yapılan müfredatlar sonlandırılacak, öğrencilerin anadillerinde bilimi, sanatı ve edebiyatı kavramlaştırılmaları ve düşünmeyi öğrenmeleri istenecektir.

Öte yandan başta komşu halkların dilleri iyi derece öğrenilir. Bu sadece eğitim programında nitelikli bir yabancı dil eğitiminin bulunmasına bağlı değildir, çok boyutlu olarak yaşanan halklar arasındaki değişim programlarıyla da sağlanır.

## KURS YOK, DERSANE YOK: OKUL YETER!

Okulun dışında sınava hazırlayan kurslar ortadan kalkacaktır. Lise son sınıfta okul yerine kursa gitme olayı böylece sonlanır. Öğrenciler ve aileler birbirleriyle rekabeti değil, topluma nasıl yararlı olacaklarını düşünürler. Onlar artık yatırım yapılan "beşeri sermaye" değil, bütün toplumun geleceğidir. Lise sonrası yaşamın devam etmesi, yarışa değil, yeteneklerin eşitlik içinde değerlendirilmesine bağlıdır. Öğrencileri okulun dışında uyuturucu çeteleri beklemeyecek, evde te-

levizyonda, internette yabancılaştırıcı yoz bir kültürle karşılaşmayacaklar. Sermayenin iktidardan indirilmesi ve ortadan kaldırılması suçu ve bayağılaşmayı ortadan kaldıracaktır.

Öğretmenler bu koşullarda yetişirken, "atanamayan öğretmen" denilen skandal kavrama ancak eski toplumu anlatan müzelerde ve tarih kitaplarında rastlanacaktır. Öğretmenlik yukarıda tanımlanan koşulları sağlayan saygın ve gelişkin bir meslek olacaktır.

## HERKES İÇİN SANAT, HALK İÇİN SANAT

Sosyalist bir cumhuriyette sanat, yeni insanın ve sosyalist kültürün inşasında en kritik öğelerden biridir.

Sanat, yeni insana dair tüm bu toplumsal olgulara pratik bir zemin sunar: Birlikte üretmenin pratiği ve bu toplumsal üretimin verdiği haz, sanatla somutlanır. Sosyalist bir toplumda kentlerden en ücre köylere kadar sanat, tüm üretim süreçlerinin doğal bir parçasıdır. Fabrikalar, tarlalar, atölyeler, ofisler, okullar, kısacası üretim süreçlerinin gerçekleştiği tüm kamusal alanlar aynı zamanda insanların sanatla ilişkisi kurduğu mekânlardır.

Devlet, toplumu sanatla buluşturacak tüm gerekli alt yapının oluşturulması, buradaki ihtiyaçların karşılanması ve sanatın herkese eşit ve adilce ulaştırılmasından sorumludur.

Bugün, insanlığın tüm alanlardaki gelişiminin önündeki en büyük engel, sermayenin ve sömürünün düzeni olan kapitalizm. Büyük bir gücümüz ve insanlık adına biriktirdiğimiz deneyimiz var. Yeter ki kanımızı emen patronların düzeninden, bu asalaklardan kurtulacak cüreti gösterelim. Ama öncesinde ve bunun için örgütlenelim!

## TÜM HALKIN BÜYÜK SANATI

Sosyalizmin tüm topluma yayılacak sanat anlayışı bir ütopya değil. İnsanlık, tarihsel süreç içinde pek çok deney biriktirdi bu konuda, biriktirmeye devam ediyor.

Örneğin, Sovyetler Birliği'nde iş yerlerinde, mahallelerde, çiftliklerde, okullarda ve kırsalalarda kurulan koruların sayısı o kadar fazla ki bugün

sayısına dair hiçbir tahmin yürütmüyoruz.

Bugün Kübalı çocuklar mahallelerinde, kasabalarında ve köylerinde kurulmuş olan kültür merkezlerinde sanatla buluşuyor.

Toplum yaşamında, herkes için ve herkesin katılımıyla yaratılan güzellikler böyle oluşuyor.

## SANAT PAHALI BİR MAL DEĞİL BİR ORTAK DEĞERDİR

Sanatsal aktivite ve üretim, iş gününün parçasıdır. Her mahalle, köy, fabrika ve okul yönetimi, çalışanlarının, sakinlerinin ve öğrencilerinin sanatla ilişkisini kurmalarını sağlayacak kültür alanlarını kurmakla ve bu mekânları çalışan, üreten alanlar haline getirmekle yükümlüdür. Toplumun sanatla kuracağı bu ilişki, 'yetenek' olgusunun anlamını da doğal ve zorunlu olarak değiştirecektir. Sosyalist toplumda yetenek, bir seçkin olma halini imlemez! Doğru-

mundan itibaren sanatla doğru bir ilişki kurmuş, bedensel ve zihinsel gelişimini böyle bir zeminde gerçekleştirmiş, insanlığın tüm sanatsal birikimi ve üretimine kolaylıkla ulaşabilen bireyin/ toplumun önünde muazzam bir yaratıcı ufuk açılacaktır. Toplumun sanatla kurduğu bu ilişki, sınıflı toplumdaki yüksek sanat ve popüler sanat ayrımını da ortadan kaldıracığından sosyalizm, nitelikli sanatsal üretimin yegâne koşuludur.

# KADINLAR İÇİN SOSYALİZM

Sömürünün, sınıfsal ya da cinsiyete dayalı eşitsizliklerin ve şiddetin olmadığı bir ülkede yaşamak istemez misiniz? Kadın olmanın bir şanssızlık ya da tartıya vurulan bir beceri, erkek olmanın bir ayrıcalık ya da zor yerine getirilebilir bir yük sayılmadığı bir ülkede...

**S**osyalist Türkiye'de eşit yurttaşlar olarak kadınların çalışma hakkı, sosyal güvence hakkı, seçme seçilme hakkı, teknik ve kültürel gelişme hakkı, mesleki eğitim ve öğrenim hakkı, yeteneklerine göre her türlü görev ve istihdam, üretim ve hizmetlere ulaşma hakkı hukuki düzenlemelerle garanti altına alınacaktır. Yasalarla güvenceye alınan kadın hakları biçimsel değil, yaşamın bütün alanlarında gerçek ve kalıcı bir kazanıma dönüşecektir.

Toplum sağlığının önemli bir unsuru olarak kadınların biyolojik ve psikolojik olarak korunması elzemdir. Sosyalist Türkiye'de kadınların doğum kontrolü de, gebelik takipleri de ücretsiz olacaktır. İş yasalarında

kadınlar için gerekli sektör ve vardiya düzenlemeleri yapılacak, ücretli doğum ve süt izinleri yeterli uzunlukta olacaktır.

## EVİNİN KÖLESİ DEĞİL TOPLUMUN ÜYESİ

Bugün yemek ve temizlik gibi kadının üstüne çöken ev işi yükü, kolektif olanaklar seferber edilerek toplumun bütünü tarafından üstlenilecektir. Kreşler, yemekhane ve çamaşırhaneler yaşam alanlarımızın bir parçası olarak planlı bir kentleşmeyle Türkiye'nin tüm bölgelerinde yaygınlaşacaktır.

Çocuk, hasta ve yaşlı bakımının kadına yüklenmesinin nedeni olan cinsiyet farklılığına dayalı iş bölümü toplumsal ve ideolojik yönleriyle tasfiye edilecektir. Tıpkı SSCB'de ve bugün

sosyalist Küba'da olduğu gibi hem çocukların sağlıklı bireyler olarak gelişimi ve eğitimi, hem de hasta ve yaşlıların bakımı devletin güvencesi altına alınacaktır.

Sosyalist Türkiye'de şiddeti cezalandırma ve önlemeye yönelik yasaklarla yetinilmeyecektir. Gericilik ve bağınazlığın kadın bedeni üzerindeki denetimi tasfiye edilecek, toplumda şiddeti ortaya çıkaran tüm mekanizmalar ortadan kaldırılacaktır.

Kadınların siyasal ve kültürel yaşama etkin bir biçimde katılmaları için her tür örgütsel olanak yaratılacak ve yeni bir ülkenin kurulmasında yeteneklerini ve yaratıcılıklarını kullanan kadınlar yeni insanın yaratılmasında eşsiz görevler üstleneceklerdir.



## CİNSELLİK KADINI AŞAĞILAMANIN BİR YOLU OLAMAZ

Sosyalist Türkiye'de cinsellik kadını aşağılamanın bir yolu olamaz. Kadının bedeninin herhangi bir ticari amaçla sergilenmesi, pazarlanması, satılması yasaktır. Kadınlar giydikleri ya da giymedikleri için hiç kimsese hesap vermez. Güzellik kavramı piyasanın değil, insani gelişkinliğin konusudur. Sosyalist Türkiye'de

kadınların yaşam arkadaşları ile birliktelikleri pazarlıklardan ve maddi ilişkilerden, aile üstlendiği iktisadi ve ideolojik işlevlerinden arındırılacaktır. Kadın eşini onun gelimine ihtiyacı olduğu için ya da birlikte ancak geçinebilecekleri için değil, eşitlik ve özgürlük temelli kurdukları sevgi nedeniyle birlikte olacaktır.

## KADINLAR HER YERDE (LAFTA DEĞİL GERÇEKTE)

Yeni insanın yaratılmasında cinsiyetler arasında toplumsal etkinlik, fırsat eşitliği ve toplumsal roller açısından ortaya çıkmış olan ayırım ve çelişkilerin ortadan kaldırılması önemlidir. Sosyalist Türkiye'de kadınlar toplumsal üretimin

her alanına katılabilecek, tüm meslek ve iş alanları kadınlara açılacaktır. Aynı işi yapan kadın ve erkekler arasında ücret farkı söz konusu olamaz. Böylece hiçbir iş ya da meslek artık "erkek işi" olarak tanımlanamayacaktır.



## GÜCÜMÜZ VAR, YAPABİLİRİZ!

Bugün ülkemizde pek çok yurttaş, önlenemez nedenlerle hayatını yitiriyor, sakat kalıyor. Trafiklinin bu kadar otomobil ve karayolu odaklı olması, denetimsizlik, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin kağıt üstündeki formalitelerden ibaret olması... Nedenler uzatılabilir.

Oysa bu sorunlar, kamucu, eşitlikçi ve toplumun hiçbir ferdi için, hiçbir nedenle dışarıda bırakmayan bir planlama ile çözülebilecek sorunlar. Sosyalizmin kolaylıkla çözülebileceği sorunlar. İkiyüzlülikle değil, dürüstlikle, sermaye çıkarları için değil halkın ihtiyaçları temel alındığında çözülebilecek sorunlar.

Sosyalist Türkiye'de halkın sağlığının

bilimsel olmayan, gerici, merdiven altı uygulamalarla tehdit edilmesine izin verilmeyecek. Umut tacirliği tolere edilmeyecek, cezası olacak.

Gelecek kuşakların sağlıkla ve çok boyutlu olarak gelişmesi için olanaklar yaratılacak. Uyuşturucu ile mücadele toplum sağlığının önceliklerinden olacak. Türkiye'nin uyuşturucu tekellerinin geçiş yaptığı bir bölge olmasının önüne geçmek için yalnızca kolluk güçleri değil tüm halk bilinçli ve örgütlü bir mücadele verecek.

Buna gücümüz var. Üstelik sosyalizmi gerçekleştirmiş ülkelerin deneyimi bize çok parlak örnekler sunuyor.

## PERHİZ VE LAHANA TURŞUSU

Bir yandan tütünle mücadele ediliyor, diğer yandan yabancı bir tütün tekelinin müdürü Ticaret Bakanlığına yardımcı olarak getiriliyor! Bulaşıcı hastalıklarla mücadele! Hesapta tüm hızıyla sürüyor, Sağlık Bakanlığı bunun için var; ama aşı

karşıtları kongre topluyor. Obeziteyle mücadele edilemiyor değil, ama market rafları gıda tekellerinin sağlıksız ürünleriyle dolu. Böyle bir düzen, bugün içinde yaşadığımız.

Sosyalizm böyle olmayacak.

# Paran kadar sağlık bitecek, bir kimlik yetecek

Kapitalizm sağlığa zararlıdır. İlacı da belli: Onu alaşağı edecek, düzeni değiştirecek bir işçi iktidarı. İşçi iktidarı, yani sosyalizm hepimize iyi gelecek. Sosyalizmde sağlık bir sorun olmaktan çıkacak.

**S**osyalist Türkiye'de sağlıktan, belki de en az hekimler sorumlu olacak. Neyi kast ediyoruz? Sağlık tüm toplumun meselesi haline getirilmesini, "işçilerin sağlığı işçilerin elinde olmalıdır" ilkesinin uygulanmasını.

Tüm iş yerlerinde, fabrikalarda, devlet dairelerinde, okullarda, üniversitelerde orada çalışanların, okuyanların temsilcilerinin bulunduğu sağlık komiteleri olacak. Hijyen, ilk yardım, iş güvenliği, temel sağlık bilgileri gibi eğitimler, maaştan kesilerek katılınan, ya da ekstra temin edilen hizmetler değil, mesainin değişmez bir parçası olacak. Sosyalizm, çocuklarımızın sağlığını anne karnından itibaren koruyacak. Mahalleler bazında örgütlenecek sağlık ocaklarında tüm takip ve koruma hizmetleri, aşılar, bulaşıcı hastalıklardan korunma için bilgilendirme, büyüme ve ge-

lişmenin izlenmesi sürdürülecek. Ebeveynler için pedagojik destek ve bilgilendirme, çeşitli gelişim sorunları olan bireyler için özel destek gibi konular sağlık ocaklarında hemşire, psikolog, gelişim uzmanı gibi birçok disiplinden ekip üyelerinin birlikte ilgilendiği konular olacak.

Yaşanılan çevrenin, içilen suyun, solunan havanın temizliği için sağlıkçılar ve belediyeler titizlikle işbirliği yapacak. Musluk suyundan güvenle su içilebilecek!

Toplumsal kaynaklar yine toplumun ihtiyacına göre harcanacağından, sağlığa bütçeden ayrılan pay bugünkü oranın çok üzerinde olacak. Her düzeyde sağlık eğitimi geliştirilecek, Türkiye'nin sağlıkçı ordusu sayıca ve nitelikçe güçlendirilecek. Basamaklandırılmış sağlık sistemi sayesinde uzmanlık alanlarının karmaşık sağlık sorunları ile hak ettiği şekilde ilgilenmesi, özel ihtiyaçları olan yurttaşlara

## TKP PROGRAMINDAN

5. Bütün özel hastane ve sağlık kuruluşları kamulaştırılır. İlaç ve tedavi giderleri dahil bütün sağlık hizmetleri parasızdır ve devlet tarafından karşılanır. İnsan sağlığını bozucu her tür etkenin ortadan kaldırılması için mücadele edilir, ve koruyucu hekimlik ve basamaklı sağlık hizmeti uygulamaları yaygınlaştırılır.

özel olanaklar temin edilebilmesi mümkün olacak.

Türkiye kendi ilacını, aşısını, sağlık malzemelerini kendi üretebilen, en ufak bir döviz kuru dalgalanmasında hastalarının en acil ilaçlarından sonu belirsiz bir süre boyunca mahrum kalmadığı bir ülke olacak.

Ve tüm bu hizmetlerden yararlanmak için, para, katkı, prim ödemesi, hiçbirisi değil, tek bir şeyi göstermek yeterli olacak: Sosyalist Türkiye'nin bir ferdi olduğunu gösterir kimlik belgesi.

## 'DAHA FAZLA DOKTOR'

2013'te Brezilya ile Küba arasında bir anlaşma imzalandı. 11 binin üzerinde Kübalı doktorun dahil olacağı bir program başlatıldı.

Program toplumun sağlık hizmetine en çok ihtiyacı olan, en mahrum kesimlerine nitelikli sağlık hizmeti götürmeyi, yüzyılımızda çoktan ortadan kaldırılmış olması gereken ancak eşitsizlikler nedeniyle süren sağlık sorunlarının giderilmesini amaçlıyordu.

"Daha Fazla Doktor" anlaşmasından 50 milyona yakın insan, genç, gebe, yaşlı, çocuk, engelli... faydalandı. Kübalı doktorlar, kısa süreli bir Portekizce eğitimi ve Brezilya sağlık sistemine uyum için bilgilendirme çalışması sonrasında, ülkenin en ücra köşelerinde ücretsiz sağlık hizmeti vermeye başladılar.

Brezilyalı sağlık emekçileri ile birlikte çalıştılar ve bu yolla programın hedeflerinin kalıcı olması

hedeflendi.

Kübalı hekimler, sosyalist Küba kurulduğundan beri, tüm dünyada ihtiyacı olan ülkelerde ve bölgelerde sağlık hizmeti vermekten çekinmiyorlar.

Sosyalist Küba, kendi halkına, üstelik öyle en zenginlerine değil, devrimden önce doktor yüzü görmemiş köylerine sağlık hizmeti taşımakla yetinmiyor, Brezilya'nın yoksullarına doktorlarıyla, hemşireleriyle ulaşıyor.

Türkiye Komünist Partisi, maddi kaynakları üyelerinin ve dostlarının, dışından tırnağından artırdıklarıyla partiye aidat ve bağış verenlerin katkılarıyla oluşturuyor. Türkiye Komünist Partisi'ne bağışlarınızla katkı koyabilirsiniz. Hesap numaralarımız şöyle:

T. HALK BANKASI  
Kadıköy/İstanbul Şubesi  
Şube kodu : 0140  
Hesap no: 16000060  
Türkiye Komünist Partisi IBAN:  
TR960001200914000016000060

YAPI KREDİ BANKASI  
Ümraniye Çarşı Şubesi  
ŞUBE KODU : 1171  
HESAP NO: 87854153  
Türkiye Komünist Partisi IBAN:  
TR490006701000000087854153

AKBANK  
Bahariye Şubesi  
Şube kodu : 0141  
Hesap No : 0128702  
Türkiye Komünist Partisi IBAN:  
TR320004600141888000128702



## PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ

# Koton'da sınıf mücadelesi yükseliyor

Koton'da bugün çok sayıda işçinin işine son verildi. Telefonla aranan işçilere gerekçe olarak sunulansa ne ekonomik kriz ne de küçülme oldu. Yine de ifade edilen gerekçe tanıdık: Sendikalaşma. Koop-İş Sendikası'nın son

bir ayda en az 1200 Koton işçisini örgütlediği belirtiliyor. Koton yönetiminin, yaşadığı panikle işten çıkarmalara başvurduğu ve kanunları hiçe sayarak hareket ettiği belli. Patronların Ensesindeyiz Dayanışma, Haberleşme ve

Mücadele Ağı altında buluşan Koton işçileri ise yaptıkları açıklamada, "Çözüm yolları arıyor, birlikte hareket ediyoruz. Yan yana gelerek daha güçlü olacağımızı biliyoruz" dediler.



### KOTON PATRONUNU UYARIYORUZ!

Sendika dayanışması ve çalışanlara yönelik hak gasplarıyla sık sık gündeme gelen Koton'da her gün emek düşmanlığının yeni biçimleri ortaya çıkıyor. Bu sabah değişik mağazalardan birçok Koton işçisi, sosyal medyadaki paylaşımın gerekçe gösterilerek işten atıldı. Kimisinin savunmasını dahi alınmazına gerek duyulması ve Koton yönetimi işçileri bildirmede bulunmaması yetersizdi.

Koton patronları işten çıkarma gerekçesi olarak herhangi bir hakla gerekçe göstermeden, iş kanunundaki "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller" maddesini göstererek işten atıp işçilerin onurlarını ayaklar altına aldı.

**O halde Koton patronuna soruyoruz:**  
- Emekçiyi sömürdüğünüz işçileri her hafta 20 saatlik fazla çalıştırarak fazla emsal ücretler ödemeyen iş kanununa neden uymuyorsunuz?  
- Geçmişte çalıştırdığınız emekçileri her hafta 20 saatlik fazla çalıştırarak ücretlerini çıkarmak ne tür bir "iyi niyet" gösteriyor?  
- İşçiyi açlıktan ölüme sokarak işçilerin primlerini ödememesi hangi iyi niyetle haklanabilir?  
- İş kanunundaki bir maddede, işçilerin işten çıkarılmasını bu işçilerin hangi ahlakla beklenebiliriz?  
- Herkes iş kanununda bir emekçinin işi kanun dışı olarak çalıştırarak bir yemek masrafına 400 çalıştırarak, onun kârı dışındaki diğer emekçilerin kârını alıyor ne tür bir "iyi niyet" gösteriyor?

### PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ

# Maltepe Belediyesi'nde direniş

Maltepe Belediyesi'ne bağlı şirketlerde çalışan Genel-İş üyesi işçiler Aydınevler'de başlattıkları direnişi polis saldırılarına ve CHP'li belediye yönetimi-

nin bastırmasına rağmen sürdürüyor.

İşçiler Salı günü direnişlerinin devam edip etmeyeceğine dair oylama yaptı. Oylama sandığı aynı gün saat 15.00'a kadar Aydınevler'de eylem alanında tutulurken işçiler belediye yönetiminin yaptığı son teklifi reddetti ve direnişe devam etme kararı aldı.

Oylamaya 335 işçi katıldı. 122 işçi direnişe 'tamam' derken, 206 işçi 'devam' dedi.

Oylama öncesinde CHP'li belediye yöneticileri ve sendika temsilcileri yaşananlara ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmede yöneticilerin teklifi şu şekilde oldu:

- 270 TL zam
- Mayıs 2020'den itibaren 40 saat çalışma
- Atılan işçilerin işlerine geri alınması
- İşçiler daha önce yapılan tekliflerin aynıysa olan bu teklifi reddederek, direnişe devam kararı almış oldu.



## TİNK ESKİ ÇALIŞANLARINDAN MÜCADELE KARARI

Tink okullarının kuruluş sürecinde yer alan, sonradan yaşadıkları nedeniyle kendi istekleriyle ya da Tink tarafından işlerine son verilmesi nedeniyle okuldan ayrılan öğretmenler ve diğer emekçiler Patronların Ensesindeyiz (PE) Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı ile irtibata geçti. Emekçiler haklarını alana kadar mücadele etmekte kararlılar.



## MAVİ EGE EĞİTİM TORBALI'DA MAAŞ SORUNU



Patronların Ensesindeyiz Ağı'na iletilen bilgilere göre, Mavi Ege Eğitim Kurumları Torbalı şubesinde öğretmenlerin maaşlarında ödeme sorunları yaşanıyor. İlköğretim, ortaöğretim, sağlık meslek lisesi ve Anadolu lisesi binalarını aynı kampüste toplayan bir okul olan Mavi Ege Eğitim Kurumu'nun, daha önce oldukça fazla öğrencisi bulunuyorken son yıllarda öğretmen maaşlarını ödemediği için birçok öğrencisini kaybetmiş durumda olduğu belirtiliyor.

## AYLARDIR MAAŞ ALAMAYAN İŞÇİLER VİNCİN TEPESİNDE EYLEM YAPTI

İzmir Halkapınar'daki Mahall Bomonti projesinde çalışan işçiler, vincin üzerine çıkarak eylem yapmaya başladı. Türkerler Holding'in taşeronu Ermak'a bağlı çalışan işçilerin, 4 aydır maaşlarını alamadıkları öğrenildi.



## EGE VİTRİFİYE'DE İŞÇİ KIYIMI

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na gelen bir ihbara göre, İzmir Kemalpaşa'da faaliyet gösteren Ege Vitriyefiye A.Ş. fabrikasında işten çıkarmaların başladığı söyleniyor. İşçilerin verdiği bilgilere göre, 150 civarı işçinin işten çıkarılacağı, ilk işten çıkarmaların 15 Ekim'de 30 işçiyle başladığı, her ay 30 işçinin işten çıkarılacağı konuşuluyor.

## YAVUZ GÜVENLİK İŞÇİLERİ YAŞADIKLARI SÖMÜRÜYÜ ANLATTI

1996 yılından bu yana faaliyetlerde bulunan ve binlerce emekçinin çalıştığı Yavuz Güvenlik'te emekçiler çalışma şartlarından şikayetçi. AKP'li yıllarda hızlı bir büyüme gösteren ve AKP Genel Merkez dahil olmak üzere Marmaray, Hızlı Tren gibi kamu projeleri, belediyeler, bakanlık ve kamu binaları, Halkbank, Türkiye Finans Katılım gibi pek çok yere güvenlik hizmeti sağlayan şirketin binlerce çalışanı bulunuyor. Yavuz Güvenlik işçilerinin Patronların Ensesindeyiz Ağı'na anlattıklarını QR kodu izleyerek web sitesinden okuyabilirsiniz.



<https://patronlarinensesindeyiz.org/2019/10/30/yavuz-guvenlik-iscileri-bankalarda-yasadiklari-somuru-yu-anlatti/>

## SAMANALTI / Sait Munzur

