

BOYUN EĞME

'Reisin Dizisi'nde emekçilerin hakları gasp ediliyor

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na gelen bir ihbar TRT'nin de aylardır emekçilere ödeme yapmadığını ortaya çıkardı. Set emekçilerinin anlattıkları, diziyeye dair çarpıcı gerçekleri de ortaya koydu. Bir emekçi dizideki durumu şu cümleyle özetledi: "akşam Cumhurbaşkanı ulusa sesleniş yapıyor, ertesi gün Diriliş dizisinin senaryosuna revizyon geliyor ve yapılan konuşmadan cümleler sahnelere ekleniyor." • Sf4

HAFTALIK SİYASİ GAZETE 11 OCAK 2019 CUMA 1 TL



PARANIN SALTANATI VARSA HALKIN TKP'Sİ VAR



AMAN BİR TATSIZLIK ÇIKMASIN!

Yapıcı muhalefet halkın yuvasını yaptı. "Herkesi kucaklıyoruz" hikayeleri ile halk düşmanları ile kucaklaştılar. "İnançlara saygı, halkımızın değerlerine saygı" diye diye halkı da ülkenin gerçek değerlerini de susturdular. TKP, fedailik yapmak, herkese saldırmak için girmiyor seçimlere. Ama, "aman bir tatsızlık çıkmasın" ruh halinin bu ülkenin bütün tadını kaçırdığını düşünüyoruz. Kavga edeceğiz. Kavga etmemiz gerekenlerle... Dostlarımızı utandırmadan, kendimizi küçük düşürmeden, sevdiğimiz emekçi halkımıza zarar vermeden. 2019 seçimlerinde "tatsızlık çıkarmaya" değil ama "tadı kaçmış, çürüyüp bozulmuş" ülke siyasetine emekçilerin tuzunu katmaya geliyoruz.

Kaçış yok. Kaçak dövüşmeye mahal yok. Bahane uydurmaya, çalınmış minareye kılıf bulmaya imkan yok.

2019 seçimlerinde pusulada yer alacak partiler belli oldu. Seçim kanunu da, YSK da halkın önüne engeller çıkarıp patron partilerine olanaklar yaratmaya adanmış ve fakat bu koşullarda yapılan seçimlerde türlü partinin arasında bir de komünistlerin partisi var.

Türkiye Komünist Partisi, boyun eğmeyenleri temsil etmekten kaçmadığı, düzenin oyunlarına karşı mücadele görevini istediği için seçimlere giriyor ve oy istiyor.

BİZ TARAFIMIZI SEÇTİK

İki taraf var artık. Biri ağır bastığında öbürü hafif kalıyor. Patronlar ve işçiler.

Sömürerek zenginleşenler ve emeğinden başka serveti olmayanlar.

Başka bir taraflaşma eksenini yok. Laiklik mi dediniz? "Laik yurttaşın, zengini yoksulu olmaz" mı dediniz?

Öyle bir olur ki! Patronun laikliği, İslamcı hükümet Suriye pazarını gösterene kadar. Patronun laikliği, tarikat hakimiyetindeki sendika işyerinden sınıf sendikasını kovmak için görev alana kadar.

Barış mı dediniz? "Barış tüm

insanlar ister. 'Sınıf savaşı' deyip durmayın, ortalık karışmasını" mı dediniz.

Patronun barışçılığı, başka ülke topraklarındaki petrol kuyuları önüne konulana kadar. Patron için barış, Amerikan üslerine kucak açarken başlar, tank fabrikaları kurup silah sattığında biter.

Biz tarafımızı seçtik. İşçiye hakkını vermeyenler, her yıl binlerce işçinin "kaza" sonucu ölümüyle zenginleşenler, grev yasaklayanlar, işçi çıkarıcılar...

Onlar karşı tarafta. Biz bu taraftayız...

BİR SEÇİM YAPMAYACAĞSAK, NİYE SEÇİM YAPIYORUZ?

Her kişi, yaptığı seçimden sorumludur. Herkes yaptıklarının sonuçlarına katlanır, seçtiği yolun sorumluluğunu alır.

Eskiden "elim kırılıysaydı da" kalıbı modaydı. Her seçimden sonra insanlar pişman olurlardı. Seçtikleri belediye başkanı hırsız çıkınca, oy verdikleri partinin iktidarında yoksullaştıklarında, solcu belledikleri aday sağcıdan beter sağcılık yaptığında, laikliğin bekçisi belleyip oy verdikleri partinin lideri "laiklik tehlikede değil" dediğinde...

Artık kimse böyle demiyor. Onun yerine "elden başka ne gelirdi ki" kalıbı moda.

Elinizden başka türlü gelmiyor mu? Patronların hizmetinde olduğunu bile bile bir partiye "emekten yana" diyerek, din istismarı yarışına katıldığını göre göre bir partiye "laikliğin bekçisi" diyerek, emekçi halkları güçten düşürüp, emperyalistlerin oyununa geldiğini bile bile bir partiye "Türkiyelişiyor" diyerek oy vermekten başkası elinizden gelmiyor mu?

"Başka bir yol düşünemiyor musunuz" dediğimizde, "Komünistlere mi verelim? Oyumuz boşa mı gitsin?" diyor insanlarımız.

Kardeşler... "Seçilmeyecek partiye niye oy vereyim" diyorsanız, niye seçim yapıyoruz!

Oy vermekle, ganyana para yatırmak arasında bir fark yok mu? İşin gerçeği, "seçilecek" olanlara verilen oylar sadece halk düşmanlarının, zenginlerin, düzenin işine yarıyor. Yaptığınız seçim kadar yapmadıklarınızdan da sorumlusunuz.

Her seçimden sonra, "Her şey daha kötüye gitti. Komünistlerin dediği çıktı. Ama onların da bir gücü yok ki" diyemezsiniz.

Devrimci partilerin, komünist partilerin suçu değil oy almamak. Siz mücadeleyi küçümseyip, "oyum boşa gitmesin" diyerek oy vermediğiniz için devrimciler oy alamamış oluyor.

Bu sefer, "Peki, diyelim vereceğiz. İyi de hangisine vereceğiz? Kaç parçaya bölünmüşler yine!" diyebileceğiniz bir durum da yok.

Sosyal demokratların solunda, "ben işçilerin, emeğin temsilcisiyim. Patronların Ensesindeyim" diyen tek bir parti var: Türkiye Komünist Partisi.

ÖRGÜTLÜ HALK DENETİMİ İÇİN TKP'YE

Hırsızlar, yağmacılar, rantçılar görev başında. Denetçiler, yargıçlar, haberciler onların yanında. Çalandan hesap sorulamıyor, rantçıya dur denilemiyor, yağmacının belini kimse kıramıyor. "Yargı bağımsızlığı yok. Devlet hepten çürümüş. Gazeteler hırsızların elinde" diyemezsiniz. Halk teslim olduğu için hesap sorulamıyor. Halk denetlemediği için suçlar örtülüyor. Başımızı dikip hesap sormalıyız. Biz diyoruz ki, örgütlü halk denetimi için işe örgütlenmekle başlayacağız. Örgütlü komünistleri, bunun için seçerek, belediye meclislerinde rantçıların korkulu rüyası olsun, belediye başkanı seçilip halkı yönetime gerçekten katsınlar diye göreve getirerek başlayacağız.





BİR PARTİ NE İŞE YARAR?

Parti devlet yönetir. Devlet yönetimine etkiye bulunur. Devlet yönetimini paylaşır. Devrimci bir parti, devlet zenginlerin elindeyse devlete direnir, devlet yönetiminin kararlarını değiştirir ve tüm bunların ötesinde kendi devlet yönetimini kurmak için güç biriktirir, zenginlerin egemenliğine karşı emekçi halkın gücünü örgütler.

Parti siyaset yapar. Faşist olanı da, şeriatçı olanı da, liberal olanı da, merkez sağ ya da merkez sol olanı da, komünist olanı da...

Siyasetin konusu devlet yönetimidir.

Devletse sadece devlet değildir. Devlet, gerektiğinde zora da başvurarak toplum yaşamını düzenleyen ve tüm toplumun buna rıza gösterdiği varsayılan bir yapılandırma.

Devlet egemenlik aracıdır.

Cumhuriyet ilkesine bakarsak devlet halkın kendi kendisinin üzerindeki egemenlik aracıdır.

İşin gerçeği, halk hiçbir zaman tek parça olmadığı için devlet, halkın bir kısmının diğer kısmı üzerinde egemenliğin aracıdır.

Çoğunluğun azınlık üzerinde egemenliği değildir bu. Kapitalist cumhuriyetlerde, gücü olanın, yani paranın, toplum üzerinde egemenliğidir. Seçimlerde herkes oy verir ama verilen oyları belirleyen sahip olunan televizyon kanalları, dağıtılan döner ekmekler, iş vaatleri, çıkar zincirleri, parti binaları, seçim otobüsleri ve tüm bunlar da yetmediğinde satın alınan anketler, maaşa bağlanmış "bilim otoriteleri" ve gazetecilerdir.

Bir parti ne işe yarar?

Bir parti işte bu kapitalist demokrasi içinde toplumsal sınıflardan birinin temsilcisi olarak, bazen bu temsilciliği "ücreti mukabilinde" üstlenerek siyaset yapmaya yarar. İktidar olup, devlet yönetimini eline almak, iktidar olamasa bile devlet yönetimine etkiye bulunmak ve bazen iktidar olduğu halde devlet

yönetimini başka yapılarla paylaşarak yürütmek... Siyasi partilerin işi budur. Bu düzende ve bu düzen partileriyle siyaset böyle tanımlanabilir.

DEVİRİMCİ PARTİ OLMANIN ESASLARI

Aynı siyaset sahnesinde bir de devrimci partiler vardır. Ezilen sınıfların temsilciliğini, bazen onların mevcut durumuna ve bilincine de aykırı bir şekilde yapan, sadece iktidar olmayı değil, iktidarın tanımını da baştan yapmayı amaçlayan devrimci partiler.

Bunların bazıları geçicidir. Çelişkileri vardır ve bu çelişkiler onları bitirir. Devrimci bir parti devrimci bir sınıfın temsilcisi olmadığında bu çelişkiler ortaya çıkar.

Türkiye Komünist Partisi, toplumun çoğunluğunu oluşturduğu halde ezilen,

Herkesin partisi kendine... Sermaye sınıfının hizmetindeki şu ya da bu partinin emekçi halka "daha iyi" olarak pazarlanması ya da bir başkasının "tek kötü" olarak sunulması yaşamadığımız şey değil. İşçiler ve emekçi halk bu saçmalığa bir son verdiğinde kurtuluş ufukta belirecektir.

üretilen tüm zenginliklerin kaynağı olduğu halde yoksul olan bir sınıfın işçi sınıfının partisidir.

Sorumuzu değiştirerek tekrar sorulm.

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ NE İŞE YARAR?

TKP, işçi sınıfı için iktidarı almaya, işçi sınıfının çıkarları ve ihtiyaçları doğrultusunda iktidardakilere etkiye bulunmaya, egemen sınıfı hizaya sokup, egemenliğini sınırlandırmaya yarar.

Ve hem tüm bunları yapabilmek için, hem de devrimci siyasetin asıl gerçeği bu olduğu için: örgütlenmeye yarar.

TKP güçlü olursa bu işler olur. TKP güçlenmezse, güçlenmeyi beceremezse ya da onu güçlendirecek desteği alamazsa bu işler olmaz.

CEZAMIZA RAZI DEĞİLİZ

"Halk filanca partiyi cezalandırdı." "Seçmen yapıcı muhalefet tarzını ödüllendirdi."

Seçim haberlerinde sık rastlanan bu tür cümlelerin biraz masalsi olduğunu kabul etmek lazım: Seçmen diye bir adam var sandığa gidiyor ve "mesajlar veriyor."

TKP, kendi aldığı oylara böyle bir karikatürleştirme üzerinden bakmıyor.

Yine de... Aldığımız oylara "seçmenin bize verdiği mesajlar" olarak bakmasak da, bir şeyler anlattığını kabul edebiliriz.

Örneğin 2015 Haziran seçimlerinde aldığımız 13 bin oy! Tarihi rekorumuz: 15 yıldır girdiğimiz hiçbir seçimde bu kadar düşük bir oy almamıştık.

Ne anlatıyordu?

Sadece toplumun geniş bir kesimi değil, yüzü daha ileriye bakan, düzenle hesaplaşma fikrine her zaman yakın durmuş bir dar kesim de "AKP'den başka türlü kurtuluşumuz yok, sandıkta indirmek için çok ayırım yapmadan düzen muhalefetine arkasında sıra olalım" fikrine ikna edilmişti.

En yakınlarında duranların bile "komünistlik, devrimcilik filan iyi hoş da siz de hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz. Bu yüzden hem

bölünüyorsunuz hem de gerçekçi politika yapamıyorsunuz" tepkilerine yanıt verememiş, onları ikna edememişti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından bir hafta sonra ise mesajı anlama sırası komünistlerin dostlarına gelmişti. Seçim kampanyası boyunca komünistlerin savunduğu şeyler doğrulandı.

"AKP'yle ölümüne mücadele edeceği" vaadiyle destek toplayan düzen muhalefetine "AKP'yle koalisyon yapıp yapmama" konusunu tartışmaya başlaması için iki gün yetti. Büyük sermayenin hükmünün sürdüğü büyük medyada "Türkiyelileşme" gösterileri yapan Kürt siyaseti, Suriye'de (gerekirse ABD gölgesinde) sağlam bir kale elde etmek için Türkiye'de kardeşliğin düşmanlarını sevindirecek adımlar atmaktan çekinmedi.

Birkaç ay sonra, 2015 Kasım'ında komünistlerin oyları 5 katına çıkarken görülen, dostların mesajı aldığıydı. Haziran seçimlerinde "cezalandırıldığımız" filan yoktu. Kasım seçimlerinde ise tek "ödülümüz" zorlu mücadelemize katılan yeni insanlar oldu.

2018 Haziran seçimleri daha baştan TKP'nin seçim dışı bırakılmasıyla bir yola sokulmuştu. "Halkımızı

düzenin insafına terk etmeyeceğiz" diyerek bağımsız adaylar gösteren TKP, kendi eksiklerinin bedelini daha baştan ödedi. Düzenin oyunlarını savuşturacak kadar hazırlık yapamamış, hukuk dışı da olsa aslında önlenilebilir bir saldırıyla seçim pusulasının dışına atılmıştı TKP. Tüm ülkede tek bir boşluk bırakmadan bağımsız komünist adaylar çıkarmak için de hazırlıklı değildi.

Komünistler, bağımsız adaylarıyla çok az oy aldı.

"Seçmen yine bizi cezalandırdı" hiç demeyeceğiz. Çünkü dik durmamızın, "kendimizi ortaya atıp hırpalamayalım" demeyip, "düzenin sahte umutlarına, olmayan seçeneklerine meydanı bırakmayız" diyerek atılmamızın karşılığını seçimin ertesi günü gördük. Yıkılanlar, komünistlere bakarak ayağa kalktı.

Komünistlerin aldığı (almadığı) oyu diline dolayan düzen uşaklarına haddini önce sandıkta yanıltmış dostlarımız, kardeşlerimiz bildirdi.

Sıklıkla söylediğimiz bir şey var: Komünistlerin partisi olarak 2015 Haziran seçimlerinde aldığımız 13 Bin oy, şimdiye kadar elde ettiğimiz en büyük seçim zaferidir.

Görevimizi yaptık, kaçmadık. Gerçekleri anlatmaktan da, sahte umutları dağıtmak için kafamızı dikip

meydana çıkmaktan da kaçmadık.

Biz kaçsaydık, meydan boş kalacaktı.

Biz kaçsaydık, ülke umutsuzluğa iki kez teslim olacaktı.

2019 seçimlerindeyse sadece görev ve sorumluluğumuz değil, mücadelemizin önündeki olanaklar da büyüdü. Daha önce kafa karışıklığının hakim olduğu bir kesim artık bütünüyle havlu atmış durumda. Öte yandan daha önce bizim gibi düşündüğünü bildiğimiz kesimler artık birlikte hareket etmeye de hazır görünüyor.

Bu sefer dostlarımızın, "bu düzende kurtuluş yok" dediğini bildiklerimizin, "doğrusu komünistlerin yaptığını yapmak ama hiçbir sonucu olmaz" diyerek benimsemedikleri ama gerçekçi buldukları seçeneklere yönelebilen kardeşlerimiz sesimize geleceğini, bize güç katacaklarını görüyoruz.

"Oy almadık, öyleyse yenildik" diyen bir parti hiç olmadık.

Ama "seçim oyununda bile komünistler güç kazanırsa, emekçi halk kazanır" diyoruz hep.

Bu kahrolası düzeni hâlâ yıkamamış olmamızın bedeli, sahte umutlara, sağcılık yarışını yapan düzen muhalefetine teslim olmak olacaksa...

Yok, biz bu cezaya razı değiliz.

TKP SEÇİMLERE NİYE GİRİYOR?

Türkiye Komünist Partisi, ülkede hükümetin, şu ya da bu kentte belediye başkanının, seçimlerde AKP'nin aldığı oy sayısının değişmesinin ülkede bir şeylerin değişmesinin nedeni değil ancak sonucu olabileceğini düşünüyor.

İklim değişmelidir.

Gericiği ülkenin tepesine taşıyan, her şeyi parayla alınıp satılır hale getiren, Amerikancılığı değişmez değer yapıp, emperyalist güçlere naz yapmayı vatanseverlik olarak kabul ettiren iklim değişmelidir.

O zaman ülkenin başına bela olan yobazlar deliklerine geri kaçar.

Hırsızlar ayağını denk alır.

Emperyalistler halkları birbirine kırdırma becerilerini kaybeder. İklim, düzenin parçası olan, bu kirtli düzende çark olanların oyunlarıyla değişmez.

TKP, şimdiye kadar seçimlere hep meydanı düzenin partilerine bırakmamak için girdi.

2019 seçimlerinde ise daha büyük bir sorumluluğumuz var: Sisi dağıtmak, iklimi değiştirmek.



12 Ocak 2006 tarihinde Mehmet Ali Ağca salıverildi. 1980 öncesinde sembol isimleri arasında Abdullah Çatlı ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu paramiliter faşist grubun en önemli siyasal suikastlerinden birisinde tetik çeken Ağca, daha sonra cezaevinden kaçırılmış ve 1981 Mayıs'ında Papa suikasti ile tekrar sahneye çıkmıştı.



TKP GENEL SEKRETERİ KEMAL OKUYAN SOL HABER PORTALI'NIN SORULARINI YANITLADI 'Türkiye'nin her yerinde olacağız'

"TKP hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadı, ne gerekiyorsa onu yapmaya çalıştı. 2019 Martı'nda sağa, patron düzenine, emperyalizme, yobaza, adaletsizliğe, eşitsizliğe karşı durmak, insanların çaresizliği aşmasına yardımcı olmakla yükümlüyüz. Bu görevi yerine getireceğiz."

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan pazartesi günü yayınlanan söyleşide soL Haber Portalı'nın yerel seçimlere ilişkin sorularını yanıtladı. Düzen partilerinin AKP'nin karşısına yine AKP'li adaylarla çıktığına dikkat çeken Okuyan, bunun insanların karamsarlığını artırmaktan başka bir sonucu olmadığını vurguladı. YSK'nin açıkladığı listede bazı partilerin yer almamasının hukuki dayanağı olmadığını vurgulayan Okuyan, TKP'nin bu seçimlerde Türkiye'nin sol değerlerini ortadan kaldırma çabalarını boşa çıkaracak bir seçim politikası geliştireceğini söyledi. "Karpuz seçmiyoruz, Türkiye'nin geleceğinin kavgasını veriyoruz" diyen Okuyan, belediye meclislerine mümkün olduğu kadar çok komünist sokmayı planladıklarını dile getirdi. Okuyan, bu düzende bile halktan yana bir belediyeceğin mümkün olduğunu belirterek Ovacık Belediye Başkanı Maçoğlu ile birlikte hareket etmenin yollarını aradıklarını ifade etti. SoL Haber Portalı'nın soruları ve Okuyan'ın verdiği yanıtlar şöyle:

Türkiye yeni bir seçim sürecinde ve 2019 yerel seçimleri için siyasi partilerin nerede-nasıl bir stratejiyle seçimlere girecekleri netleşiyor. Bu tabloyu değerlendirerek başlayalım isterseniz.

Strateji yok ki, netleşme olsun. Strateji denen şey toplumun kabullenmediği AKP Türkiye'si'ni, siyaset alanında tekleştirme. AKP zaten bunun için uğraşiyor. CHP ve diğerleri de bunun için uğraşiyor. Stratejik ortaklık diyebiliriz ama bir seçim stratejisi değil. Bakın AKP'nin karşısına MHP'lilerle çıkmak, eski MHP'lilerle çıkmak yetmedi, eski AKP'lilerle çıkmayı denediler, devam ediyorlar. Şimdi bu da yetmedi AKP'nin karşısına AKP'lilerle çıkacaklar. Söylenenler doğruysa, Manisa'da

halen AKP üyesi olan biri AKP'nin desteklediği MHP'li adayın karşısına çıkacak. Pusulada MHP ile İYİP yarışacak. Geldiğimiz nokta budur. Zamanında Ekmeleddin'e demediğini bırakmayan CHP'liler pusulaya bakacaklar ve AKP'li bir adaya kurtuluş için oy verecekler. Strateji bu. Türkiye toplumunu çökertmek, umutsuz bırakmak için elbirliği ile uğraşıyorlar. Neymiş, Erdoğan'ı yeneceklermiş! Yakında Bilal Erdoğan'dan, Berat'tan da medet umarlar.

Bu tercihin nedeni ne?

Yıllardır söylüyoruz, Türkiye'de parlamento içi muhalefet bütün renkleriyle, bugünkü düzenin yumuşatılmış bir AKP ile devamından yana. Bu kabulleniş, Erdoğan'a karşı gözükse de ona hayat veriyor. Ancak başka çareleri yok. Türkiye'de mevcut iktidara karşı toplumsal dinamiklerin hareket geçmesini istemiyorlar, bunu engellemeleri lazım. Bu nedenle topluma sürekli olarak "Türkiye sağcı" fikrini aşıyorlar. "Türkiye sağcı, Türkiye muhafazakar..." Bu kısmen doğru. Ancak böyle dedikçe "sağa teslim olun", "muhafazakarlığa teslim olun" çağrısı da yapmış oluyorlar. Sonra da ortalığı velleveye veriyorlar "insanlar Türkiye'den kaçıyor" diye... AKP'ye karşı AKP'li bir adayla çıkıyorsun, insanların karamsarlığını artırmaktan başka bir sonucu olabilir mi bunun?

Astrologlara danışarak siyasi yaşamını şekillendirenler, seçim stratejisini iletişim ajanslarına teslim edenler... Türkiye'nin geleceğinden çok pozitif iletişim, polemikten uzak durma gerekliliğinin konuşulduğu bir dönemde TKP seçimlere nasıl hazırlanacak?

Bizim parti olarak mükemmel bir falcımız var: Bilimsel düşünce. Medyumumuzu yanımızdan hiç eksik etmiyoruz: İnsanlığın devrimci birikim ve iradesi! Partimizin

çizerleri, tasarımcıları, sanatçıları, metin yazarları, yeteneklerini sosyalizm mücadelesi için kullanan dostlarımız bizim iletişimcilerimizdir. Bunun da ötesinde tüm parti örgütlerimiz emekçi halkımıza doğru ve namuslu bir biçimde seslenme sanatının icracılarıdır. Taşeronla seçim çalışması yaptıracağız halimiz yok. Polemiğe gelince... Sağcı sağcıyla neyin polemliğini yapacak. Bakın İYİP ile MHP'nin yarışacağı, baş başa kalacağı kentler var. Aralarında milim fark yok demiyorum ama aralarındaki farkın bir değeri yok diyorum. Polemik yapmasınlar, birbirlerine çiçek götürsünler; bugüne kadar ortalığı yeterince kirlettiler didişmelerleriyle...

Bunların polemikten anladığı belden aşağıya vurmaktır. TKP ise sözünü söyleyecek; kirlenmeden-kirletmeden. Tartışmadan, eleştirmeden seçim çalışması mı olur? Ama bunların söyleyeceği söz yok, kalmadı. Pek muhtemeldir ki, Erdoğan "ya o da iyi bir arkadaşır, bizdendir, seçilirse fena olmaz" diyor zaten.



DÜZEN PARTİLERİNİN OYUNUNU BOZMAK İSTEYEN DEVRİMCİ, YURTSEVER UNSURLARI TKP'DEN ADAY OLMAYA ÇAĞIYORUZ

TKP'nin açıklamalarında ve sizin röportajlarınızda belediye meclislerine odaklandığımız görülüyor. Alternatif bir belediyeceilik için bazı bölgelerde belediye başkan adayları çıkarmak için de çalışmaların devam ettiğini belirtmişsiniz. Bu süreç nasıl devam ediyor?

TKP hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadı, ne gerekiyorsa onu yapmaya çalıştı. 2019 Martı'nda sağa, patron düzenine, emperyalizme, yobaza, adaletsizliğe, eşitsizliğe karşı durmak, insanların çaresizliği aşmasına yardımcı olmakla yükümlüyüz. Bu görevi yerine getireceğiz. Kaçak güreşmeye niyetimiz yok. Bu görev

iddialı olmayı gerektiriyor. Belediye meclislerine mümkün olduğu kadar çok komünist sokacağız; rantçılığa, emek hırsızlığına, doğa katliamına, sanat düşmanlığına, piyasacılara karşı halkın çıkarlarının savunusu için. Bugünkü düzende dahi halktan yana bir belediyeceilik mümkün, bu Ovacık'ta kanıtlandı, örnekleri çoğaltmak için çaba harcayacağız. Üzerinde durduğumuz bazı yerleşimler var. Ayrıca Ovacık Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu dostumuz ve arkadaşlarıyla görüşüyoruz, bu örnekleri çoğaltmanın, güçlendirmenin, birlikte hareket etmenin yollarını arıyoruz. Partimize adaylık başvuruları geliyor, görüş-

meler yapıyoruz. TKP'nin temsil ettiği değerleri savunan, dürüst, halkçı insanlarımızın belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyeliklerine sıcak bakıyoruz, dahası düzen partilerinin oyununu bozmak isteyen devrimci, yurtsever unsurları TKP'den aday olmaya çağırıyoruz. TKP'nin yetkili kurulları hafta sonu toplandı, Türkiye'nin her yerinde olacağız, belediye başkanlıklarında, meclis üyeliklerinde... Karpuz seçmiyoruz, Türkiye'nin geleceğinin kavgasını veriyoruz. Halkımızı patronun, para babalarının, saltanat düşkünlerinin, işbirlikçilerin, yobazların karşısında seçeneksiz bırakmayacağız.

YSK BİLDİĞİNİZ YSK

YSK'nin açıkladığı seçime girecek siyasi partiler listesinde Türkiye Komünist Partisi de yer alıyor. Parlamento dışı bazı sol partiler seçime giremiyor. Bu tabloyu nasıl değerlendirirsiniz?

Türkiye Komünist Partisi geçtiğimiz Genel Seçimlere de katılmaya hak kazanmıştı ancak YSK ilgili yasayı çok uç bir yorumla farklı uygulamaya karar verdi, birçok parti gibi TKP de seçimlere sokulmadı. Seçimlere bağımsız adayla katılmak zorunda kaldık. O andan itibaren bu hukuk dışı engeli de aşmak için çalışma yürüttük ve hak gaspını engelledik. Bildiğim üç partinin itirazı var, umarım bu itirazlar kabul edilir, çünkü YSK'nin uygulamasının hukuki dayanağı yok. Her durumda TKP Türkiye'nin sol değerlerini ortadan kaldırma çabalarını boşa çıkaracak bir seçim politikası geliştirecek. Tersine Türkiye'de sosyalizm seçeneğinin güçleneceği bir seçim dönemi geçireceğiz. 2015'te KP olarak seçime girdik, liberalizm rüzgarına karşı direndik, aldığımız oyun bir önemi yoktu, önemli olan o direnci, aklı temsil etmekte. Yenilenen seçimde o dirence ve akla daha fazla kişi sahip çıktı. 2018 Haziranı'ndaki genel seçimde aynı oyun oynandı ve bu kez bağımsız adaylarla bu oyunun karşısına dikildik. Suya imza atmış değiliz, bütün çalışmalarımız iz bıraktı, çok geniş bir kesimle buluştuk, Türkiye'nin emekçi insanları bize hak verdi. Şimdi, 2015'teki kuru güürültüden, 2018'deki mahalle baskısından eser yok. Çünkü sahte umutlar ardi ardına boşa çıktı. İsimiz yine zor ama biz bildiğimizi daha iyi yapacağız, Türkiye'de yurtseverliğin, laikliğin, emeğin, kamuculuğun sesi olacağız. Sorumluluğumuzun farkındayız. TKP daha güçlü bir biçimde geri geliyor.



ULAŞIMA ZAM SERBEST, ZAM İSTEYEN İŞÇİYE GREV YASAK

İZBAN grevi Cumhurbaşkanı kararnamesiyle durduruldu. Sözde Anayasal bir hak olan grev hakkı bir kez daha işçilerin elinden alınmış oldu. Böylece Erdoğan ve arkadaşlarının iktidara geldiği günden bu yana yayınlanan kararnamelerle grevini yasakladıkları işçi sayısı iki yüz bini buldu.

İzmir halkı İZBAN grevine karşı şiddetli bir karşı propaganda maruz kaldı. İlk günden itibaren İzmirlilere, grevin seçim öncesi CHP'li belediyeyi zor durumda bırakmak için AKP tarafından tezgahlandığı söylendi. Toplu taşımacılığın durmasının yarattığı mağduriyet üzerinden İzmirlilerin greve karşı tutum alması beklendi. Bunda bir ölçüde başarılı olduklarını söylemek zorundayız. Biraz da bunu fırsat bilen Erdoğan'ın grevi yasaklarken

hesabı "İzmir'i ben kurtardım" demektir. Oysa bu hükümet işçi düşmanıdır. En ufak bir hak arayışına tahammülleri yoktur. Cumhurbaşkanı İZBAN grevini bu nedenle yasaklamıştır.

Oysa grev, işçilerin en güçlü hak arama silahıdır. Grev, her şeyin iki dudağı arasında olmasını isteyen patronlara karşı işçilerin söz hakkı olması için yapılır. Grevde üretim durmazsa, toplumsal yaşantı etkilenmezse, etki bırakmazsa işçiler nasıl sonuç alacaktır?

İZBAN grevinde CHP'li belediyenin işçilere karşı tutumu AKP'den farklı olmadı. Aziz Kocaoğlu her şeyin iki dudağı arasında olmasını isteyen bir patron olarak davrandı.

İşçilerin en küçük bir ücret artışı ya da hak talebi türlü yasal zorluklar

ile engelleniyor. Hakkını almak için başvurduğu grev yasaklanıyor. Yasaklanan greve gerekçe olarak da halkın ulaşım hakkının engellenmesi gerekçe gösteriliyor. Oysa Aziz Kocaoğlu akla ziyan uygulamalara imza atarken ve ulaşım dilediği gibi zam yaparken ne AKP'nin ne de CHP'nin aklına halkın ulaşım hakkı gelmiyor. Zam isteyen belediye işçisine grev yasak, belediyelerin ulaşım fiyatlarına keyfince zam yapması serbest! Sorgulanması gereken İZBAN işçilerinin grevi değil, bu eşitsizliktir.

CHP, İZBAN grevine karşı AKP ile işbirliği yapmıştır. Ne İZBAN işçileri ne de İzmir halkı AKP ile işbirliği yaparak İzmir'i yönetmeye çalışan bir belediye-ciliği hak ediyor.

TKP İzmir İl Örgütü



PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ

"REİSİN DİZİSİ" NDE EMEKÇİLERİN HAKLARI GASP EDİLİYOR

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na gelen bir ihbar TRT'nin de aylardır emekçilere ödeme yapmadığını ortaya çıkardı. Set emekçilerinin anlattıkları, diziyi dair çarpıcı gerçekleri de ortaya koydu. Bir emekçi dizideki durumu şu cümleyle özetledi: "akşam Cumhurbaşkanı ulusa sesleniş yapıyor, ertesi gün Diriliş dizisinin senaryosuna revizyon geliyor ve yapılan konuşmadan cümleler sahneler ekleniyor."

soL Haber Portalı'nda yayımlanan haber röportajından bazı başlıklar şöyle:

* Dizi yayından önce Ankara izliyor

* Kara listeye alınan oyuncular

* On gün tatilsiz çalışma

* Çocuklar kömür dumanı altında 8-9 saat çalıştırılıyor

* Çalışanların cebinde yol parası bile yok

* Rol gereği ağlatmak için çocuk oyuncuya defalarca vuruldu

* Sis makinesi almak yerine kamyon lastiği yakıyorlar

* Bebek oyuncular var ama hiçbir denetim yok

* 9 hafta çalışmaya 3 haftalık ücret

PE ile temasa geçen Diriliş Ertuğrul emekçileri ile gerçekleştirilen bu röportaj vesilesiyle sinema-TV sektöründeki tüm emekçileri, setlerinde yaşadıkları problemleri Patronların Ensesindeyiz set emekçileri ağına ihbar etmeye çağırıyoruz.



TYP İŞKUR İŞÇİLERİNDEN EYLEM

PE Ağına gelen bilgiye göre, işlerine son verilecek olan İŞKUR işçileri 2019 yılına girerken Eminönü'nde piyango bileti kuyruğu eylemi gerçekleştirdi. Eylemi engellemeye çalışan polisler işçilerin geri adım atmamasıyla eylemi izlemek zorunda kaldı. TYP İŞKUR işçileri bir de basın açıklaması yayınladı.

TKP EMEK MERKEZİ AÇIKLADI: "KRİZ FIRSATÇILIĞINDA YENİ AŞAMA: KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ"



Kasım ayında sessiz sedasız yapılan bir değişiklikle kısa çalışma ödeneği uygulamasından patronların daha kolay yararlanabilmesinin yolu açıldı. Kriz döneminde patronlar için seferberlik ilan eden hükümetin kısa çalışma ödeneğinde yaptığı bu değişikliğe ilişkin TKP Emek Merkezi bir değerlendirme yayınladı.

TKP Emek Merkezi tarafından yapılan açıklamada, kriz dönemlerinde patronlara yeni kaynaklar aktarıldığı ve bu kaynakların aktarılma mekanizmalarının çeşitlendirildiği anlatılırken sermaye sınıfının ihtiyaçları için örgütlenmiş olan devletin, kriz dönemlerinde patronlar için seferberlik ilan ettiği ve "kısa çalışma ödeneği" uygulamasında değişikliğin bunun son örneği olduğu belirtildi.



GARANTİ BANKASI'NDA SÖMÜRÜ MANZARALARI

BBVA Garanti Bankası'nda şubede çalışan bir emekçiden 2018 yılının son günü gelen istifa e-postası, banka çalışanlarının maruz kaldığı sömürü örneklerini resmediyor. E-postada çalışılan süre içerisinde yaşanan baskı yazıya dökülürken şubelerdeki ortam gerilim filmine benzetiliyor. Yakınlarının hastalığı için izin alırken gördüğü davranıştan şubelerdeki hedef baskısına kadar yazılanlar bankada çalışan şube emekçilerinin nasıl yaşamak zorunda bırakıldıklarını gösteriyor. BBVA Garanti Bankası'nda şubelerde çalışan emekçilerden daha önce de tepkili istifa mailleri gelmişti.



Garanti Bankası, marka tanınırlığı ve şube yaygınlığı olarak önde gelen bankalar arasında.

Bu şöhretinin hiç gerisinde kalmayan bir şekilde bankacılık sektöründeki ağır çalışma koşullarının ve çalışanların sırtındaki yükten gelen yüksek sömürünün de güçlü temsilcilerinden olan Garanti Bankası'nın bir şubesinde çalışan Ahmet Öncül, geçtiğimiz aylarda işyerinde yaşadığı baskı ve mobbingin etkisi sonucu kalp krizi geçirek hayatını kaybetmişti.

GARANTİ BANKASI EMEKÇİLERİ KOMİTESİ'NDEN AÇIKLAMA: BU ŞEKİLDE YAŞAMAK ZORUNDA DEĞİLİZ



İşyerinde emekçilerin birlikte mücadelesi için faaliyet gösteren Garanti Bankası Emekçileri Komitesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi:

Her bankanın her şubesinde bu gerilim filmi oynuyor ancak bu şekilde yaşamak zorunda değiliz. Bankalarda değeri üreten emekçiler asalak patronlara ihtiyaçları olmadığını fark edip bir araya geldiklerinde bu tablo değişecektir. Aksi takdirde yalnız kalan emekçiler bağlı bulunduğu patron vekili müdürlerin kendilerine yaşattıkları gerilim filmine katılmaya ya da sadece onurlu çıkışlarla sesini duyurmaya devam edecek.

Patronlar ve vekilleri bu düzenin devam etmesi için bankalarda emekçilerin bir araya gelmesinden ölesiye korkuyorlar, bizleri yalnızlaştırmak için her yolu deniyorlar. Çünkü birlikte hareket ettiğimizde kuyruklarını kıstırıp kaçmak zorunda kalacaklarını biliyorlar. Garanti Bankası Emekçileri Komitesi olarak bankalardaki emek sömürsü uygulamalarını teşhir etmeye, hiç vakit kaybetmeden sömürüye karşı oluşturduğumuz ağa katılmaya ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

İLAÇ MÜMESSİLLERİNE PARALI ÇALIŞMA BELGESİ

Çalıştıkları şirketlerde yoğun satış baskısı ve her an işten çıkarılma korkusu yaşayan ilaç mümessilleri, yeni bir tehditle karşı karşıya bırakılıyor. 2015 yılında Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan "Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre; ilaç mümessillerine sertifika zorunlu hale getirilmişti. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin düzenlediği eğitim programına 1600 TL ödeyerek katılan mümessiller, sınavda başarılı olmak kaydıyla sertifika alabiliyor ve firmalarda ürün tanıtım temsilcisi unvanı ile çalışabiliyorlar.



Daha önce lise mezunlarının katılabildiği sertifika eğitimlerine, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren en az ön lisans mezunları katılabilecek ve bu tarih itibarıyla lise mezunları sertifika eğitimlerine katılamayacak ve 1 Ocak 2019 itibarıyla sertifika sahibi olmayan lise mezunları işten çıkarılacak.

1600 TL ücret ödeyerek eğitim alan ve başarılı olan mümessillere verilen sertifika artık tek başına geçerli olmayacak. Sertifika sahibi ilaç mümessillerininin, 356 TL ücret ödeyerek "Ürün Tanıtım Temsilcisi Kimlik Kartı" alması da zorunlu tutuluyor.

Yeterlilik Belgesi Olmayan İşten Çıkarılacak

1 Ocak 2019 itibarıyla kimlik kartına sahip olunmadığı sürece, ilaç mümessilleri hiçbir şekilde tanıtım yapamayacaklar. Aktif çalışan dahi olsalar, yeterlilik sınavında başarısız olup sertifika alamayan ilaç mümessillerininin 1 Ocak 2019 itibarıyla sözleşmeleri feshedilebilecek.

Satış verileri incelenerek sürekli "performans" baskısı altında çalıştırılan ve bu bahaneyle tazminatsız işten çıkarılan çok sayıda ilaç mümessilli olduğu biliniyor. Kimlik kartı zorunluluğu yeni bir işten çıkarma sebebi olarak ilaç mümessillerinin üzerindeki baskıyı arttırıyor.

KALE CONVEYOR İŞÇİLERİYLE PE AĞI BULUŞTU

Silivri'de yaklaşık 300 işçinin çalıştığı Kale Conveyor fabrikasında Petrol İş örgütlenmesine öncülük eden işçilerden Rifat Erenoğlu ve Gökhan Açar bir süre önce işten çıkarıldı.

Bu çıkışların ardından patron Faruk Dağlı ve fabrika yönetimi, sendikaya üye olan işçilerin üzerinde baskıyı arttırdı. Kısa bir süre sonra dört işçi, kapının önüne kondu. İşten çıkarmaların devam edeceği bilgisinin alınması üzerine Patronların Ensesindeyiz Ağı işten çıkarılan işçilerle ve sendika yetkilileriyle yan yana geldi. İşten atılan Kale Conveyor işçileri içerideki durumu "Patron, sendikaya üye olan işçileri kendisine ihanet etmekle suçluyor! Mesailer kaldırıldı. İşçiler açıklıkla, işsizlikle tehdit ediliyor" diye anlatıyorlar. Örgütlenmenin ise kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.

PE Ağının Kale Conveyor işçilerine desteği sürekli olacak. Sendika ile dayanışma içinde, işçilerin hakları iade edilene ve sendika hakkı tanınana kadar mücadele devam edecek.

SAMANALTI / Sait Munzur

