

# BOYUN EĞME

Bağımsız adayların seçim bildirgesi: **Bu Düzen Değişmeli** • Sf3

Komünistler seçimlere ne için giriyor? • Sf4

HAFTALIK SİYASİ GAZETE • 11 MAYIS 2018 CUMA • 1 TL

# Tayyip'e TAMAM MÜCADELEYE DEVAM



## İSTER TAYYİPLİ İSTER TAYYİPSİZ OLSUN: BU DÜZENLE DEVAM ETMEYECEĞİZ

**A** AKP iktidarı aldığı erken seçim kararıyla çöküşünü ertelemeye çalışıyor. Ülke olağanüstü hal rejimi altında. Büyük bir ekonomik kriz kapıyı zorluyor. Bütün ölçüler yıkıldı ve bütün kurallar kaldırıldı. Devlet 1100 odalı bir kaçak saraydan ibaret.

Kolay yıktılar ama yapamıyorlar. Yıkımın onları da sürüklemeye ihtimali karşısında yapabilecekleri tek şeydi seçim. Buna karşı, düzenin iktidar dışındaki bütün aktörleri koşup birleşti. Başarılı olurlarsa yola Erdoğan'sız devam etmeyi deneyecekler. Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollağlu; yeni kurtarıcılarımız! Bu da düzenin çöküşünü nafîle erteleme çabası. Böyle kahramanları olan bir düzenin hiçbir krizi çözmeye gücü yoktur. Tayyip Erdoğan gitse de kalsa da, seçim yapılsa da yapılmasa da düzen bu şiddetli krizle eninde sonunda yüzleşecektir.

İşte böylesine bir ortamda iktidarı tekelinde toplamaya çalışan Tayyip Erdoğan bir konuşmasında lütfeder gibi "halkımız tamam derse gideriz" dedi. O konuşmanın de-

vamında sosyal medyada "tamam" diyen 2 milyonu aşkın tweet paylaşıldı. Çünkü halk yıkımın da, kapısına dayanan ekonomik krizin de farkında.

Yıkımın bilançosu sanıldandan daha ağır. Cumhuriyet döneminde hayata geçirilmiş devlet kaynaklı kapitalist gelişmenin parçası kamu zenginliklerinin tamamını 16 yılda yaklaşık 70 milyar dolara sattılar. Sattıklarının büyük bir kısmını yağmaladılar. Bu 70 milyarla yaptıkları birkaç köprü, birkaç havaalanı, birkaç stat, viyadük, duble yol, birkaç hastane, birkaç üniversite, bir kaçak saray ve bol miktarda camiden ibaret.

Geri kalanıyla birçok yandaş yeni zengin yarattılar. Eskilerini ihya ettiler. Devlette kadrolaştilar. Gericiliği sonuna kadar kurumsallaştırdılar. Cumhuriyetin bütün kazanımlarını yerle bir ettiler. Laikliğin son izlerini devletten söküp attılar. Yargıyı bir saray eklentisine dönüştürdüler. Uzun süredir basın bir parti organı gibi çalışıyor. İktidarı elinde tutan kişi sık sık OHAL'i grevleri yasaklamak için ilan ettiklerini hatırlatıp zenginlere güvence veriyor. Dış

politikası çöktü, iç barışı bozuldu. Milli Eğitimi Ensar Vakfı'nın bir faaliyetine dönüştürüldü. Bütün okullar birer imam hatip, geri kalanlar imam hatipten hallice. AKP'li yıllarda, 2002-2017 arasında, 20 bin işçi öldü. Muhtaç durumda olan vatandaş sayısı 14,4 milyona ulaştı. Bazı illerdeki yoksul yurttaşların sayısı, illerin toplam nüfusunun yüzde 30-40'ını, seçmen sayısının yüzde 60-70'ini geçiyor. Her yedi yurttaşımızdan biri muhtaç, düşkün.

Bu yıkımın ortasında dikiş tutmayan yeni düzeni bir tek adam diktatörlüğü ile köklendirmeye çalışıyorlar. Ama zorlanıyor, meşruiyet talep ediyorlar. Erken seçim ilan eden iktidarın bu yıkıma ürettiği tek cevap iktidarda kalmaya devam ederse kendi yaptıklarını düzeltme sözü. Hâlbuki yaptıkları yapacaklarının teminatı. Yoksuldan alıp zengine veren bir iktidar bu. Onun için zenginler sömürüye devam, halk tamam diyor.

Çekip gidecekseniz, lütfen değil bu. Düşeceksiniz halkın yakasından. Tamam, evet ama hesap vermeden kaçmak yok!



## 16 YILLIK YIKIM: HALK YETER DİYOR

## Patronlar için hava hoş

En çok bununla övünüyorlar: 16 yılda yaklaşık 70 milyar dolarlık satış yaptılar. Devletin satıştan geliri bu, kamu mallarını ucuza kapatanların bu yağmadan geliri ise bu sayıyı katlıyor. Yandaşlardan birçok yeni zengin yaratıp eskilerini ihya ettiler. Patronlara çalıştılar, emekçileri çalıştırdılar. Yoksulların yarattığı zenginliği zenginlere pompalayan bir iktidar bu. Onun için zenginler “tezgaah yerinde duruyorsa her türlü devam”, halk ise “yetti artık, tamam” diyor.

**A**KP iktidarı aldığı erken seçim kararıyla çöküşünü ertelemeye çalışıyor. Ülke olağanüstü hal rejimi altında. Büyük bir ekonomik kriz kapıyı zorluyor. Bütün ölçüler yıkıldı ve bütün kurullar kaldırıldı.

İşte böyle bir ortamda iktidarı tekelinde toplayan Tayyip Erdoğan bir konuşmasında lütfeder gibi, “halkımız tamam derse gideriz” dedi. O konuşmanın devamında sosyal medyada “tamam” diyen 2 milyonu aşkın tweet paylaşıldı.

Halk yıkımın da kapısına dayanan ekonomik krizin de farkında. Şüphesiz patronlar, yerli ve yabancı sermaye de... Zenginler, bir şekilde düzeni sürdürmek, her türlü sarsıntıda faturayı halka çıkartıp cefasını emekçilerin sırtına bindirmek peşinde. Onun için halk “yetti artık, tamam” derken, patronlar sömürüyü sürdürecektir bir yol peşinde. Peki halkın “tamam” dediği ne? İşte 16 yılda yol açılan yıkımın bilançosu.

## SATILANLAR

Tüpraş, Türk Telekom, Petkim, Tedaş, Tekel, Etibank ve İştirakleri, THY, Erdemir, Seka, Sümerbank,

Petrol Ofisi, Et Balık Kombinaları, Gübre San. AŞ, Şekerbank, Sümer Holding, Denizcilik İşletmeleri, İskenderun Demir Çelik, Divriği ve Hekimhan Madenleri, Seydişehir Alüminyum, Tuz İşletmesi, çimento fabrikaları, Borçelik, Spor Toto, Murgul Bakır İşletmesi, elektrik dağıtım şirketleri, kamu arazileri, turizm tesisleri, kömür işletmeleri, ormanlar, 2-b arazileri satıldı. Buna rağmen ülkenin 450 milyar dolar dış borcu var.

Piyasaya pompalanan paralarla bir tüketim ekonomisi oluşturuldu. Ülkenin tüketimi milli gelirini aşıyor. Yani bir yandan vahşice çalıştırılıyor ve dünyanın dört bir yanındaki zenginler için üretiyor, bir yandan da tükettiklerimiz için borçlandırılıyor.

Milli gelir artışlarından emekçi payları düştü. İşçilerin ve köylülerin ücretlerle ve tarımsal gelirlerle ifade edilen görelî durumları geriledi. Kimlerin lehine? Varlıklarını kâr, faiz, toprak ve gayrimenkul kiralari, gelire dönüştürülen servet artışları ile sürdüren sınıflar, katmanlar lehine...

Emekçiler yoksullaştı ama buna karşılık tüketim harcamaları arttı. Gelirleri aşan özel tüketim borçlan-

ma ile mümkün oldu. Ülke nüfusunun yarısı borç batağında. Bu borçlanma, tüketimi besleyen kredilerin artmasına yol açtı; emekçi sınıflar düzene mecbur kılındı.

AKP'li yıllarda, 2002-2017 arasında, 20 bin işçi öldü. “Kaza” diye sınıflandırılan bunlar. Meslek hastalıkları dâhil edildiğinde sayı 140 bine ulaşıyor. 2018 yılının ilk dört ayında 575 işçiyi kurban aldı sistem.

AKP'nin operasyonlara izin verdiği 7 Haziran 2015 tarihinden günümüze kadar 336 asker, 187 polis, 12 korucu öldürüldü. PKK ve IŞİD'in “canlı bomba” ve “patlayıcı yüklü araç” eylemlerinde de 432 vatandaşımız hayatını kaybetti. “Barış süreci” edebiyatından çıkan bu çatışma ve savaş döneminin bölge halkındaki karşılığı ise bazen “etkisiz hale getirildi” bazen “panzer altında kaldı” gibi ifadelerle duyurulan yüzlerce insan canı.

Erken seçim ilan eden iktidarın bu yıkıma ürettiği tek cevap iktidarda kalmaya devam ederse bunları düzeltme sözü. Hâlbuki yaptıkları yapacaklarının teminatı. Yoksuldan alıp zengine veren bir iktidar bu. Onun için zenginler devam, halk tamam diyor.



## VERGİ YÜKÜ YOKSULA

AKP'nin iktidarda olduğu 16 yılda 9 vergi affı geldi. Bu afflarla birçok vergi kaleminde yapılandırmaya gidilirken “varlık barışı” adı altında kara para aklandı, tahsilatlar giderek düştü.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı ve 300 milyar lirayı aşan vergi borçları ile cezalar için yapılandırma yapılmasını öngören düzenleme, AKP döneminde çıkan dokuzuncu, son altı yılda çıkan altıncı vergi affı oldu. 16 yıllık vergi afları bilançosu, her yapılandırmada tahsilatların giderek düştüğünü, vergi yükünün dolaylı vergiler üzerinden ücretliler üzerine yıkıldığını gösteriyor.

Söz konusu düzenlemelerin vergiye gönüllü uyumu nasıl bozduğunu ve nasıl büyük bir vergi adaletsizliği yarattığını resmi veriler ortaya koyuyor. 2018'in ilk çeyreğinde tahsil/tahakkuk oranı gelir vergisinde yüzde 54,4, motorlu taşıtlar vergisinde yüzde 29,8, Katma Değer Vergisi'nde (KDV) yüzde 19,8'de kaldı. Yani, tahakkuk ettirilen (vatandaşlarca ödenen) her 100 liralık KDV'nin ancak 20 lirası devlete ödendi, 80 liralık bölümü mükelleflerle kredi gibi kullanıldı. 2017'de KDV ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gelirinin toplamı 293 milyar TL'yi aşarken vatandaşın ülke içinde ödediği her 100 TL'lik KDV'nin 50,5 TL'sini devlet araçlardan tahsil edemedi. 2018'in ilk çeyreğinde bu oran yüzde 20'nin de altına geriledi.

Tam anlamıyla KDV, devletin topladığı bir vergi değil, tüccar ve sanayici takımına tüketicilerden toplama yetkisi verdiği bir haraç haline geldi.

2017'de toplanan 536 milyar TL verginin yüzde 67,1'i, yani 360 milyar KDV ve ÖTV başta olmak üzere dolaylı vergilerden oluştu. Kurumlar 52, ücretliler 67 milyar TL vergi ödedi. Patronlar için birçok kaleme vergi istisnası ve vergi indirimi getiren devlet, indirim taleplerini reddettiği petrol ve doğalgaz ürünlerinin sadece ÖTV'sinden 2017'de 63,6 milyar TL topladı.

2017'de 47,4 milyar lira açık veren bütçenin, 2018'de seçim rüşvetleriyle birlikte yaklaşık 90 milyar lira açık vermesi bekleniyor. Bütçe dengesinin bozulmasının zaten yüksek olan faizleri daha da artırması ve birçok ürüne zam yapılması öngörülmüyor.

## SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 2017 yılında muhtaç durumda olan vatandaş sayısı 14,4 milyona ulaştı. İşsiz ve çalışmayan yurttaşlar 2018 yılı için SGK'ye aylık 60,89 TL prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Bu rakamı ödeme imkânı olmayan yurttaşların Genel Sağlık Sigortası primleri Devlet tarafından ödeniyor. Veriler bu düzenlemenin getirisi. Bu kayıtlara göre, hiçbir sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, 18 yaşını doldurmuş ve öğrenci olmayan, aylık geliri asgari ücretin üçte birinden (2017 yılı için 592,50 liraydı) az olan bu kadar insan var ülkemizde. Demek ki her yedi yurttaşımızdan biri muhtaç, düşkün.

Bazı illerdeki yoksul yurttaşların sayısı, illerin toplam nüfusunun yüzde 30-40'ını, seçmen sayısının yüzde 60-70'ini geçiyor.



## İZM ÖLDÜRÜR KAPİTALİZM ÖLDÜRÜR KAPİTALİZM ÖLDÜRÜR

## 7 Mayıs / DENİZLİ

Denizli'nin Honaz ilçesindeki bir mermer ocağında çalışan 49 yaşındaki Fikret Akyüz, ayağının altındaki mermer bloğun kırılmasıyla 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Bacağında kırıklar olduğu tespit edilen işçi mermer bloklarının üzerinde çalıştırılıyordu.

## 8 Mayıs / KAHRAMANMARAŞ

Bir demir profil doğrama iş yerinde forkliftle yüklü demirlerin taşınması sırasında, forkliftte bulunan demir parçaları Mehmet Demirkol'un (65) üzerine düştü. Ağır yaralanan Demirkol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Forklift ile yüklerin doğru taşınması ile ilgili işçiye eğitim verilmesi ve iş güvenliği kurallarına uygun bir şekilde yükün sabitlenmesi

gerekmektedir.

## 9 Mayıs / KONYA

Döküm fabrikasında çalışan Suriye uyruklu Sufyan Al Ali'nin (18) başı, pres hattına sıkıştı. İşçinin makinelerle çalışmalarda riskler hakkında eğitim alıp almadığı bilinmiyor

## 8 Mayıs / BURSA

Dört katlı bir binanın dış cephesinde çalışan 26 yaşındaki işçi Yılmaz Kılıç, iskeleden beton zemine düştü. Düşüşün çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansdığı belirtildi. İşçinin çalışma koşullarının gereği olan paraşüt tipi emniyet kemeri kullanıp kullanmadığı konusu ise açıklığa kavuşturulmuş değil.

## SAMANALTI / Sait Münzur





# Böyle bir Türkiye ister misin?

İnsan insanı sömürmeyecek, kimse bir başkasının hakkını yemeyecek.

**İşsiz kalmayacak.**

Herkesin insanca yaşayacağı bir evi olacak.

**Isınma, aydınlanma, su, toplu taşıma ücretsiz olacak.**

Yerli ve yabancı tekellere ait bütün işletmeler ve bankalar devletleştirilecek.

**Sanayi ve tarımda üretim toplumsal çıkarlar doğrultusunda planlanacak ve Türkiye her açıdan kendine yeten bir ülke haline gelecek.**

Eğitim, bütün aşamalarında bilimsel temellerde ve bedelsiz olacak.

**Parasız sağlık hizmeti verilecek.**

Ülkeyi ekonomik, kültürel ve siyasi açıdan yıkıma götüren Avrupa Birliği üyelik süreci sonlandırılacak.

**NATO'dan çıkılacak, bütün yabancı üslere el konacak.**

Dinin siyaset, yargı ve devlet işlerindeki etkisi tamamen kaldırılacak.

**Yeşil alanların, tarihin, kültürel varlıkların yok edilmesine son verilecek.**

İnsanların özgürce ve sağlıklı bir biçimde yaşayacağı kentler yaratılacak.

**İrk, din, cinsiyet farklılığı hiçbir eşitsizlik ve haksızlığa yol açmayacak.**

Çocuk işçilik ve çocuk evlilikleri yasaklanacak.

**Kadınların toplumsal yaşama katılımı önünde bütün yasal, ekonomik ve kültürel engeller bertaraf edilecek.**

Temel insan haklarının tamamı güvenceye alınacak, herkes yasalar önünde eşit olacak, hiçbir yöneticinin dokunulmazlığı olmayacak.

**Devlet, emperyalizme karşı yurtsever, gericiliğe karşı aydınlanmacı, bireyciliğe karşı toplumcu ve halkçı bir doğrultuda yeniden yapılandırılacak.**

**Hep birlikte böyle bir ülkede yaşamak istiyoruz.  
Anlaştık o zaman...**

**Bütün bunlar nasıl mı olacak?**

Küçük bir azınlığın fabrikalara, plazalara, bankalara, tarımsal arazilere, madenlere, akarsulara, ormanlara, deniz kıyılarına el koyduğu bu düzeni değiştirerek!

Bu düzen haksızlık üretir, adaletsizlik üretir, bütün kötülüklerin kaynağıdır. Bu düzen akıl dışıdır, çürümüştür. Bu düzen insanlığımıza 16 yıl boyunca AKP'yi lâyık görmüştür.

**Bu düzen  
değişmelidir.**

"Bu düzen değişmeli" diyen Türkiye Komünist Partisi seçimlere girme yeterliliği olmasına karşın YSK tarafından seçimlere sokulmadı.

Türkiye Komünist Partisi "bu düzen değişmeli" diyenlere çağrıda bulundu. Türkiye'nin birçok yerinde halk toplantıları yapıldı.

Seçimlere bağımsız olarak girecek adaylar belirlendi.

Neye karşıyız, ne istiyoruz sorularına hep birlikte yanıt ürettik.

Seçimlere bağımsız adaylarla giriyoruz. Yalana, sahte çözümlere karşı diyoruz ki:

Kimin bu düzenin başı olacağını seçmek zorunda değilsin. Bu düzeni değiştirmeden bize rahat yok.

Biz bu düzeni değiştirmek isteyenlerin sesini seçimlere, meclis'e taşımak için yola çıktık.

**Sen de katıl**

**Oylar düzen  
değişikliğine!**





TKP 'BU DÜZEN DEĞİŞMELİ' DİYOR

# Bağımsız adaylarla düzenin karşısına dikilelim

**H**alkımız 15. yılını çoktan geride bırakmış gerici iktidardan kurtulmanın yollarını arıyor.

AKP, ülkemizin büyük patronlarıyla emperyalist merkezlerin ortak projesi olarak kuruldu.

2002 Kasım'ında iktidara taşındı.

Bu parti ve lideri, 15 yıldır ülkeye hükmediyor.

15 yılda yaptıklarıyla tarihe geçecekler: Yaşattıkları yıkımın, yok ettikleri değerlerin, emekçi halka verdikleri zararın eşi görülmedi.

Yönetime gelmiş partilerin, iktidar koltuğuna yerleşmiş liderlerin hiçbirisi AKP ve Erdoğan'ın gösterdiği çüreti gösteremedi. Ülkeyi karanlığa gömmeye, ülke zenginliklerini yağmalamaya, halk düşmanlığını kendi kimlik kartı haline getirmeye bu ölçüde cesaret eden çıkmadı.

Böylece, Erdoğan ve AKP bu ülkenin başına sarılmış tüm belalardan ayrı, gelmiş geçmiş tüm karanlık güçlerden öte bir yere yerleşiyor.

Ve bu, AKP karanlığını yaratan düzeni aklamak, ortaya çıkışında sorumluluğu olan güçleri gözlerden kaçırmak, doğrudan parçası olmuş kişi, kurum ya da kesimleri arındırmak için kullanılıyor.

Hatta bunun ötesinde, AKP'nin hizmet ettiği düzenin kendisi AKP'den kurtuluşun zemini olarak gösteriliyor.

Türkiye Komünist Partisi, ka-

ranlığı yaratan düzenin, o karanlığın karşısına yine kendi alternatifleri ile çıkmasına, milyonlarca emekçinin bu kısır döngüye razı olmasına izin verecek değildir.

Emperyalizme bağımlı, karanlık sömürü düzeniyle ve onun yarattığı zorbalarla hesaplaşmanın en ön cepesinde her zaman komünistler vardır. Türkiye Komünist Partisi'nin bu hesaplaşmadaki yerini, ülkenin herhangi bir köşesinde görmek için sadece bakmak yeterlidir: İmam Hatip okuluna çevrilmek istenen bir devlet okulunda, grev hakkını savunmak için direnişe geçen bir fabrikada, büyük şirketlere ve arazi mafyalarına teslim edilmemek için direnen üniversitelerde, yobazlığı ve kadın düşmanlığını püskürtmek için seferber olmuş bir mahallede... TKP, örgütlü etkinliği, ortak aklı ve mücadeleye sevkettiği olanaklarıyla vardır.

## SEÇİMLERE ÖNEM VERİYORUZ!

24 Haziran seçimlerinde mücadelemizi tatil etmek, düzenle kavgamızda ateşkes ilan etmek ya da milyonlarca insanın seçimiyle yatıp kalktığı bir zamanda "seçimler önemli değil, biz zaten mücadele ediyoruz" diyerek kafamızı kuma gömmek niyetinde değiliz.

Türkiye Komünist Partisi, 24 Haziran seçimlerinde emekçi halkımızı düzenin oyunlarıyla başbaşa bırakmayacağını en baştan ilan etmiştir.

Yüksek Seçim Kurulu'nun Mart ayından bu yana aldığı

hukuksuz kararlardan birisi TKP'nin seçime katılacak partiler arasında tescil edilmesi gerekliliğinin inkarıdır.

"Emekçi halkımızı düzenin oyunlarıyla başbaşa bırakmaya çağız" diyen TKP için bu hukuksuzluk sadece bir yeni zorluktur, imkansızlık değil.

TKP, 24 Haziran seçimlerinde meydanı düzen oyunlarına bırakmıyor.

Belirlenmiş seçim bölgelerinde gösterilecek bağımsız adaylar, TKP'nin temsil ettiği örgütlü iradeyi, sosyalizm idealini, komünistlerin mücadelesini seçimlere taşıyor.

Bu Düzen Değişmeli Platformu adıyla başlatılan çalışmada, bu mücadele örgütlenecektir.

Milletvekili seçimlerinde "Bu Düzen Değişmeli" diye seslenen bağımsız adaylar halkla bütünleşecek, işçi sınıfının bağımsız sesi olacak, örgütlü gücü büyütecektir. Ev ev, sokak sokak.

Türkiye Komünist Partisi'nin örgütlü birikimi çevresinde örülecek seçim çalışması, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de bir çağrı yapmakta, kendi bağımsız politikasını örgütlemektedir. Cumhurbaşkanlığı seçimi konusu şimdiden ilkesizlik, kafa karışıklığı ve riyakarlık öyküleriyle tarihe geçmiştir. Türkiye Komünist Partisi, düzenin ve onun ilkesiz temsilcilerinin karşısına çıkarak, "tek adam" adaylarının tümünü geçersiz oylarla reddetmeye çağırılmaktadır.

İşçiler ve emekten yana aydınlar için, halkını seven ilerici

gençlerimiz için tek çıkar yol, Türkiye Komünist Partisi'nin çabasına katılmak, TKP'ye güç kazandırmaktır.

Bağımsız adaylar, Bu Düzen Değişmeli Platformu adı altında ortak bir bildirge ve çalışma programıyla halkın oyunu isteyecek. Bildirgenin açıklanması ile birlikte, "bu düzen değişmeli" diyenlerin hummalı çalışması başlayacak. Bu düzenle kavgası olanları çalışmalara katılmaya, gerici, Amerikancılık ve sömürüyle hesabı olanları komünist adayları seçmeye çağırıyoruz.

Bu Düzen Değişmeli Platformu adayları ve seçim bölgeleri

aşağıda listelenmektedir.

Çalışmalar, seçim bölgelerinde oluşturulacak komiteler ve bu komitelerle bağlantılı olarak örgütlenecek seçim çalışma ekipleri tarafından yürütülecektir. TKP üyeleri elbette bu platformda bütün olanak ve emekleri ile görev alacaktır. Öte yandan parti üyesi olmayan binlerce emekçinin, aydın ve gencin "Bu Düzen Değişmeli" seslenişini örgütlemek, düzenin sandık oyunlarına kafa tutmak için biraraya geleceğini görüyoruz.

"Bu Düzen Değişmeli" diyenler görev başına.

"Hayır"lı olsun, kolay gelsin.

## SEÇİM BÖLGELERİNE GÖRE ADAYLAR

**Adana adayımız:** Tuğçe Sezen Gedik

**Ankara 1. Bölge adayımız:** Ali Rıza Aydın

**Ankara 3. Bölge adayımız:** Özge Aydemir Güney

**Antalya adayımız:** Sevinç İlkuçan

**Bursa 2. Bölge adayımız:** Salih Çam

**Çanakkale adayımız:** Berna Ersoy

**Diyarbakır adayımız:** Selahattin Turğa

**Eskişehir adayımız:** Oktay Yolsever

**İstanbul 1. Bölge adayımız:** Aydemir Güler

**İstanbul 2. Bölge adayımız:** Orhan Aydın

**İstanbul 3. Bölge adayımız:** Atakan Boyoğlu

**İzmir 1. Bölge adayımız:** Deniz Arık Binbay

**İzmir 2. Bölge adayımız:** Kemal Okuyan

**Kocaeli adayımız:** Mustafa Tozkoparan

**Konya adayımız:** Lütfi Dilek

**Mersin adayımız:** Derya Demir

**Tekirdağ adayımız:** Turan Arslan

## KOMÜNİSTLER SEÇİMLERE NE İÇİN GİRİYOR?

24 Haziran seçimlerinde düzen partilerinin herhangi birine, sosyal demokrat, demokrat, liberal ya da ılımlı islamcı bir partiye ya da onların adaylarına oy vermek, oy vermeye çağırarak Türkiye Komünist Partisi olmaktan vazgeçmek anlamına gelirdi. TKP, parlamento seçimlerinde bile "bu düzen değişmeli" demekten başka çare olmadığını, işçilerin iktidarı için mücadele edenlerin hiçbir zaman hiçbir şeye boşvermeyeceğini düşünüyor. Seçimlere giriyoruz...

### AKP, FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜRÜLÜP TEKRAR KARŞIMIZA ÇIKARILMASIN DİYE

Şimdi karşısına çok geniş bir muhalefet bloğuyla çıktıkları AKP'yi onlar getirmişti. AB ve ABD'ye iyi hizmet eder diyerek, patronların, büyük sermayenin her istediğini yapar diyerek, halk düşmanı, emek düşmanı politikaları hayata geçirirken halkı dinle oyalar, tarikatların, cemaat(ler)in desteğiyle iktidarda kalmayı başarıyor diyerek...

Uzun süre önce bu yolun sonuna gelindi. AKP, emperyalizme ve patron sınıfına hizmet için elinden geleni yapıyor, onlara her istediklerini veriyor vermesine ama Erdoğan ve partisinin ayarları bir kez bozuldu. İlk sarsıntıda kendilerini de patron sınıfını da yakacaklar diye korkuluyor.

AKP, zenginlerin tüm gücünü toplayarak yola çıkmıştı. Patron sınıfının tüm "yetenekleri" bir koalisyonda birleşmiş ve zenginlerin tam desteğini almıştı. Şimdi Erdoğan ve partisinin patronlar cephesini de dağıttığını, böldüğünü düşünüyorlar.

Düzen cephesinin AKP ile ilgili en "radikal" hedefi bu: AKP'yi fabrika ayarlarına döndürmek!

Bu düzen değişmeli diyor ve gerici, piyasacı, Amerikancı partinin tüm filmi geri sarıp yeniden sahneye koymasını reddediyoruz.

### 15 YILIN SONUNDA KAYBETTİKLERİMİZİ GERİ ALABİLELİM DİYE

Milyonlarca insan "hele bir gitsin AKP de..." noktasına getirilmiş durumda. Öte yandan halkımızın bununla yetineceğini, yetinebileceğini kimse düşünmüyor. AKP gidecekse, onun yok ettiği laiklik geri gelmeli, Erdoğan gidecekse yoksul emekçinin alınterinden alıp zengin patronlara dağıttıkları değerler geri alınmalı, İŞİD sevdauları devrilecekse kadınlara, çocuklara, özgürlüğe ve bilime kastetmiş gerici yıkımlı, hurafeler silinmeli, bilim kazanmalı.

Düzen cephesinin kurtuluş reçetesi olarak sunduğu ise laikliği sulandırıp, cemaat ve tarikatları perdenin gerisine itecek, dinin siyasetteki yerini sağlama alacak bir millî koalisyona. Buna göre şeriat diktatörlüğünden kurtuluş şeriatçıların "nur yüzlü şirin dedeler" olarak kabul göreceklere gerçek bir ılımlı islam demokrasisi.

Bu düzen değişmeli diyor, patronların sömür-yü, yoksulluğu ve zulmü sürdürmek için zorunlu gördükleri din siyasetini reddediyoruz.

### ALMANYA'NIN KÖLESİ, ABD'NİN ASKERİ OLMAYALIM DİYE

Irak işgaline ortak olmak istediklerinde karşılığında halkı buldular. Suriye'yi kan gölüne çeviren kışkırtmaları kentlerimizde patlayan bombalarla, kan emici cihatçıların tehditleriyle meyve verdiğinde ülkemiz insanları bu politikalara karşı çıktı. "Suriye'de müslümanlara zulmeden Esad" hikayelerini kimse dinlemiyor artık.

Erdoğan'ın bulduğu çare, savaş çığırıklığını vatansızlık, başka ülkelerin topraklarına göz dikmeyi ülke güvenliği olarak sunmak oldu.

Düzen muhalefeti, dengesiz ve maceracı dış politikayı eleştiriyor. Şüphesiz daha dengeli ve

daha garantici bir dış politika öngörüyor. Cihatçı manyaklara daha az bağımlı kalacakları bir bölge politikası. Vazgeçmedikleri şey ise emperyalizme hizmet!

Bu düzen değişmeli diyor, savaş kışkırtıcısı, işgalci politikaları "millî menfaatin ortak gereği" olarak kabullenen düzen muhalefetine Amerikancı alternatiflerini reddediyoruz.

### BOZUK DÜZENİN FATURASI EMEKÇİLERE ÇIKMASIN DİYE

Ülkemiz ekonomisinin bozukluk ve çarpıklıkları kapitalizmin bir gerçeği. Ülkeyi emperyalizme ortak eden, yağma ve kumar bağımlısı ekonomik "gelişme" stratejisinin Erdoğan'ın adına yazıldığı doğru. Doğru olmayan, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki yıllarda çıkacağı kesin faturasının sadece Erdoğan'ın marifeti olduğu.

"Aynı gemideyiz" edebiyatı tüm patronların ve düzen partilerinin ortak yalanı.

Bu yalanın tek bir sonucu var: İşler iyi giderken kârlarını ve sermayesini büyüten patronlar, balon patlayıp ekonomi sarsıldığında faturayı emekçilere ödetiyor. Aynı gemideyiz ya!

Bu yalana boyun eğmediğimiz, faturayı iade ettiğimizde ülke batmıyor. Tersine, biz emekçiler sırtımızdaki yükü atıp, özveriyi patronlara havale etmiş oluyoruz.

Düzen muhalefeti, AKP'nin kapitalist düzenin sarsıntılarını emekçilere fatura etme becerisinin azaldığını görüyor. Ülke siyasetinde gerginliği azaltmak istiyorlar: baskıya son vermek için değil, emekçilerde biriken öfkenin gazını almak için.

Bu düzen değişmeli diyor, Erdoğan ile patronlara yaranma yarışına giren düzen siyasetini reddediyoruz.

### ÖZGÜRLÜK, İLERLEME VE BARIŞ İÇİN DÜZEN DEĞİŞSİN DİYE

Kapitalist düzenin, patron sınıfının düne kadar kahraman ilan ettiklerini bugün günah keçisi yapıp aynı düzeni, aynı tezgahı sürdürmek istediğini görüyoruz.

Özgürlük istiyoruz. Bilimle, eğitimle, eşit haklarla gelecek bir ilerlemenin peşindeyiz. Ulusların birbirini boğazlamasına, emperyalistlerin yağma haritalarında ülkelerin paylaşılmasına karşı çıkıyoruz.

Bu düzen değişmeli diyor, yağma düzenine son vermek için yağmanın dümenine kimin geçeceğine değil, bu dümeni nasıl işlemez hale getireceğimize bakmayı öneriyoruz.

Sandıktan ne çıkar bilemeyiz, kahinler ve kumarbazlar baksın o işe.

Halk kendi yolunu seçecek. Ya aynı karanlık yolda, türlü yalancı klavuzlardan birisiyle yürümeye devam edecek.

Ya da düzeni değiştirecek. Bunun için komünistleri seçecek!

