

BOYUN EĞME

Gel vatandaş gel! Devrimci, İslamcı, milliyetçi... Ne ararsan var

CHP'nin adayları arasında her renkten insan var. Liberali, iş çevrelerinin favorisi olanı, imamı, solcusu... "Camiler az geliyor, meydana cami yaptıracağım" diyene de, "İkinci Ovacık'ı burada kuracağız" diyene de yer veriyor CHP. Diğer partilerin de aşağı kaldığını söyleyemeyiz. Seçimleri ölüm kalım meselesi ilan eden, herkesi laiklik aşkına partisine oy vermeye çağırınlar görüş, ideoloji, ilke söz konusu olduğunda mozaikli kesiliyor.

HAFTALIK SİYASİ GAZETE ■ 22 ŞUBAT 2019 CUMA ■ 1 TL



YETERİNCE
TATAVA
YAPMADIĞIMIZ
İÇİN OLDU BUNLAR
SİYASET
ÇÜRÜDÜ

AHLAK KALMADI



HİKAYENİN FIRILDAĞI İDRİS NAIM MI?

AKP'nin kurucularındandı. İçişleri Bakanlığı yaptı. 2013 sonunda kendi deyişle "zor ve üzüntü veren bir karar"la partisinden istifa etti. Yeni parti kurdu. Seçimler yaklaşırken önce Ordu için CHP adayı olacağı söylendi, bu mümkün olmayınca İYİP adayı olacağı ve CHP'nin destekleyeceği konuşulmaya başlandı. İYİP yöneticilerinin söylediğine göre "hızlı hareket etmek mecburiyeti arzulanan bu

adaylığın gerçekleşmesini" de mümkün kılmadı. CHP tabanında "yok artık" dedirten ittifak adaylığını "pek münasip" bulan CHP yöneticileri oldu. Sonunda Saadet Partisi aday gösterdi. Bu hikayedeki fırlıdağın İdris Naim Şahin olduğunu söylemek haksızlık olur. 2019 seçimlerinin İdris Naim kısmının asıl kahramanları yukarıda adı geçen partilerdi aslında. Hepsisi.

İlkesizlik, yanardönerlik, cambazlık düzen siyasetinde alışılmış şeylerdi. Bir gün söylediği, bir başka gün söylediğini tutmayan, ilke ve değerleriyle değil çıkarlarıyla hareket eden siyasetçiler pazara hakimdi.

2019 seçimlerinde çürümenin tüm sınırları aşıldı.

Dün açıktan küftükleriyle bugün kol kola girenler mi dersiniz?

Dün "vatan haini" ilan edip demediğini bırakmadıklarının desteğini isteyenler mi dersiniz?

Bertaraf edilmesini memleketin varlık yokluk sorunu olarak görüp düşman ilan ettiği partinin adayı oluverenler mi?..

Artık düzen siyasetinin ortalaması bunlar.

Ve daha ötesi: Örnekler artık çıkarıcı siyasetçileri bireysel olarak tanımlamıyor. Düzen partileri bunları standart haline getirmiş durumda.

Buzdağının görünmeyen kısmındaysa partiler arasında ilan edilmemiş işbirlikleri, belediye meclisi aday listelerine sessiz sedasız gömülen isimler var.

İHALEDE PARTİZAN, SEÇİMDE PARTİSİZ

Partiler arasında büyük bir geçişkenlik olduğu sır değil. Bazı isimlerin partiler arasında sürekli hareket halinde olduğu da bir gerçek.

Ama bu seçimde görüntü bunun ötesine geçmiş durumda. Önce AKP'nin aday tanıtımında parti ismini ve amblemini geriye çektiği söylendi. AKP'nin adayları bir yandan "Cumhurbaşkanı'ndan torpilin yoksa kimseye hayrın dokunmaz"

propagandası yaparken bir yandan partilerini belirsizleştirerek "tüm milleti kucaklamaya (!)" başladılar.

Asıl partiszleştirme ise muhalefetten geldi.

Üzerinde CHP adı ve amblemi olmayan Mansur Yavaş afişleri kapladı Ankara'yı. Oysa parti demek program demek, siyasal bakış, ilkeler...

Düzen partilerinde bunlar zaten önemsizleşti, şimdi partiler partisz adaylarla seçimlere giriyor.



KAZANIN DOĞURDUĞUNA İNANIYORSUNUZ DA DSP'DEN ADAY OLDUĞUNA NİYE İNANMIYORSUNUZ?

Siyaset simsarlarını, müteahhit dostlarını, ilkesiz cambazları "kuvvetli aday" diye şişirip duran CHP şimdi aday gösterilmeyenlerin kızıp DSP'ye gitmelerine tepki gösteriyor. Sıra sosyalistlere gelince "oyları bölmeyin, adam İslamcıymış, ülkücüymüş boş verin CHP'ye basın geçin" edebiyatı yapanlar aday gösterilmeyince soluğu başka partide alıyor. CHP'nin de CHP'lilerin de kızmaya hiç hakkı yok. Birkaç yıl önce (üstelik haklı olarak) AKP'ye çalışmakla itham ettikleri Sangül'ü yine törenlerle kabul etmişlerdi. İlkesizliği, yanardönerliği, bireyciliği ve "kuvvetli adaylığı" el üstünde tuttular. Şimdi "ilke yoksa parti de yok" deyip parti değiştiren "kuvvetli adaylara" kızıyorlar.

'DÜN DÜNDÜR, BUGÜN BUGÜNDÜR'

En keskin, en ölümüne verilen mücadelede bile seviye önemli. Siyasetin dilinde hakaret ağır bastıkça, fikirler geri planda kalıyor. Öte yandan siyasal mücadele bir spor müsabakası, sportmence yapılan bir yarış değil, bir yaşam mücadelesi. "Dün hakaretler ettikleriyle bugün kol kola girme" yarışının şimdiye kadarki rekortmeni tartışmasız Süleyman Soylu'ydu. DYP Genel Başkanı iken, bir kısmı hakareten ibaret, çok keskin (ve haklı)

suçlamalarla yerden yere vurduğu AKP'de şimdi neredeyse ikinci adam. Soylu'nun ağır sözlerinden en fazla payını alan kişi de malum, birinci adam! Bir dönem Soylu'nun eski konuşmaları muhalefetin sosyal medyadaki varlığının etkili unsuruydu. Şimdi haliyle pek gündem olmuyor! "Birbirlerinin yüzlerine nasıl bakıyorlar" sorusu biraz safça olur da... Bizim yüzümüze nasıl bakıyorlar!



İnanmalı. İnsanlığın çakallıkla, kurnazlıkla, hileyle değil ilkeyle, doğrulukla, emekle kazanacağına inanmalı. Namuslu insanlar kafasını kaldırmadığı sürece, namussuzluğun geçer akçe olacağını, bu değiştiğinde her şeyin değişeceğini göstermeli.

'Kirlenmeden siyaset olmaz' diye diye buralara geldik

DÜZEN SİYASETİNDE AHLAKSIZLIK DİZ BOYU

"AKP'den kurtulalım da gerisini sonra düşünürüz" dediler. Yobazlığa, Amerikancılığa, yağmacılığa ve soygunculuğa karşı ayağa kalkmış milyonlarca insanı sahte umutlarla kandırıp oyaladılar. AKP'yle rekabet etmek adına, AKP'den farkları kalmadı. Şimdi düzen siyasetindeki kirlenme dayanılmaz hale geldi. Midesi bu kadarını da kaldıranlar fazlasına hazır olsun.

Ülkeyi güzelleştirmek, kötülüklerle baş etmek, bozuk gidene durdurup halkın iyiliği için bir şeyler yapmak için mücadele etmek şart. Mücadelenin alanı da belli: Siyaset. Siyasetten kaçarak temiz kalmak, ülkeyi, dünyayı bir yana bırakın, en yakınımızdaki insanlara, kendinize fayda sağlamak mümkün değil.

Bunu bilenler, mücadeleye katılmanın, siyaset yapmanın ya da en azından siyasete katılmanın yollarını arıyor. Doğru bildiklerine yakın şeyler söyleyenlere destek

veriyor. Umut gördüğü yerde kendisine de bir yer buluyor.

Düzen partileri de sadece müteahhitlere, siyaset simsarlarına, hırsızlara ve çıkar gruplarına değil, erdemli, iyi niyetli insanlara da kucak açıyor. Başka türlü olmuyor.

Olmuyor ama düzen siyasetinin doğasında iyilik, ilkelilik ve erdemlilik değil çıkarlılık, sahtecilik ve zolaşma var.

ÇÜRÜMEDEN KÖTÜSÜ, ÇÜRÜMENİN KABULLENİLMESİ

2019 yerel seçimlerine giderken düzen siyasetinin kirli doğası her

şeyden ağır basıyor. Sermayeye hizmet ilkesi zaten düzen partilerini baştan şekillendirirken, şimdi buna rant kavgası eklendi. Çıkar birlikleri, sağlı sollu mafyalar, müteahhit çeteleri derken, düzen siyaseti tam bir çöplüğe dönüştü.

Artık gizlenemez hale gelen, en midesi geniş olanları, en stratejik hesapçıları isyan ettiren bu çöplükten yükselen kokular artık gizlenemez oldu.

Büyük sorunsu bu çürümenin kendisi değil: Çürüyenleri yalnız bırakmak yerine "siyasette olmak zorunda böyle şeyler, yoksa hep ye-

niliriz" diyerek onlara özür bulma huyu. Asıl kötü olan bu.

BUNU HAK ETMİYORSUNUZ, BUNA MAHKÛM DEĞİLSİNİZ

Oysa kimse bu tabloya mahkûm değil. Bunun parçası olmayı kimse hak etmiyor.

En önemlisi, bu tablo değiştirebilir. Siyaseti kirletenlere derslerini vermek, onları saf dışı etmek işten değil.

Tek yapılması gereken, "ilkesiz de olur" diyenleri yalnız bırakmak, inandığı gibi yaşayan, inandığı gibi mücadele edenlerle birleşmek.



İDRİS NAİM: AZ DAHA CHP'DEN ADAY OLUYORDU

AKP'nin kurucularındandı. İçişleri Bakanlığı yaptı. 2013 sonunda kendi deyişiyile "zor ve üzüntü veren bir kararla" partisinden istifa etti. Yeni parti kurdu: Millet ve Adalet Partisi. Kısaltması MİLAD'dı, MİLAD'dan iki yıl sonra genel başkanlığını yaptığı partiden istifa etti.

Hikayenin sonunda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Saadet Partisi'nin adaydır kendisi.

Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Avukat Erkan Temiz, şöyle anlatıyor: Biz adaylık teklifini götürdük. Kendisi burada çok sevilen bir isim. Daha önce vekillik ve bakanlık yaptı. Tanınan ve temiz bir kişilik. Ordu halkının güvendiği bir isim. 1999 yılında zaten bizim aday adayımızdı. Bize uzak bir isim değildi. Milletinden ve memleketinden yana bir teveccühü vardı. Kendisine teklif ettik. İYİ Parti de bizden önce teklif götürmüştü. İdris bey önce o teklifi değerlendirdi ancak olmadı. Sonra bizim teklifimiz kabul etti. Ordu'ya ve partimize hayırlı olsun.

"Zaten bizim aday adayımızdı" denilen 1999 seçimlerine Fazilet Partisi olarak katılmışlardı ve bu parti o zaman "zaten" tüm İslamcı gericiilerin partisiydi.

"Zaten" İslamcı parti adayı İdris Naim Şahin'in Ordu'daki adaylığı için ilk konuşulan parti ise İYİP değil CHP'ydii!

Seçimler yaklaşırken önce Ordu için CHP adaylığı söylendi, bu mümkün olmayınca İYİP adaylığı olacağı ve CHP'nin de destekleyeceği konuşulmaya başlandı. İYİP yöneticilerinin söylediğine göre "hızlı hareket etmek mecburiyeti arzulan bu adaylığın gerçekleşmesine" de imkan vermediler.

CHP'den aday olacağı ilk duyulduğunda CHP tabanında bunun bir şaka olduğu düşünülüyordu. CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun'un yaptığı açıklama şöyleydi: "Biz olmaması için üst düzeyde, her türlü mücadeleyi kendi içimizde vermek için uğraş veriyoruz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yorumu ise farklıydı: İdris Naim Şahin, Ordu siyasetine damgasını vurmuş, birçok konuda değerli hizmetleri olan, gerek bakanlığı esnasında gerekse sonrasında hiçbir zaman halktan kopmamış, bu anlamda da Ordu'ya birçok konuda hizmet vermiş değerli bir siyaset adamı. Tabii ki bu süreçte o da değerlendiriliyor. Bu süreç içerisinde birçok aday adaylığı gibi onunla ilgili de bir talep var. İdris Naim Şahin'in Saadet Partisi'nden adaylığı hakkında yapılan yorumlar daha çok bu ismin bir sürü parti arasında gidip geldiğini ima eden ve bunu alay konusu yapan nitelikte.

Oysa bu hikayedeki fırladığın İdris Naim Şahin olduğunu söylemek haksızlık olur.

2019 seçimlerinin İdris Naim kısmının asıl kahramanları yukarıda adı geçen partilerdi aslında.

Gözler İdris Naim'in üzerinde ama dediğimiz gibi: CHP az kalsın onu aday gösterecekti!

CHP'NİN PARMAK ISIRTAN ADAYLARI

İstanbul adayı İmamoğlu, İstanbul Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken Büyükşehir'e aday oldu. Merkez sağ denilebilecek bir politik geçmişli var.

Sıkı bir inşaattacı.

Ankara adayı Mansur Yavaş. Beypazarı'nın eski MHP'li Belediye Başkanı. 2014'te yine CHP'nin adayıydı. Herkesin bildiği sandık hileleriyle kaybetti. "Adam kazandı" demeyip sabaha kadar seçim kurulu önünde olduğu için kimi solcuların (!) da takdirini kazandı. Hira dağı kadar Müslüman, Ozan Arif kadar faşist. Bol bol kurt işareti yaparak seçim çalışmalarını yürütüyor. Bu arada, Yavaş 2016'da istifa etmişti CHP'den. İki yıl sonra CHP yine onun kapısını çaldı.

İYİP'ten aday olabildi, CHP'den aday olarak hem İYİP'teki ülküdaşlarının oyunu hem de başka partiden aday olsa "faşist" diyerek sırt çevirecek CHP'lilerin oyunu

alacağı var sayılıyor.

CHP'nin son birkaç yıldaki "kuvvetli aday" performansı, futbola sahada oynanan bir oyun değil de pazarda yürüyen transferler olarak bakanlara çok hitap ediyor.

Bu partinin yönetimi, bir önceki seçimde Abdullah Gül'ü çatı aday göstermeye niyet etmişti. Gül kabul etmeyince Demirel'in adamı İlhan Kesici öne sürüldü. Sonunda "radikal" Muharrem İnce ismi ortaya çıktı da seçim kazanmak değilse de solcuların üzerinde bas-geç terörü uygulamak mümkün oldu.

Hatırlatmadan geçmeyelim, Tayyip Erdoğan'ın tek adamlık mazbatasını aldığı seçimde de Cumhuriyet'in başına aday olarak yobaz Ekmeleddin İhsanoğlu'nu bulmuş, çatı aday yapmışlardı. O seçimden sonraki milletvekilliği seçiminde İhsanoğlu'na tekrar teklif götürüldü. İhsanoğlu kendisini yeterince sağcı bulmayan CHP'yi solcu buldu ve MHP adayı oldu.

HDP DİK Mİ DURUYOR?

Yerel seçimlerle ilgili çalışmalarına Kürdistanı ittifakı duyurarak başladılar. Kürdistan Komünist Partisi de vardı, Kürdistan İslam Hareketi de. AKP'nin saldırılarına ve engellemelerine politik konumlarını keskinleştirerek karşılık verecekleri düşünülüyordu.

Partinin açıklamaları, seçim çalışmaları ve eylemleri bu keskinliği gösteriyor. Etkili ve kitlesel eylemler yok ama zaten karşı karşıya olunan baskılar var...

İYİP ve CHP'nin oluşturduğu ortaklığın dışında bırakılmalarını politik polemik konusu yaptılar ama biliniyor ki AKP karşısında bu iki cephenin ayrı durması her ikisinin de yararına.

İYİP, "İğdir'da HDP alacağına AKP alsın" diyerek kendi tabanına etkili bir jest yaptı. AKP ve MHP Kürt düşmanlığını kullanarak yükleniyordu. Bu jest bu açıdan önemli, seçimlerin bütünü açısından

dan tali bir adımdı. HDP de buna "anamlı" bir tepki gösterdi. "İYİP'in aday gösterdiği her yerde aday göstereceğiz" dediler. İYİP, HDP'yi ötekileştirmek neymiş görecekti! İğdir açıklaması yapılmadan önce İYİP'ten ne bekliyorlardı ki?

HDP'nin "Millet ittifakı" lehine attığı adımlarsa bunları bütünüyle önemsizleştiriyor. İzmir'de Tunç Soyer'e açık destek ilan eden HDP, İstanbul ve Ankara'da Büyükşehir için aday göstermiyor. HDP'den ülkücü Mansur Yavaş'a dönük açık bir destek açıklaması beklenmez belki ama aday göstermemelerinin anlamı da belli. Bu arada Antep'te DSP adayı Celal Doğan lehine aday göstermeyen HDP, Adıyaman'da Saadet Partisi'nin adayını açıkça destekleyeceğini duyurdu. Aday gösterilmeyen yerlerde, Belediye Meclisleri için oluşturulan aday listelerine dönük bazı alışverişlerin olduğu iddiaları ise yayılıyor.

'OYUMUZ PARTİYE AMA ADAY BAĞIMSIZ GALİBA'

2019 seçimlerinde yaşanan bir ilk de herhalde parti adı taşımayan aday afişleri. "Tüm yurttaşları kucaklama" ve hatta rakip partinin seçmeninin de oyunu alma iddiası taşıyan adayların partilerini pek anmadan propaganda yapabildikleri görünüyor.

Neydi: Ev sahibinin bir evi, kiracının bin evi var. Kendini hâlâ Cumhuriyet'in ev sahibi sanan CHP, AKP ya da MHP'den de kolaylıkla aday olabilecek isimlerle seçimlere giriyor.

AKP, yol biraz çatallandığında başka partilere dağılacaklarını bildiği isimlerle "dik duruyor."

Sadece Ankara ve İstanbul büyükşehir adayları gibi uç örnekler de değil.

Bazı partilerin, bazı adayları aday oldukları partinin değil, başka partilerin programlarını anlatarak seçimlere giriyor.

NE ARARSAN VAR

Aslında bu seçimlere sadece bir parti giriyor derken abartmıyoruz. TKP dışında seçimlere giren partilerin bir parti gibi davrandığını söylemek mümkün değil.

Adet olduğu üzere seçim bildirgeleri hazırlıyorlar, programlar yayınlıyorlar. Hatta bazı yerlerde meslek kuruluşlarının, demokratik kitle örgütlerinin hazırladığı çerçeve metinlerine adayları imzalar atıyor.

Fakat, ortada belirli bir şeyi savunan ve bunu en azından ilke düzeyinde her yerde yapan yok.

Aday bileşimleri, bunun en önemli değilse, en tartışılmaz unsuru, kanıtı.

Örneğin CHP'nin adayları arasında her renkten insan var. Liberal akademisyen var. İş çevrelerinin favorisi olan kişiler, hatta bayağı ensesi kalın işadamları var. İmamlar, müftüler, din adamları var. Solcular da var!

"Camiler az geliyor, meydana cami yaptıracağız" diyene de, "ikinci Ovacak'ı burada kuracağız" diyene de yer verdi CHP.

Başka partilerde de buna yaklaşan örnekler var.

HDP'nin siyasal konumu zaten bunu "çoğulculuk" olarak kabulleniyor.

İYİP ise başkanı kadın olan bir töre partisi olmasıyla bu çok yüzölçümüne baştan kapı açıyor.

Özcesi, seçimleri ölüm kalım meselesi ilan eden, herkesi örneğin laiklik aşkına partisine oy vermeye çağırıyorlar görüş, ideoloji, ilkinden söz açıldığında renk vermiyor, basıp geçiyor.



Van'ın Özalp ilçesinde 33 Kürt kökenli yurttaş askerlerce sorgusuz sualsiz kurşuna dizildi. Yapılan duruşmada Orgeneral Mustafa Muğlalı 33 kişinin kurşuna dizilme emrini bizzat verdiğini söyledi. Ahmet Arif'in 33 kurşun şiiri bu olay üzerine yazıldı. (22 Şubat 1951)

BOYUN
EGME

TKP adayları söz veriyor

Türkiye Komünist Partisi'nden, halkın çıkarlarının bekliliğini yapmak, ilkel, toplumun çıkarlarını tek temel olarak gören yönetimler oluşturmak üzere seçime giren partili başkan adayları bir sözleşme imzaladı. Dersim ve Mut'ta seçimlere giren TKP adaylarıysa, belirli bir ilkesel temelde oluşturulmuş olan bir ittifakın adayları olarak seçimlere giriyor. Bu adaylardan, aşağıda yer verdiğimiz sözleşmeye imza atmaları düşünülüyor ancak bu adaylar da halkın çıkarlarını korumak ve devrimci, halkçı ilkelere yönetmek konusunda oluşturulan dayanışma platformlarına verdikleri sözlerle yola çıkıyor.

TKP'nin adaylık sözleşmesi, yalnızca adayların partiye karşı sorumluluklarını ortaya koymuyor. Bu sözleşmeyle komünist belediyelerde neyin kural olup, neyin yasak olacağı da ortaya çıkıyor. Kirletenlere derslerini vermek, onları saf dışı etmek işten değil.

Tek yapılması gereken, "ilkesiz de

olur" diyenleri yalnız bırakmak, inandığı gibi yaşayan, inandığı gibi mücadele edenlerle birleşmek.



ADAYLIK SÖZLEŞMESİ

Türkiye Komünist Partisi'nden kendi isteğimle ve partinin onayıyla Belediye Başkan adayı oldum.

Adaylığım süresince çalışmalarımı emekçi halkın çıkarlarını temsil ettiğimi, bir yarıya değil bir mücadeleye girdiğimi hiç akıldan çıkarmaksızın sürdüreceğim. Türkiye Komünist Partisi'nin programına, sosyalizmin evrensel değerlerine uyumlu davranacağım, sömürüye, adaletsizliğe, yobazlığa, emperyalizme karşı tavizsiz bir tavır sergileyeceğim. Seçimden önceki dürüst, açık, ilkel davranacağım, nabza göre şerbet vermeyeceğim. Eşitlik ve özgürlük mücadelesinin bireysel değil kolektif bir zeminde yürütülmesi gerektiğini bilerek benzeri hitaplarla seslenmesine izin vermeyeceğim. Çalışma arkadaşlarımın başkan, şef, reis ve eleştirilerimi ilke ve programları karşılaştırarak yapacağım. Kişisel polemiklere girmeyecek, çalışmalarını parti merkezi ile iletişimde yürüteceğim, yazılı ve görsel propagandada TKP'nin seçimler için belirlediği içerik ve biçime uygunluğu gözeteyeceğim. İrkçi ya da etmeyecek, dinsel referanslar kullanmayacağım.

Seçildiğimde aynı ilkel ve tutarlı çizgiyi izlemeye devam edeceğim. Halkın çıkarlarını koruyacağım, rantçılığa izin vermeyeceğim, belediyenin mali yapısı dahil olmak üzere tüm karar, uygulama ve projelerini bütün açıklığıyla halkla paylaşacağım. Hiçbir partiliye, hiçbir yakınımın ayrıcalık tanımayacağım. Halk için, insanlık için, eşitlik için, bilim için, doğa için, kadınlar için gece-gündüz çalışacağım. Kadınların toplumsal hayata katılımını kolaylaştıran, için tutarlı bir program ve o program etrafında kenetlenmiş bir ekip gerektiğini bildiğimden aday olarak girdiğim TKP'den ayrılmam durumunda belediye başkanlığını da bırakacağım.

Türkiye Komünist Partisi Belediye Başkan Adayı

DSP: ÇİZGİLER KIRMIZI, BANKNOTLAR YEŞİL

Sarıgül başta, CHP'nin aday yapmadıklarını transfer edip aday gösteren tabela partisi DSP bu seçimin yıldızı. Tayyip Erdoğan'ın görüşmek için saraya çağırıldığı yetkilisi CHP'nin kapatılması için çağrı yaptı.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel, CHP ile ittifak tartışmalarına ilişkin, "Saadet Partisi gibi bize çok uzak ve tabanımızın asla kabul etmeyeceği bir parti ve İyi Parti gibi ne olduğu belli olmayan bir parti ile ittifak yapan CHP ile ittifakı doğru bulmuyoruz. Bizim çizgimiz bellidir. Özgürlükçü, Atatürkçü, sol bir partiyiz. Çok net kırmızı çizgilerimiz var. Mesela Ecevit'e ve Atatürk'e laf eden-

leri partimize kabul etmeyiz. Biz birçok kişiyi bu süreçte reddettik. Şu kadarını söyleyeyim: DSP'ye geçenlerin sayısı geçmek isteyenlerin yarısından az" diye konuştu.

Gürel, bu konuşmada "Türkiye'de solun önündeki en büyük engel CHP. Muhalefetin önünü tıkkıyor. Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi projelerle milletin önüne gidilmez. Yazıktır. CHP'nin kapatılması ve tasfiye edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DSP'nin çizgileri mi daha kırmızı, rant beklentileri mi daha yeşil? Herhalde tartışmaya hiç gerek olmayan bir soru bu.

SAMANALTI / Sait Munzur



PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ

İŞÇİLER DOĞRULADI: HONDA TÜRKİYE FABRİKASI KAPANIYOR

Japon otomotiv üreticisi Honda'nın Türkiye'deki fabrikası kapanıyor. İngiltere North Swindon'un Muhafazakar Milletvekili Justin Tomlinson'ın, Honda'nın Türkiye'deki fabrikasını kapatacağı ve tüm Avrupa için Japonya'daki merkezde üretim yapacağı iddiasını Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşan işçiler de doğruladı.

Gebze Şekerpınar'da bulunan ve yaklaşık 1300 işçinin çalıştığı fabrika, Honda'nın Avrupa'daki ikinci otomobil üretim tesisi konumunda.

HONDA İŞÇİ TEPKİSİNDEN ÇEKİNİYOR

Kocaeli Çayırova'da faaliyet gösteren Honda fabrikasının kapanma kararı Salı günü şirket yönetimi tarafından ilan edildi. Kapanma kararına dair gelişmeleri basından takip eden işçiler, fabrikadaki geleceğine dair daha önceden kendilerine hiçbir bilgi verilmemesine tepkili.

İşçilerin aktarımına göre, Honda yönetimi fabrikada faaliyetin durma kararının açıklanmasıyla birlikte işçilerden gelecek tepkilere karşı Pazar-tesi günü Kocaeli Valisi ve Çayırova Kaymakamı'yla görüşerek açıklamanın yapılacağı gün için fabrika önünde polis görevlendirmesi talebinde bulundular.

Geçtiğimiz yıl şirketin yaptığı ücret zammını yetersiz bulan Honda işçileri üretimi durdurup fabrika içerisinde protesto yürüyüşü gerçekleştirmişti. Honda yöneticileri şimdi daha büyük bir tepkiden çekiniyor.

PRAKTİKER'DE MAAŞLAR ÖDENMİYOR

Hasan Yalçın'ın sahibi olduğu Praktiker Uygulama Yapı Marketleri'nde işçilerin maaşlarının ödenmesi farklı şubelerde iki aydır geciktiriliyor. Patronların Ensesindeyiz Ağı'na gelen ihbara göre Kayseri, İzmir, ve Kütahya şubelerinde iki aydır maaşlar ödenmezken, gecikme gerekçesi olarak da şirketin yaptığı yatırımlar ve yatırımların maliyeti gösteriliyor. Ayrıca geçen ay şirket yönetimi tarafından mağaza yöneticilerine atılan mesajda maaş ge-

cikmelerinde şirketi eleştirenlerin işten çıkarılacağı söyleniyor.

Gaziantep mağazasında çalışan işçiler maaşlarının beş gün geciktirilmesi ve hiçbir bilgilendirme yapılmaması üzerine tepkilerini patronun olduğu çalışma grubuna toplu mesaj atarak ilettiler.

Şirket merkezinden mağaza yöneticilerine atılan mesajda açıkça maaşını isteyen işçilerin işten çıkartılacağı söyleniyor.

TEKNOSA PERFORMANS BAHANESİYLE İŞÇİ ÇIKARIYOR

Teknolojik alışveriş mağazası Teknosa'nın Kayseri Şubesi'nde satış danışmanları satış performansları düşük olduğu bahanesiyle tazminatsız şekilde işten çıkarılıyor. İşten çıkardığı işçilere tazminat haklarını ödemeyen şirket yöneticilerinin, "hakkinızı mahkemeden arayın" dediği belirtildi.

ÖNCÜ KOLEJİ'NDE ÖĞRETMENLERE KESİNTİ TEHDİDİ

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na gelen ihbara göre, her hafta deneme sınavı hazırlamakla görevli Öncü Koleji öğretmenleri hazırladıkları soruların hatalı çıkması durumunda ücretlerinden kesinti yapılacağı tehdidiyle baskı altında çalışmaya zorlanıyor.

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ

KRİZE VE KRİZ FIRSATÇISI PATRONLARA KARŞI DAYANIŞMAYI VE MÜCADELEYİ BÜYÜTÜYÜRÜZ



Katılımcılar

Türkiye Komünist Partisi

Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Erkan Pelit
Kağıthane Belediye Başkan Adayı Selen Kartay
Fatih Belediye Başkan Adayı Yaşar Çelik
Eyüp, Gaziosmanpaşa, Sultangazi
Belediye Meclis Üyesi Adayları



24 Şubat Pazar 16:00
İletişim: 0 551 221 53 32

Sivas-Zara Büyükköy Derneği
Fevzi Çakmak Cad. No: 97
(Eski Karakol, Gazi Mah.)

AYDINLARDAN MEPHİSTO KİTABEVİ'NE 'İHTARNAME'

Mephisto Kitabevi'nde çalışma koşullarına, patron baskısına ve haksızlıklara karşı bir araya gelen işçilerin işten çıkarılması ile başlayan direnişe çok sayıda şair, yazar ve sanatçıdan destek geldi. Mephisto emekçilerinin taleplerini haklı bulduğunu ve direnişin yanında olduğunu belirten sanatçıların destek mesajlarını yerimiz olanak verdiği ölçüde okurlarımızla paylaştık.

AHMET ABAKAY
Gazeteci-Yazar: Mephisto emekçilerinin haklı mücadelesini selamlıyorum, emekten yana olanları dayanışmaya davet ediyorum.

ALPER AKÇAM
Yazar: Yazdığımız kitapların paraya dönüştüğü yerlerde çalışan insanlara insanca yaşam olanağı sağlanmaması edebiyatın en büyük ayıplardan biri olarak tarihe not düşülmelidir... Kendi adıma kitaplarımı okuyanlar arasında öncelikli yerin Mephisto Kitabevi çalışanlarına ait olmasını tercih ederdim...

AYDANUR SARAÇ
Şair: Hem aile hem de sosyal hayattaki sağlıklı ruh hali, ihtiyaçların karşılanması ile ilgilidir. Mephisto Kitabevi çalışanlarının bu anlamda haklı talepleri var ve desteklenmeyi hak ediyorlar.

BABÜR PINAR
Şair: İşçiler köle değildir. Mephisto işçilerinin haklı mücadelesini selamlıyorum.

CELAL İLHAN
Yazar: Mücadelenizi yürekten destekliyorum.

CANSU FIRINCI
Tiyatrocu: Kitap deyince insanın içinde kelebekler uçuşuyor. Kitabevi sahibi deyince gözünün önünde insan canlanıyor. Nereden bileceksiniz öksürünceye, tıksırınca ya, patlayınca kadar yiyen efendiler olacaklarını! Çalışanlarına reva gördükleri muamele, mecbur bıraktıkları çalışma koşulları, işten atma tehdidi... Az biraz tıknayı kessinler de hiç değilse üç beş kitap okusunlar. Eğer okurlarsa görecekler ki tarih, hakkını savunan işçilerin sömürücülerden, patronlardan haklarını cilt cilt aldıkları örneklerle dolu. Mephisto işçisi de hakkını alacak. Biz de bu mücadeleye destek veriyoruz. Ve kazandıkları gün de orada olacağız.

DENGİN CEYHAN
Müziyen: Bir ülkenin kültürel anlamdaki en büyük değerlerinden biridir kitapçevleri. Bu sorumluluk ile diğer kurumlara örnek olunmalıdır, özellikle orada çalışan emekçilere hak ettikleri değeri vererek. Son günlerde

haberlere yansıyan konuların bir an önce düzeltilip, emekçilerin taleplerini göz önünde bulundurup, bu kültür yuvalarının kendi imajlarına daha fazla zarar vermemesini diliyoruz. Değerlerimizi yanlışlar yüzünden bu kadar hızlı bir şekilde yitirmek kimsenin isteyebileceği bir şey değildir...

ENVER AYSEVER
Gazeteci-Yazar: Mephisto'daki direnişi, bir yazar olarak düşünce dünyasının bir üyesi olarak son derece önemsiyorum. Nedeni şu; piyasalaşmanın, tekelleşmenin hepimizi esir aldığı bu süreçte Mephisto direnişinin çok boyutlu bir anlamı var. Birincisi, Mephisto emeğe saygılı imaj vermesine karşın çalışanlarına tam tersi bir uygulama yapıyor. Bu maskenin düşmesi önemli. İkincisi, kültür dünyasında er ya da geç patlak verecek olan çatışmanın bu aşamada somutlaşması. Kendi payıma, her aşamada işçilerin yanında bulunacağımı ve gereken desteği vereceğimi duyurmak isterim.

ERDAL ATICI
Yazar: Bu haksız uygulamaların en kısa zamanda son bulması ve keyfi olarak işten çıkarılan işçilerin yeniden işe alınmasını istiyorum. Ayrıca çalışan işçilere mobbing uygulanması kabul edilemez.

ERDAL ÇAKICIOĞLU
Yazar: Bir eserin ortaya çıkması, okuyucuyla buluşması birçok insanın emeğiyle gerçekleşir. O emeklerin her biri çok değerlidir ve yok sayılamaz. Yok sayanlar, ne üretirlerse üretsinler, sanatçı ya da yayıncı değil sadece acımasız birer ter emicidirler. Mephisto emekçilerinin haklı talepleri görmezden gelinemez...

ERENDİZ ATASU
Yazar: Bir edebiyatçı olarak, kültür kurumlarının sermayedar ve yöneticilerinin, çalışanlarla alışlagelmiş bir patron-işçi ilişkisinden daha insani bir atmosferde iletişim kurmasını gönülüm dilerdi. Günümüzde işten çıkartma olgusunun, her alanda, çalışanların öm-

Çalışanlarına uyguladığı baskı, kamera görüntüleriyle teşhir etmeye vardı. Kadıköy, Beyoğlu, Beşiktaş gibi semtlerde öğlen yemeği için işçilere verilen para 10 Lira. Çalışma saatlerinin belirsizliği ve sık başvurulmuş işten çıkarmaları bunlara ekleyebilirsiniz. En kötüsü hakkını aramak, çalışma koşullarını düzeltmek için bir araya gelip, sesini çıkartanlar kapının önüne konuluyor. Bu anlattıklarımız bir AKP'li patronun lokantasında değil Mephisto Kitabevi'nin şubelerinde yaşanıyor.



rünü karartan ve onları her anlamda kısıtlayan bir tehdide ve yaptırma döndüğü herkesin malumu. Mephisto'nun bir kurum olarak kendisini bu durumdan tenzih etmesini bekliyorum.

GÜLCAN ALTAN
Müziyen: İnsana, çalışana, emeğe saygı, yaratmak istediğinin üretimi daha iyi yapmanızı da sağlamaz mı? Çalışmaktan imtina etmeyen insanın yaşam ve iş koşulları iyileştirilmeli ki döngü iyilikle devam etsin. O işçi evine ekmek götürsün, işveren de evine ekmek götürsün...

HALUK ÇETİN
Müziyen: İşten çıkarılan Mephisto çalışanlarının direnişini destekliyorum.

HÜRRİYET YAŞAR
Yazar: Kitap okurunun ezici çoğunluğu, orta çizginin solundadır. Kitap satıcısının en iyi bilmek zorunda olduğu gerçek de budur. İstiklal Caddesi'nde yarı inşaat yarı metruk bir yapının kapısız penceresiz giriş katına dizili kitapları satmakla işe başlayanların, emeğin artı değeriyle birkaç mağazaya ulaşan kapital biriktirince işçinin canını yakacak bir işveren kimliğine bürünmeleri, kitap okurunun hiç benimsemeyeceği bir değişimdir. Akıllı işverenler, bu benimsemeyişin sonuçlarının tümüyle "duygusal" olacağını kolayca hesaplayabilirler.

Hangi kitabevi sahibi, Üçüncü Havalimanı taşeronlarıyla birlikte anılmak ister? İşyeri kitabeviye, patron da kapıya kilit vurmak istemiyorsa, emeğin kazanacağı barış kaçınılmazdır. Yeter ki emekçinin sesini kitap okuru duysun.

İRFAN ALIŞ - PEYK
Müziyen: Biz emekçilerin yanındayız. Tüm haksızlıklara karşı, her zaman emekçilerin direnişinin yanındayız.

JALE SANCAK
Yazar: Mephisto çalışanlarının direnişini destekliyorum.

MEHMET BARIŞ
Şair: Mephisto emekçilerinin onurlu direnişlerini yürekten destekliyoruz. Emek dostlarını direnen Mephisto emekçilerinin istekleri yerine getirilmeye kadar Mephisto'yu boykot etmeye davet ediyoruz.

MURAT GÜNER
Müziyen: Mephisto işçilerinin haklı direnişini destekliyorum.

MUSA AĞACIK
Gazeteci-Yazar: Mephisto çalışanları neden direniyor? Mephisto çalışanlarıyla konuştum. Bana söylediklerine göre Mephisto işvereni, kendi kazancı dışında personelin 12 saati bulan mesailerine karşılık, insanca yaşayabilecekleri bir ücret politikasının olmadığına dikkat çektiler. İş yerlerindeki

kameralar vasıtasıyla işveren tarafından sürekli izlendiklerini, bu durumun psikolojik açıdan kendilerini rahatsız ettiğini söylediler. Yanı sıra Mephisto mağazalarında AKP iktidarını yağlayan ve ABD emperyalizminin kuklası Orhan Pamuk gibi yazarların kitapları ve dergileri en görünür şekilde vitrine yerleştirilerek, toplumsal konulara dikkat çeken yazarların kitap ve dergileri arka raflara konularak adeta gözden kaçırılıyor. Sözümlenmiş, Mephisto'nun işverenin tek derdi kar etmekten ibarettir.

NEVAL OĞAN BALKIZ
Yazar: Vahşi kapitalizm her şeyi ezip geçiyor. Tüm işçileri, çalışanları köle gören, insan olma özelliklerinden sıyrıp, adeta "şeyleştirilen" bu sisteme karşı Mephisto işçileri de direnişte! Dava, ekmek davası...

(...) Çalışma hakkı ve çalışma koşullarına ilişkin Anayasa'nın ilgili hükümleri ve Türkiye'nin tarafı olduğu İnsan Hakları Sözleşmeleri ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmelerinin açık hükümleri ortada. Ancak içinde bulunduğu koşullarda bunları 'hatırlatmak', ne ifade ediyor? Halkın, ekmeğine göz koyanlar karşısında, hatırlamaya değil, duyarlı olmaya, dayanışmaya ihtiyacı var! İşçiyiz, yalnızca hakkını isteyen işçi diyen kitlelere ve bu

kitlelerin istemlerine karşı duyarlı olmaya... Aksi takdirde ünlü İtalyan yazar Lucio Caracciolo'nun dediği gibi: "Eğer sahiden bu görüldüğümüz gibiysek, gelecek adına korkmamız lazım." Bu korkuyu ancak, dayanışma içinde olursak aşarız!

ONUR AKYIL
Yazar-Şair: "Patron Yayınları"ndan 'sömürü' raflarda. Kaçınıcı baskı bilmem ama bu kitap tükensin artık...

ORHAN AYDIN
Tiyatrocu: Mephisto... Bu güzelim ülkede tüm meslek yaşamım boyunca görüp yaşadığım yüzlerce tuhaflık var. İçlerinde öykü olmuş kağıtlara dökülmüş, kitap olup yayınlanmış, roman olup basılmış, film olup çekilmiş, resim olup yapılmış, şarkı olup bestelenmiş binlerce tuhaflık. Bir bölümü sevinçler dolu gülünçlükse, büyükçe çoğunluğu hüznü dolu. Bu tuhaflıkların içlerindeki hak ihlalleri, grevler ve dayanışma etkinliklerine yapılan zulümler, insan olanın yüreğini burkar. Ekmeği için birleşip direnene, hakkı için yola düşene yapılan tanklı, silahlı, kelepçeli saldırılar uzun yol hikayeleridirler, biliniz. Ancak ben böyleliğini görmedim. Hayatın sevinçlere boğulmasının adidir kitap, bilginin kaynağı, pınar gözesi. Her şeyi ile öyle. Romani, şiiri, oyunu, hikayesi hep bunun için var. Aklim almıyor, adın kitapçı olacak ve romanların, öykülerin, şiirlerin oyunların yani dünyanın bütün dillerinde yazılmış ve basılmış ne varsa hepsinin üstüne çıkıp tepinecek ve çalışanlarının haklarını vermeyeceksin. Her halde ülkem için bir ilk. Kitapçı ol ve hak tanıma, emek tanıma. Şeytanlaşmanın alemi yok!

REYHAN YILDIRIM
Yazar: Bir kitabevinin benim için en önemli unsurlarından biri stoğundaki kitaplar, diğeri ise orada çalışanlardır. Çalışanların taleplerini dinlememe, duymama,

ucuz hesap, mobbing, işten çıkarma tehdidi ya da hak gözetmeksizin işten çıkararak susturma, tam da sermayeye göre işler. Mephisto yönetimini, hatta direniş süresince Mephisto'dan alışveriş yapan tüketicileri, aymazlıklarından dolayı kınıyorum. Direnişteki Mephisto çalışanlarıyla yürekten destekliyorum ve başarılar diliyorum.

TEOMAN KUMBARACIBAŞI
Tiyatrocu-Müziyen: Mephisto ruhunu satabilir, çalışanları asla! Ruhunu satmayanlar her zaman yan yana. Kaç kişi olduğumuz önemli değil. Her zaman yeterinceyiz.

TURGAY DELİBALTA
Yazar: Günümüzde, Modernizm'in getirdiği hızlı yayılan ırkçı, mezhepçi politikaların işçi sınıfı ve ezilen halkların üzerindeki baskıları hız kesmeden devam ederken, ülkemizde de direnişin adının bile anılması zulum, işkence, mobbing ve işten çıkarmalarla sonlanırken Mephisto Kitabevi çalışanlarının dayanışma ve direnişlerini içtenlikle kutluyor destekliyorum.

TÜLİN TANKUT
Yazar: Mephisto Kitabevi böyle mi gündeme gelecekti? Demek ki yaldızı döküldü. İnsani koşullarda çalışmak için direnen Mephisto emekçilerinin taleplerinin bir an önce karşılanmasını bekliyoruz.

YİĞİT ÖZATALAY
Müziyen: Mephisto çalışanlarına yönelik insanlık dışı çalışma koşullarına son verilmelidir. Örgütlenen arkadaşlarımızın direnişini selamlıyorum, yanlarında olduğumuzu bilmelerinizi istiyoruz.

ZERRİN TAŞPINAR
TYS Ankara Temsilcisi
HÜSEYİN ATABAŞ
Şair
ALİ BALKIZ
Yazar: Kitaplar insanı, insanlığı, insanlaşma sürecini anlatır, öğretir bizi uyarır. Biz kitap yazarları; insanca yaşam, insana yaraşır çalışma koşulları isteyen Mephisto direnişçilerinin yanında olmaktan başka yolumuz olamaz... Türkiye Yazarlar Sendikası Ankara temsilcisi olarak direnişçileri destekliyoruz.

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ