

# BOYUN EĞME

## Meral Akşener'i nasıl bilirsiniz?

Erdoğan'ın alternatifsiz hale gelmesi ve düzen siyasetinde tıkanma Akşener'i, sermaye düzeninin ihtiyaçları doğrultusunda hem AKP'nin oy desteğini azaltabilecek hem de özellikle siyasetin sağında yeniden umut olabilecek bir siyasi figür haline getirdi. Şimdi, hafıza tazelemenin tam zamanı!

Aşkın Süzük ■ Sf. 4



## Sultan sallanıyor, Devlet çöktü, Gandhi uyudu, Asena verelim



# ALBİRİNİ VUR ÖTEKİNE!

AKP KARŞIDEVRİMİ EVLATLARININ BAŞINI YİYOR / GÖKÇE GİRESUNLU ■ Sf. 6



**On maddede  
Almanya  
seçimleri**  
Tevfik Taş ■ Sf. 12



**Sürekli  
kandırılmanın  
tarifi güç lezzeti!**  
Enver Aysever ■ Sf. 17



**Yemek ve dans:  
Tango  
isyandır**  
Ayşegül Çakan ■ Sf. 18

**22 EYLÜL / AYDIN**

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapım-dırma çalışmasında, silindir aracı frenin boşalması nedeniyle 10 metrelik yükseklikten düştü. Silindir Operatörü hayatını kaybetti.

**22 EYLÜL / KONYA**

Seydişehir'de taş kırma tesisinde çalışan kepçe operatörü Yusuf Koçak (47), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

**23 EYLÜL / BURSA**

Bir tatil beldesinde ailesine maddi destekte bulunabilmek amacıyla çalışan Samet Çukur(18), inşaatın bir katından diğer katına demir vermek isterken elektrik akımına kapılarak yaşamını kaybetti.

**23 EYLÜL / İSTANBUL**

Sancaktepe'de AKP'li patron Macit Haldız tarafından yapılan Bizimtepe Aydos Evleri projesinde mantolama yapan bir işçi iskeleden düşerek yaşamını yitirdi.

**23 EYLÜL / ANKARA**

TOKİ inşaatında çalışan Fahri Güney, 4.kattan düşerek yaşamını yitirdi.

**24 EYLÜL / ADANA**

Temizlik işçisi Veysi Kanat(20) hastanede çalışırken kullanılan aralarında tinerin de bulunduğu kimyasal maddelerden zehirlenerek yaşamını yitirdi.

**26 EYLÜL / İSTANBUL**

Sarıyer'de tamirat için geldiği binada, asansör boşluğundak kombiye bakacağı esnada asansörün kabini ile duvar arasında sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

**26 EYLÜL / DENİZLİ**

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, atık kağıt geri dönüşüm fabrikasında hamur kazanına düşen Ayhan Tekin(43) yaşamını yitirdi.

**27 EYLÜL / RİZE**

Bir restoranda yıkama makinesiyle yerleri yıkayan Hamit Terzi, prizden kaynaklanan kaçak akıma kapılarak hayatını kaybetti.

**27 EYLÜL / KONYA**

Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen ve güvenlik kemeri olmayan Mohommed Nabi Turkman (38) çalıştığı inşaatın altıncı katından düşerek hayatını kaybetti.

# Özlem Zengin siz fakirseniz sebebi bulaşıktır!

**A**KP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı avukat Özlem Zengin, Bingöl Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi"ndeki konuşmasında "en iyi fikirlerin bulaşık yıkarken aklına geldiğini" söylemiş."Kadınlar konuşulurken, kalıplarla konuşuluyor. 'Kadın Emegi' mesela. Terminoloji olarak kadın emegini geçtiğimizi düşünüyorum. Artık kadın fikri, kadın fikriyatı çok öne çıkıyor" demiş üstüne. Yılmayıp devam etmiş; "Kadın fikrini öne çıkaran işlere öncülük etmemiz lazım. Artık dünya pıriltılı bir şeyler arıyor. Orijinal bir fikir arıyor. Bu orijinal fikri bulmaya kadınlar bence çok yakın. Neden yakınlar? Kendi hayatımda hep gözlemlemiştir. Fikirler kolay zamanda gelmez. Hep zor zamanda gelir. Kadınların hayatı da hep böyledir. Samimiyetle söylüyorum, en iyi fikirlerim hep bulaşık yıkarken aklıma gelir."

Kadın emegini geçmişmiş... Bu dili biliyoruz, tipik pazarlamacı dili. Fikir satıcısı fakir ağzı. Pazarlamacının ne orijinal fikri olacak; esas değerli olanı değerli gösterme, ucuza alınmış pahalıya satma değil mi? E haliyle bunun için gereken fikir bulaşık yıkarken bulunur anca.

Ama Özlem Zengin AKP'li, Akit yazarı, muhafazakâr dünyaya TV programları üretiyor. Danışmanı olduğu sarayın hali ise ortada; en istikrarlı işi yanılıp durmak. Fikir neye lazım bilemedim. Özlem Hanım'a az bulaşıklı günler!



## Arena, park, stat, yer gazı, olmadı ver gazı!

**R**eisleri "arena"yı "park" yapıp Türkçeye katkı yapınca, onun izinden giden kurumlar da atağa geçti. Çoktan beri varlığı hissedilmeyen Türk Dil Kurumu (TDK), bazı yabancı sözcüklere yeni Türkçe karşılıklar belirledi. Petrol kelimesine "yer yağı", doğalgaza ise "yer gazı" karşılıkları bulundu.

Fakat sıkıntılı biraz önerdikleri karşılıklar. "Gaz" kelimesi TDK'ya göre Fransızca kökenli. "Yer yağı" eh, ama "yer gazı" "ver gazı" kıvamında olmuş biraz. Madem yarısı Türkçe yarısı Fransızca oluyor "doğalgaz"ın neyi eksik. Niye dokunuyorsunuz doğalgazımıza, niye ver gazı yapıyorsunuz?

"Park" da "arena" gibi Fransızca, Türkçe değil bu arada. Olmuyor böyle. Yine tercih buyurduğunuz gibi en iyisi Arapça!



## TAYYİP RADYO TELEVİZYONU

**A**nayasa değişikliğine uyum kapsamında seçim mevzuatı üzerindeki çalışmalarını sürdüren AKP, gelen haberlere göre seçime giren tüm partilerin TRT üzerinden propaganda yapmasına olanak sağlayan düzenlemeyi kaldırmayı planlıyor. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın tüm konuşmalarını canlı yayınlayan TRT, böylece sadece AKP propagandası yapmış olacak. Düzenlemeyle, özel televizyonların seçim dönemlerinde iktidar temsilcileri dışındaki siyasi partilere söz hakkı vermediği gerekçesiyle yapılan şikâyetler doğrultusunda ceza almasının da önüne geçilmiş olacak.

Hükümet, OHAL kapsamında çıkardığı KHK ile YSK'nin seçim dönemlerinde eşitlik ilkesini de içeren esaslara aykırı olarak yayın yapan özel TV ve radyolara yayın durdurma ve para cezası verilmesini kaldırmıştı. Aslında böyle zorlamalara gerek hiç yok. Çözümü basit. Artık her biri TRT olan ve sadece AKP propagandası yapan bütün özel TV'ler TRT'ye bağlansın. Sonra TRT'nin adı Tayyip Radyo Televizyonu olarak değiştirilsin. İmam düzeninde böyle şeylerin ne gereği var.

**BOYUN  
EĞME**

Boyun Eğme Haftalık Siyasi Dergi - Sayı 93

İmtiyaz Sahibi: Gelenek Basım Yayım ve Ticaret Ltd. Şti Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Müdür: Mehmet Kuzulugil

Yayın Kurulu: Orhan Gökdemir, Nevzat Evrim Önal, Mehmet Kuzulugil Tasarım: Özgür Aydoğan, Uğur Güç

ISSN: 2564-7385 Adres: Osmanağa Mah. Oscancık Sok. No:9/16 Kadıköy - İstanbul Baskı: Deren Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. Beylikdüzü OSB Mah. Orkide Cad. No: 9/Z Beylikdüzü-İstanbul

## LAİKLİK EN ÇOK BU DİNCİLERE LAZIM

Mustafa Akyol, Aydın Doğan'ın maaşlı allame-i cihani Taha Akyol'un oğlu. Baba "sağcılık satarak" bugünlere geldi. Oğul'un zamanında sağcılığın dinci versiyonu modaydı, o da dinci oldu. Havuz medyasındaki yüzlerce yazardan biri.

Mustafa Akyol "devlet büyüklerinin" yardımıyla serbest bırakılınca sosyal medya hesabı üzerinden şu mesajları gönderdi:

Malezya'da "din polisi" tarafından 18 saat gözaltında tutuldum. Ama çok şükür sonunda serbest kaldım, şu an dönüyorum. Stop

Mesele "dini konuda izinsiz konferans vermem" ve

bunu da din polisinin hoşlanmadığı "dinde zorlama yoktur" vurgusuyla yapmamdı. Stop

Serbest kalmamda devlet adamlarımızın, dış işlerinin, Malezya büyükelçiliğimizin büyük rolü oldu. Hepsine çok müteşekkirim. Stop

Din polisinin (Jawi) beni "sen nasıl 'la ikraha fiddin' (dinde zorlama yoktur) ayetini okursun" diye tutuklaması da, "zorlama"nın özeti idi. Stop

Hadsiz, ta Malezya'ya gidip işkembeden uydurduğu tezi savunmaya kalkmış. Ne hoşgörüsü birader? Laiklik yoksa hoşgörü de yok!



## Kirli peçete davasında final

Öğretmen Erdal Şenetiler "FETÖ/PDY terör örgütü" ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında geçen yıl tutuklanarak cezaevine konuldu. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Şenetiler'in örgütün "Erzurum kasası" olarak bilenen "Habbab Hoca" lakaplı Ünal Üneş'e, örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in kâğıt mendilini ABD'den getirdiği de iddianamede yer aldı. Buna göre, başka bir FETÖ/PDY davasında ceza alan Sevilay Üneş'in evinde yapılan aramada



"Muhterem Habbab Hocama verilecek, Gön: Erdal Şenetiler (ABD hediyesi)" yazılı beyaz zarf içerisinde beyaz kâğıt mendil ele geçirildi.

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında son sözü sorulan Erdal Şenetiler, "Bir diyeceğim yok" dedi. Sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Birbirlerine kirli peçete hediye edip, şeyh donu koklayan bu adamlar ülkenin muktedirleriydi işte. Mevcutların marifetlerini ise düşüklerinde öğreneceğiz.

## LİBERALİZM SON TAHLİLDE FAŞİZMDİR!

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif'in (AfD) genel seçimde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) ardından Parlamento'da üçüncü güç olmasının yol açtığı kriz devam ediyor. AfD sokakların ardından Parlamento'da da protestoyla karşılaştı. Yüzde 12,6'lık oy oranıyla üçüncü olan AfD'nin Federal Parlamento'da (Bundestag) nereye oturacağı tartışma konusu oldu. Genel seçimden AfD'nin hemen ardından dördüncü olarak çıkan Liberaller parlamentoda AfD'nin yanında oturmak istemediklerini açıkladı.

Hür Demokrat Parti (FDP) Başkanı, Christian Lindner Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada Bundestag'ta parti olarak AfD'nin yanına oturmak istemediklerini kaydetti. İyi güzel de yanına oturmak istemedikleri faşist çete bizzat yürürlükteki liberal düzenin ürünü.

Bizdeki liberallerin haline bakmalarını önerelim kendilerine. Yakında kulağınızdan tutup hepinizi içeri tıkabilirler. Yetmez ama evet ile başlar bu işler, sonra bir de bakmışsın ki sağın, solun, arkan faşist! Faşizm liberalizmin bataklığında boy verir zira.



SAMANALTI / Sait Munzur



# Meral Akşener'i nasıl bilirsiniz?

Erdoğan'ın alternatifsiz hale gelmesi ve düzen siyasetinde tıkanma Akşener'i, sermaye düzeninin ihtiyaçları doğrultusunda hem AKP'nin oy desteğini azaltabilecek hem de özellikle siyasetin sağında yeniden umut olabilecek bir siyasi figür haline getirdi. Şimdi, siyasetin solunda yer alanları dahi heyecanlandıran Akşener ile ilgili hafıza tazelemenin tam zamanı!

## ■ AŞKIN SÜZÜK

### SUSURLUK'TA ÇETE BAKİYESİNİ TEMİZLEDİ

**3** Kasım 1996'da Susurluk'ta gerçekleşen kaza, kapitalist düzenin tüm kirini ortaya dökmüş ve Türkiye'yi çetelerin yönettiğini gözler önüne sermişti. O dönem de düzenin suçlarından temizleneceğini düşünenler ve "sonuna kadar gidilsinciler" düzen güçleri arasındaki hesaplaşmadan nemalanmaya yatırım yapmıştı. Ama yaşananlar, misyonunu tamamlayan Gladyo artıklarının kenara çekilmesinden ve "derin devletin" ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırılmasından başka bir anlama gelmiyordu.

Susurluk kazasından 5 gün sonra İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın görevinden istifa etmesinden sonra aynı koltuğa oturan DYP İstanbul Milletvekili Meral Akşener, kendisinden bekleneni yaptı ve iş kontrolden çıkmadan Susurluk bakiyesini temizledi. Göreve gelmesinin hemen ertesinde İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu ve Özel Harekat Daire Başkan vekili İbrahim Şahin gibi isimleri görevden aldı. Yazıcıoğlu'nun görevden alınmadan önce Bakan Akşener'e, "Kumarhaneler Kralı" olarak bilinen Ömer Lütfü Topal cinayetini 10-15 gün içinde

aydınlatılabileceğini söylediği iddia edildi.

Akşener'in yol arkadaşı ve üyesi olduğu hükümetin Başbakanı Tansu Çiller, Susurluk kazasında adı geçenler ile ilgili "Bir ülke, millet ve devlet uğruna kurşun atan da, kurşun yiyen de bizim için saygıyla anılır, onlar şerefli dirler" diyordu.

Susurluk kazası sonrası yürütülen 29 soruşturmanın 27'sinde Meral Akşener'in imzası vardı. Ancak bu soruşturmalara rağmen Susurluk'un yeterince aydınlatılamamış olması, Akşener'in o süreçte oynadığı role işaret ediyor. O günlerde kapitalist sistemin çete düzeninin ta kendisi olduğu gerçeğinin üzerinden atlayanlar ve düzen siyasetçilerinin gerçek bir temizlik yapabileceğini düşünenler, bugün de çareyi Meral Akşener gibi aktörlerde görüyorlar

**M**HP'den kopan Meral Akşener ve arkadaşlarının partisi yola çıktı. AKP oylarını bölmenin hesabını yapanların alkışladığı, yandaş medyanın yerden yere vurduğu Akşener, düzen siyasetinde yine yeni bir aktör olarak sahaya çıkmış oldu. Akşener ve partisine, AKP'nin zayıflatılmasında ve

Erdoğan'ın başkanlık planlarının engellenmesinde kilit rol atfedilenler var. Hem sağda hem solda. Kendilerine sorulsa, objektif değerlendirme yapıyorlar.

O zaman bir objektif değerlendirme de biz yapalım. Solda siyasi pozisyonlarında Tayyip Erdoğan'ın gitmesini ya da "Saray rejimini" yıkmayı mücadelesinde ilk aşama olarak belirleyenler, ister istemez Erdoğan ve "Saray rejimi"ni tanımlayan gericilik ve piyasacılıkla mücadeleyi ya ertelemiş oluyorlar ya da bu mücadeleyi düzen siyaseti sınırlarına çekiyorlar.

Düzeni topyekun değiştirme hedefiyle mücadele etmeyince ve düzen siyasetini tüm unsurlarıyla karşıya almadıkça, Akşener ile pompalanan "umudun" yelkeni şişirilmiş oluyor. Çünkü bugün Akşener, geçmişte genel seçimlerde "bas geç", Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve yerel seçimlerde muhafazakâr adaylarla somutlanan AKP'yi geriletme stratejisinin yeni ve başka bir versiyonu.

### İHTİYACA BİNAEN MERAL AKŞENER

CHP'nin liderlerinden yöneticilerine yeni partiyle siyasi hayatında başarılar dilediği Meral Akşener, geçmişten bugüne düzen siyasetinde kriz ve tıkanma dönemlerinde



## BİR İRKÇİNİN FAİLİ MEÇHUL İTİRAFI

Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı ile aynı masada yemek yiyecek kadar samimi olan Akşener, siyasi hayatı boyunca faşist ve ırkçı kimliğini hiç saklamadı.

Susurluk bakiyesini temizlediği dönemde, İçişleri Bakanı olarak 27 Mart 1997'de Meclis'te yaptığı konuşmada PKK lideri Abdullah Öcalan için "Ermeni dölü" ifadesini kullandı. Akşener'in Ermeni vatandaşlardan bu sözler nedeniyle özür dilemesi ve "Ben Türkiye'de yaşayan Ermenileri değil, genel olarak Ermeni ırkını kastettim" demesi ise "özü kabahatinden beter" deyimine cuk oturuyordu. Yıllar sonra siyasette yeni misyonlara yelken açmaya başladığında ise aynı sözlerini "yapılmaması gereken bir gaftı" diye niteleyecek ve utandığını söyleyecekti.

1998 yılında MİT'in Alaattin Çakıcı'nın yerini belirlediğini öğrenmesinin ardından Akşener'in bir akrabası aracılığıyla yerini değiştirmesi mesajını ilettiği iddia edildi. Bu bir iddia olarak kalmadı, konuyla ilgili bir telefon görüşmesinin bant kaydı ortaya çıktı. Kayıta Çakıcı şunları söylüyordu: "Şimdi Meral Akşener ile halamın kocası işadımı, anlıyor musun? İzmit'te çok yakinen tanışıyorlar. Hatta Doğruyol'a para, mara da yardım ediyor. Anladın mı dediğimi? Onlar çok eski ailece tanışılar. Hemen açıyor. Bizim enişteye söylüyor. 'Alaattin yerini değiştirsin' diyor." Sonraki yıllarda kendisine zaman zaman sorulduğunda Akşener bu olayı hiç yalanlamadı.

Meral Akşener'in Nisan 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı döneminde işlenen faili meçhulleri sahiplenen bir açıklaması, o dönem misyonunu ortaya koymaya yetiyor:

"Ben, İçişleri Bakanlığı yaptığım dönemde tarihin en uzun, en geniş, en kapsamlı sınır ötesi harekâtına imza atmış bir bakanım. Utanarak söylüyorum bazıları diyor ki sosyal medyada 'Meral Akşener MHP'ye genel başkan olmasın, faili meçhullerin sorumlusu O'dur' diyorlar. Ne dersiniz deyin hepsi kabulümdür. Bu ülke için, bu milletin birliği beraberliği için bir şey yapılması gerekiyorsa yapmışımdır, sorumluluğunu da sonuna kadar alıyorum."



Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı ile aynı masada yemek yiyecek kadar samimi olan Akşener'in 1998'de MİT'in Alaattin Çakıcı'nın yerini belirlediğini öğrenmesinin ardından bir akrabası aracılığıyla yerini değiştirmesi mesajını ilettiği de iddia ediliyor.

yıldızı parlayan bir siyasetçi. Sermaye düzeninin ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı tarihlerde farklı siyasi söylemlerle öne çıkan bir figür olan Akşener'in siyasi kimliğini zemininiyse hep ırkçılık, gerici ve piyasacılık belirledi.

1990'larda siyasete başlayan, devletin işini çetelerle gördüğü, faili meçhuller ve katliamlarla anılan bir dönem-

de DYP'den milletvekili oldu. Susurluk günlerinde çete bakiyesini temizlemek ve yaşanan rezaletin üstünü örtmek üzere İçişleri Bakanlığı'na getirildi. Dönemin Başbakanı Çiller ile özel kuvvetler üniforması içinde verdiği fotoğraflar hâlâ hatırlarda.

28 Şubat'ta dönemin ruhu-na uygun olarak makamından bir yandan tarikat tehlikesine

işaret ederken, bir yandan da askerlere karşı bazı çıkışlar yaptı.

Daha sonra yolu AKP'yle de kesişti. AKP kurulmadan hemen önce Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına katıldı, AKP'ye katılan ilk DYP'li oldu. Umduğunu bulamamış olacak ki, partinin kuruluşundan kısa bir süre sonra AKP'den ayrıldı. Sonraki yıllarda MHP'de siya-

set yaptı ve o dönemde ülkücü geçmişini hatırladı. Aynı yıllar, cemaatle arasının oldukça iyi olduğu ve diğer pek çok düzen siyasetçisinin yaptığı gibi Fethullah Gülen'den övgüyle söz ettiği yıllardı.

Uzun yıllar MHP'li TBMM Başkanvekili olarak görev yaptı, 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra isminin çok öne çıkması Bahçeli'yi rahatsız etmiş olacak ki, Kasım seçimlerinde çizik yedi. Bu arada iki seçim arasında Davutoğlu'nun Anayasal zorunluluk nedeniyle kurduğu kabinede bakanlık teklifi aldı, kabul etmedi.

Seçimde milletvekili adayı yapılmamasının ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye bayrak açtı. Aynı dönemde Bahçeli'nin MHP'yi tamamen Erdoğan ve AKP'ye yedeklemiş olması, Akşener'e uzun süredir kolladığı fırsatı vermiş oldu. Emperyalist merkezlerin de arzusu olan Erdoğansız AKP ve/veya kontrol edilebilir yeni sağ özne için yükselen yeni siyasi figür haline geldi. ■

## GEREKTEĞİNDE CEMAATÇI VE GERİCİ

Meral Akşener'in siyasi kimliğinde yok yok. "Derin devlet" in yeniden yapılandırılması sırasında İçişleri Bakanı olarak görev yaparken 28 Şubat'ta askeri vesayete "karşı" duruşunu uzun yıllar pazarladı. O duruş Akşener tarafından, bir dönem demokratik tavrın gereği olarak, artık düzen siyasetinin epey dinselleştiği 2015 yılında ise dindarlık ile açıklandı. 28 Şubat ile ilgili bir anısını anlatırken gerici kimliğini ortaya koyuyordu: "[28 Şubat döneminde] Bir kadın mitingi yapılacaktı ve 'Kahrolsun şeriat' diyorlardı. İnancımın göre şeriat, İslam demektir. İnancılı biri olarak dedirtmemem lazımdı. 'Hükümete bağırın, ama bunu demeyin' dedim. Yine de birkaç yerde söylendi. O geceyi hayatımdan silmek isterim. Anlatılamayacak bir acı hissettim."

Akşener son olarak cemaatin desteğini arkasına almakla suçlanıyor. Şaşırtıcı değil, Türkiye'de ABD ve diğer emperyalistlerin yıllardır yatırım yaptığı gerici bir örgütlenmenin düzen siyasetçileriyle ama uzak ama yakın bağlantısı olmaması düşünülebilir mi? Cemaatçiliğin geçer akçe olduğu dönemde, Türkçe Olimpiyatları'nda konuşma yaptı. Zaman Gazetesi'ni defalarca ziyaret etti. Zaman Gazetesi'nin 25. Yılı Etkinliği'nde Tayyip Erdoğan ile aynı fotoğraf karesine girdi. "1980 öncesi Fethullah Gülen'in dinlerarası diyalog modeli uygulansaydı, sağdan ve soldan ölümler olmazdı" sözleri de yine Akşener'e ait.

## 'Hainler mezarlığı'nın son cenazesi kurucusu oldu

# AKP karşıdevrimi

Hakkında yazılanlara göre Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş Pensilvanya'da büyük bir çiftlik satın aldı. Topbaş'ın damadının da Pensilvanya'da bir villası var. Kızı Kübra oraya yerleşti. Yani Topbaşlar aile boyu Fethullah Gülen'e komşu oldular. Bunların arkasında yatan şey Kadir Topbaş'ın sağlamlığı. "Dünyamı Tayyip ile ahiretimi de çocuklar sayesinde Fethullah'la kurtarırım" demiş ama çok kötü yanılmıştı. Fethullah işinin yattığını anlayınca koşup "hainler mezarlığı" kurmuştu hatırlayacaksınız. Sonuçta Kadir Abi, iki dünyanın da kaybedeni pozisyonunda.

### ■ GÖKÇE GİRESUNLU

**15** Temmuz 2016 gecesi saat 23.00 civarı. Darbeci askerler Saraçhanedeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden içeriye girmiş, odaları dolaşüyor. Kadir Topbaş'ın Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç ve oğlu onlara yol gösteriyor, çay kahve ikram ediyor. O sırada belediye bahçesinde toplantılar başlıyor. Darbeci askerlerin komutanı ateş emri veriyor. Kalabalıktan sekiz kişi oracıkta can veriyor.

"Şehremini" Kadir Topbaş kendine emanet edilen şehrin her önemli anında olduğu gibi o günde şehirde değil. Ta okyanus ötesinde, Washington'daki otelinde olup biteni izliyor. Dediğine göre BM Genel Sekreteri ile görüşmek için Amerika'ya gitmiş. Fakat sözünü ettiği o görüşme 13 Temmuz'da. Topbaş olup biteni öğrenmesine rağmen ancak darbe girişiminden üç gün

sonra, 18 Temmuz'da ülkeye dönüyor. Onun da gerekçesi uçuşlardaki sıkıntı. Darbe girişiminden 4 gün sonra makamına gelip kahraman edasıyla koltuğuna kuruluyor.

İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın olaya bu kadar geç müdahil olması

AKP'de sert tartışmalara neden oldu haliyle. Yandaş gazetecilerden biri, "Sakın Fethullahçı dünürün, 15 Temmuz'da darbe olacağını kulağına fısıldamış olmasın" dedi mesela. O değilse Fethullahçı damadı, "Canım babam Temmuz'un ortasında bazı şeyler olacak. O tarihte Amerika'da olsan iyi olur" demiş olabilirdi. Anlaşılabileceği gibi Topbaş ailesi cemaate çok yakın duran bir aile.

Hakkında yazılanlara göre Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş Pensilvanya'da büyük bir çiftlik satın aldı. Topbaş'ın damadının da



## AKP KURMAYLARININ DAMATLARLA İMTİHANI

Bir de "damat meselesi" var tabii. Bazı damatların önünü açan gelişmeler bazı damatların hızlı yükseliş serüveninin sonu oldu. Kadir Topbaş'ın damadı da bunlardan biri. TUSKON'a yönelik "FETÖ" soruşturması kapsamında 8 Eylül 2016'da tutuklanan damat Ömer Faruk Kavurmacı, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek 3 Mayıs'ta tahliye edildi. Sonra hakkında tekrar tutuklama kararı çıkarıldı.

Salıverilmesi ile ilgili tartışmalar da hala sürüyor. İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği Kavurmacı'nın Özel Acıbadem Hastanesi tarafından düzenlenen 18 Nisan 2017 tarihli sağlık raporunu esas alarak "epilepsi" ve "uyku apnesi" rahatsızlıklarının "telafisi güç bazı zararlara neden olacağı" gerekçesiyle tahliyesine kararı verdi. Kavurmacı'nın tahliyesini sağlayan raporu hazırlayan doktorun, Kavurmacı'yı hiç muayene

etmediği iddia edildi. Doktorla ilgili bir diğer çarpıcı iddia ise uzmanlık alanıyla ilgili. Doktor nörolog değil, dâhiliye uzmanıydı. Tahliyeye gerekçe olarak gösterilen bu belge muayene yapılmadan / dosya üzerinden düzenlenmişti. Zaten mevzuat, tutuklu ve/veya hükümlünün özel bir hastanede muayene edilmesi ve tedavi görmesi olanaklarını imkânsız kılıyordu. Bir önemli ayrıntı daha; Kavurmacı'nın

tahliyesini sağlayan avukatı AKP İstanbul il yönetim kurulu üyesiydi.

Kuşku götürmeyen şey ise İstanbul dukağını elinde bulunduran Kadir Topbaş'ın tasfiyesinde damadının önemli rol oynadığı. AKP'de Erdoğan'ın Genel Başkanlık koltuğuna yeniden oturmasından sonra yapılan "istifa ile tasfiye" planı parti örgütlerinin ardından yerel yönetimlerde de adım adım işletiliyor.

# evlatlarının başını yiyor



➔ "FETÖ" soruşturması kapsamında tutuklanan Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı daha sonra "sağlık sorunları" nedeniyle tahliye edilmişti.

AKP'nin Hürriyet Temsilcisi Abdülkadir Selvi, Topbaş'ın başkanlıktan istifa etmesinin ardından AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ilgili istişare toplantısında, "İstanbul'u kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz" dediğini aktardı. AKP etrafındaki çember giderek daralıyor. Büyük İstanbul yağmasında da doğal sınırlara yaklaşıldı. Şehrin son yeşil alanı olan Kuzey Ormanları Suudi çölü kıvamında. Son umut da o alan etrafında yaratılacak rantın paylaşılmasına bağlı. İstanbul sallanıyor. Akıbet şimdiden belli oluyor. İstanbul'a basarak geldiler, ayaklarının altından İstanbul kayınca çekip gidecekler.

Pensilvanya'da bir villası var. Kızı Kübra oraya yerleşti. Yani Topbaşlar aile boyu Fethullah Gülen'e komşu oldular. Kadir Topbaş'a göre bütün bu alışverişler sadece yatırım amaçlı. Yazılanlara göre ise bunların arkasında yatan şey Kadir Topbaş'ın sağlamlığı. "Dünyamı Tayyip ile ahiretimi de çocuklar sayesinde Fethullah'la kurtarırım" demiş ama çok kötü yanılmıştı. Fethullah işinin yattığını anlayınca koşup "hainler mezarlığı" kurmuştu hatırlayacaksınız. Tayyip işi ise geçen haftaya kadar kör topal sürdü. Çok uzun zamandır işten el çektilerdiği, belediyeyi fiilen Göksel Gümüşdağ'ın yönettiği

iddia ediliyordu zaten. Sonuçta Kadir Abi, iki dünyanın da kaybedeni pozisyonunda.

## 'REİS' ŞEHİRİ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Zaten emanetçiydi Kadir Abi. Kendini şehrin asıl sahibi sayan Tayyip Erdoğan inayetiyle koltuğunda oturuyordu. 17-25 Aralık vakasına kadar 15 yılı aşkın bir süre o koltuğu işgal etti. Gerçi olmayacak dediği şeyler oluyor, olacak dediği şeyler gelecek bahara erteleniyordu

ama olsun, hep birlikte kardeş kardeş geçinip gidiyorlardı işte. Ama ne olduysa işte o uğursuz haftada oldu. Reis Cemaat'e, Cemaat reise savaşa açınca huzur kaçtı. Aileler parçalandı, durumu idare etmek zorlaştı. Üstelik son zamanlarda İstanbul'un hep çantada keklilik olmayacağını gösteren emareler çıktı. Hatta referandumda İstanbul diğer büyük şehirler gibi "hayır"cı şehirler arasına katıldı. Belki de iplerin kopmasına neden olan şey buydu.

Kadir Topbaş'ın Fetullah'a yakınlığı bilindiği halde şehirdeki rantın hatırına dokunulmadı. Onun yerine by-pass edilip şehrin yönetimi belediyenin ikinci adamı Göksel Gümüşdağ'a bırakıldı. Gümüşdağ aileden; Emine Erdoğan'ın ağabeyi Hasan Gülbaran'ın kızı Müge ile evli. Yani Erdoğanların damadı.

Damat Gümüşdağ her parmağında bir marifet olan AKP'lilerden. İstanbul Büyükşehir



## SIRA GÖKÇEK'TE

Kadir Topbaş'ın istifasının ardından Ankara dükalığının başındaki Melih Gökçek'in durumu da tartışılıyor. Referandumda Ankara da "hayırcı" şehirler arasındaydı. İddia o ki Gökçek artık parti yönetiminden onay almaksızın adım atamıyor. Oğlu Osman Gökçek'in başkanlık hayali kurduğu Ankara Ticaret Odası seçimlerine yönelik iktidar müdahalesi de kuşatma adımlarının somut bir işareti. Kourdurduğu paravan şirketler aracılığıyla ATO'da delege ağırlığını ele geçirmek isteyen oğul Gökçek'in bu planı önce 24 Ağustos'ta KHK ile "Kongrede oy kullanacakların en az iki yıl önce odaya kayıt olmaları" zorunluluğu getirilerek ardından da Bakanlar Kurulu kararıyla Ekim ayındaki kongre Nisan'a ertelenerek boşa çıkarıldı. Kontrolündeki Osmanlıspor ligin dibinde, koruma kollama kalkanı kalktı. İddia o ki Topbaş'ın ardından İstanbul'da bazı ilçe belediye başkanları da istifaya zorlanacak.

AKP'de kartlar yeniden dağıtılıyor ama masada dördüncüyü bulmaları artık eskisi kadar kolay değil.

Belediyesi'nin ikinci adamı. Bir AKP projesi olan ve İBB kaynakları ile beslenen Başakşehir kulübünün başkanı. Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığını da yürütüyordu yakın zamanda. Belediyedeki iş yükü artınca aday olmadı, yerine Dursun Özbek seçildi. Ama Başakşehir'i bırakmadı.

Başakşehir spor kulübü etrafındaki tartışmaların önemli bir kısmı da onun adı etrafında dönüyor. Malum Başakşehir RP-AKP eliyle icat edilmiş bir İstanbul banliyösü. Bir tür İslamcı gettosu mahalle. Belediyenin bütün kaynakları bu mahalleye akıtılıyor o nedenle. Yakın zamanda üç-beş seyircisi olan Başakşehir kulübüne de kocaman lüks bir stat yaptı AKP. Adeta şehir planı Başakşehir mahallesi baz alınarak yeniden şekillendiriliyor.

## BAŞAKŞEHİR AŞKI

Gezi olayları sırasında futbol taraftarının ve kulüplerinin rolünü fark eden AKP yöneticileri kulüpleri içeriden ele geçiremeyince yandaş kulüpler aracılığıyla dengelemeye çalıştı. Başakşehir bu projenin en önemli kulübü. Kasımpaşa ile girişilen deneme tutmadı çünkü. Konyaspor bir ara öndeydi ama hem büyük şehirlere uzak hem de başkanı Fethullahçı olduğu ortaya çıktı. Melih Gökçek projesi olan Osmanlıspor ise bir ortaokul müsamesesi kıvamında. Döner ekmele toplanan bir avuç şamata seyirciden öteye geçemedi taraftarları. O nedenle iddia edilen şeylerden biri İBB başkanlık koltuğuna giden yolun Başakşehir'i şampiyon yapmaktan geçtiği yönünde. Bu o kadar önemli bir hedef ki AKP için, öteden beri Fethullahçı olduğu bilinen Emre Belözoğlu ısrarla görmezden geliniyor. Ucunda Başakşehir'in bekası var çünkü.

Gümüşdağ'ın başkanlığı sırasında Digtürk maç ihalesi Katarlılara verildi. Katar ile AKP liderliği arasındaki sıcak ilişkiler malum. Hatırlanacağı gibi Aziz Yıldırım bu ihaleye itiraz etmiş "İhale şartnamelerini bilmiyoruz. Sadece Göksel Bey biliyor. İstedik vermediler" demiş, "Göksel Bey, ihaleye fesat karıştırırsan, mahkemeye götürürüm, bunu bil!" diye seslenmişti.

Başakşehir Spor kulübü yönetim kurulu İBB yöneticilerinden oluşuyor neredeyse.



**Kadir Topbaş'a, Fethullah'a yakınlığı bilindiği halde şehirdeki rantın hatırına dokunulmadı. Onun yerine by-pass edilip şehrin yönetimi belediyenin ikinci adamı Göksel Gümüşdağ'a bırakıldı. Gümüşdağ aileden; Emine Erdoğan'ın ağabeyi Hasan Gülbaran'ın kızı Müge ile evli. Yani Erdoğanların damadı. Başakşehir Spor Kulübü etrafındaki tartışmaların önemli bir kısmı da onun adı etrafında dönüyor. Yakın zamanda üç-beş seyircisi olan Başakşehir kulübüne de kocaman lüks bir stat yaptı AKP. Adeta şehir planı Başakşehir mahallesi baz alınarak yeniden şekillendiriliyor.**

O yöneticilerinden tamamı da ailenin etrafında. İşte Kadir Topbaş'ın ayağını kaydıran tablo bu.

## KADİR ABİ'YE HÜZÜNLÜ VEDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'ndan istifa eden Kadir Topbaş, mesai arkadaşlarıyla vedalaşırken, "Onurumla geldim, onurumla ayrılıyorum" dedi. Halbuki aksi yönde bir iddia dillendirilmeyordu. Hem kim dillendirecek ki? Bu konuda ortaya atılan iddiaların tamamı Ankara şehrini Melih Gökçek'e yakın isimler. Derebeyleri arasında çıkan bildik çekişmelerden biri yani. Monark emretmedikçe daha ileri gitmelerinin imkanı yok. Zaten Melih

Gökçek'in adamlarından birini de o sıralarda gözaltına alıp bıraktılar, gözdağı verdiler. Gazeteciler "neden bıraktınız" diye sorabildiler yine de. Topbaş şöyle yanıtladı; "Böyle lüzum gördüm. Böyle istedim, böyle olsun dedim. Hayırlı olsun. Değerlendirmeyi kendim yaptım. Onurlu bir duruş olacak da müsaade istedik, ayrıldık. Siyasetten değil, başkanlıktan ayrıldım. Siyasi beklentilerim yok, bunu açıkça söyleyeyim."

Bu "onur" vurgusu bir açıklamada daha dikkat çekti. Kadir Topbaş'ın istifası üzerine açıklama yapan Göksel Gümüşdağ "Uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili görevini onur ve gururla yapmaktayım. Perşem-

be günü bir seçim olacak. Yeni belediye başkanı belli olacak. Buradan çıkan arkadaşımıza desteğimizi verip çalışmalarımıza ve hizmetimize devam edeceğiz" dedi.

Onur ve onursuzluk son yıllarda bir tek şeyle ölçülüyor AKP çevresinde. Fethullahla mesafe...

## KAYBETME KORKUSU

AKP'nin Hürriyet Temsilcisi Abdülkadir Selvi, Topbaş'ın başkanlıktan istifa etmesinin ardından AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ilgili istişare toplantısında, "İstanbul'u kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz" dediğini aktardı. Selvi, Erdoğan'ın "Önceden yüzde 40'la seçim kazanıyorduk. Ancak kendi elimizle bunu yüzde 50 artı 1 yaptık. İstanbul seçimleri Türkiye ortalamasını etkiliyor. Seçim kazanmak için artık yüzde 40 almak yetmiyor. En küçük bir yanlış bizi götürür. Bunu düşünerek hareket etmeliyiz" uyarısında bulunduğunu belirtti.

AKP etrafındaki çember giderek daralıyor. Büyük İstanbul yağmasında da doğal sınırlara yaklaşıldı. Şehrin son yeşil alanı olan Kuzey Ormanları Suudi çölü kıvamında. Son umut da o alan etrafında yaratılacak rantın paylaşılmasına bağlı. İstanbul sallanıyor. Akıbet şimdiden belli oluyor. İstanbul'a basarak geldiler, ayaklarının altından İstanbul kayınca çekip gidecekler. ■





Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi'nde maden işçileri, kömür karası iş elbiseleriyle bindikleri halk otobüsünde, koltuklar kirlenmesin diye ayakta yolculuk etti. Bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla çektiği fotoğraf, sosyal medyada ilgi gördü.



# Oturun diyeceğiz o iktidar koltuğuna

**O işçilere baktığında, dünyayı değiştirmenin manivelasını görmeye, "oturun" demek için örgütlenmeye, siyasetten arınmış "insan manzaraları"nı reddetmeye hazır mısınız? Sever misiniz böyle şeyleri?**

## ■ ASAF GÜVEN AKSEL

**B**ir televizyon kanalında yayınlanmış görüntü. Fonda burucu bir müzikle. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun Karadon Müessesesi'nde çalışan madenciler, Gelik'teki işyerlerinde "kafesleri bozulduğu için" Karadon'a dönmek üzere toplu taşıma aracına binmişler. Üzerlerindeki iş elbiseleri nedeniyle koltuklar kirlenmesin diye, ayakta yapmışlar yolculuğu. Taşıtın şoförü konuşmuş kameralara, anlatmış. Oturmalarını söylediği halde oturmadılar. "Herhalde", demiş şoför, "sonra biz temizleyeceğiz diye, bizi düşünerek oturmadılar". Bunlar bir haber kanalında yayınlandı. Fonda burucu bir müzikle.

Sonra o görüntü sosyal medyaya "düştü". Ne güzel insanlardı bu işçiler! Düşünsenize, koltuklar kirlenmesin diye... Herkes başkalarına karşı bu kadar duyarlı olsa dünya değişirdi!

### SEVERİZ BÖYLE ŞEYLERİ

Mesela Esra Erol, hani o çöpçatan, hani o, "gülmeyi

çok sevdiği kadar hüznü de bir insan", soğuk bir havada, sıkışık bir trafikte arabasında giderken yanından geçen otobüse bakmış, o tıklım tıklım halini görünce insanların, "gözyaşlarına hâkim olamamış"tı, hatırlar mısınız? Aman ne yayılmıştı bu duyarlılık!

Bir 23 Nisan töreniydi, hatırlar mısınız, Van'da bir kız çocuğunun "dans edişi"nden kareler yansımıştı medyaya. Paramparça sarı lastik çizmeler, içinden gözükken ayak "infial yaratmış"tı. Duygu seli kaplamıştı ortalığı, merhamet çığı düşmüştü.

Soma'da 301 madenci katledilmişti, hatırlar mısınız, üç madenci portresi bırakmıştı ardında. Biri, kendisinden önce göçükte kalan ve eşi hamile olan arkadaşının kurtarılmasını istiyordu. Biri, kendisi çıkartılmışken tekrar göçüğe inip arkadaşlarını kurtarmak isterken can vermişti. Biri, ambulansın sedyesine yatırılırken sedye kirlenmesin diye çizmelerini çıkarmaya çalışıyordu.

Hatırlarsınız. Severiz böyle şeyleri. Ne güzel insanlık tab-

lolarıdır bunlar! Nasıl vicdan, merhamet, yardım duygularını harekete geçirici derslerdir, ibretlerdir! Ve ne iyi, yüzlerce örnekle tekrarlanır durur. Ve ne kötü, yüzlerce örnekle tekrarlanır durur.

Bunlar paylaşılır, üzerine vecizeler döktürülür, banka hesap numaraları devreye girer, gözyaşlarıyla içlere kolonyalar serpilir ve sonra, bir hoş sadâ bırakır, geçer gider.

Severiz böyle şeyleri... Boş şeyler midir şu kalpsizleşmekte derinleşen, insanî değerlerin haraç mezat yok olduğu dünyada. Hayır, boş değildir, uçucu bir kolonya ferahlığı vermiyorsa "duyarlılık kasma"lar.

### YERİN DİBİNE BATSIN O DUYARLILIK

Ama bu tablolara bakıp sadece iç sızlatan bölümleriyle bir kıpırdanma yaratıyorsa yerin dibine batsın o merhamet, o insanlık örnekleri, o güzel insanlar vecizeleri. Yerin dibine batsın o duyarlılık!

"İç sızlatan" şeylerin bir müsebbibi var. Yırtık lastiklerin, kömür karası lastiklerin, o ayakta yolculukların, o tıklım tıklım otobüslerin bir müsebbibi var, ey "duyarlı insan"lar. Orada "merhamet"le bakılacak insanlar yok, orada bu müsebbibden hakkını alacak olan bir sınıfın temsilcileri var. Orada "ürkek yoksul"lar yok, orada sömürü çarkı var, orada sermaye var. Oraya bakın, oraya!

Gördükleriniz, insana sıfır değer biçen bir sistemin tablolarını yansıtıyorlar. Onları

silip atan, birer "acınası" gibi görmenizi körükleyen sistemin tablolarını. Ezen, körelten, paryalaştıran, kabullen-diren bir sistemin tablolarını. Oraya bakın, oraya!

O sisteme isyanı körüklemeyen duyarlılıklarınız yerin dibine batsın! Neden sorusundan korkunuz da. O kendi servisleri yok mu diye merak eden, işyerlerinde duş odası, vestiyer soran "aklıselim"iniz de!

Eğer merhamet harekete geçiyorsa orada yürek burkan bir şey vardır. Eğer yardım eli uzanıyorsa orada bir muhtaçlık vardır. Eğer bir "güzellik göze çarptıysa, orada diz boyu çirkinlik vardır. Bu bütünü bozmayan, bu tablonun müsebbibini es geçen ne varsa, bir hazım zamanı duyarlılığıdır, bir "like" sayıdır.

### REDDETMEYE HAZIR MİSİNİZ?

O işçilere baktığında, dünyayı değiştirmenin manivelasını görmeye, "oturun" demek için örgütlenmeye, siyasetten arınmış "insan manzaraları"nı reddetmeye hazır mısınız? Sever misiniz böyle şeyleri?

Oturun, diyeceğiz, emeğinizin kirini pasını o koltuklara buluşturın diyeceğiz, o koltuklara, o iktidar koltuğuna yerleşin diyeceğiz işçilere. Gelin yanımıza, gelin emekçi sınıfın safalarına, gelin kapitalizmin kökünü kazımaya ve "içinizin titremesi"ni ortadan kaldırmın diyeceğiz size de. Bir daha böyle örnekler bulamayasanız diye. ■

## Biri haber versin: Diploma yoksa Cumhurbaşkanı da yok

# Kılıçdaroğlu ne

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta bir TV kanalında “önemli” açıklamalarda bulundu. Mesela Erdoğan’ın diploma sorununu hatırlatıyordu açıklamasında. “Sayın Erdoğan’ın birikimi nedir, daha diplomasını göremedik. İnsan diplomayı gizler mi? Diploma yok ortada.” Kılıçdaroğlu’nun dediği doğru. Ortada diploma yok. Demediği ise daha doğru, ortada diploma yok ise eğer ortada bir cumhurbaşkanının olmaması da gerekir. Ama var. Kılıçdaroğlu da her fırsatta yardımına koşuyor, saygısını beyan ediyor.

**C**HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta bir TV kanalında “önemli” açıklamalarda bulundu. Hoş, hangi açıklaması önemsiz ki? Ama bu kez satır aralarında gerçekten önemli açıklamalar vardı. Mesela Erdoğan’ın diploma sorununu hatırlatıyordu açıklamasında. “Sayın Erdoğan’ın birikimi nedir, daha diplomasını göremedik. İnsan diplomayı gizler mi? Diploma yok ortada.”

Kılıçdaroğlu’nun dediği doğru. Ortada diploma yok. Demediği ise daha doğru, ortada diploma yok ise eğer ortada bir cumhurbaşkanının olmaması da gerekir. Ama var. Kılıçdaroğlu da her fırsatta yardımına koşuyor, saygısını beyan ediyor. Şaibeli referandumun sonucuna ses çıkarmayıp yeniden AKP’nin ve ülkenin başına çöreklenmesine bile göz yumdu üstelik.

Kılıçdaroğlu’nun çevresi eski İslamcılar, her yola meyilli liberaller ve gizli AKP’li sağcı siyasi simalarla dolu. Bu zamana kadar diploma vesilesiyle çıkarılacak bir krizin ülkenin yararına olmayacağını telkin ediyor olmaları yüksek ihtimal. Ama bu arada ülke ellerinin arasından kayıp gitti. Parlamento feshedildi. Yargı, yasama, yürütme saraya bağlandı. Kılıçdaroğlu da ülkeye el koyan tek adamın diploma sorunuyla baş başa kaldı.

### KILIÇDAROĞLU 10 YIL SONRA KAVRADI

Uzun, sancılı bir tarihi var diploma tartışmasının. Yalçın Küçük neredeyse Tayyip Erdoğan’ın iktidarının ilk gününden bu yana diplomasını soruyor. soL yazarı Orhan Gökdemir’in OdaTV’de

yayımlanan “Tayyip Erdoğan’ın Diploması Hangi Okuldan?” başlıklı yazısının tarihi 2010. Gökdemir’in yazıdaki iddiası Tayyip Erdoğan’ın iki yıllık bir yüksekokuldan mezun olduğu. Bu yayınların ardından konu Meclis’e de taşındı.

Yıl 2014. MHP Grup Başkanvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, “Cumhurbaşkanı olmak için 4 yıllık fakülte mezunu olmak gerekir, Sultanahmet’teki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 yıllıktı. Onun mezun olduğu zaman 3 yıllıktı” dedi. Bu sözlerin üzerine araya giren AKP Milletvekili Mehmet Metiner, “Yüzde 70 ile Tayyip Erdoğan Çankaya’ya çıksa bile Yusuf Halaçoğlu gibiler indirir. O sandığın sonucuna razı olmazlar. İlla bir kulp arayıp bulurlar. Sabih Kanadoğlu gibi konuştu. Yeni bir 367 mutlaka çıkartırlar” yanıtını verdi. Metiner dolaylı olarak, ortada bir diploma olmadığını doğruluyordu.

MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu’nun iddialarına ilgili üniversiteden yanıt geldi. Rektör Prof. Dr. Zafer Gül, Erdoğan’ın 4 yıllık üniversiteden mezun olduğunu bildirdi. Rektör Gül, yaptığı yazılı açıklamada, şunları söyledi: “Sayın Başbakanımız, T.C. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ticari Bilimler Fakültesi’nden 1980-1981 öğretim yılı Şubat döneminde mezun olmuştur. Kendisine, isteği üzerine 3 Nisan 1981 tarihinde geçici mezuniyet belgesi verilmiştir. Marmara Üniversitesi kurulmadan önce, Sultanahmet’teki İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı olarak Aksaray’da 4 yıllık İktisadi ve Ticari Bilimler Yüksekokulu vardı. Daha sonra bu yüksekokul Ticari

Bilimler Fakültesi oldu. 1983 yılında Marmara Üniversitesi, mevcut olan İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile bağlı fakülte ve yüksekokullar bünyesi üzerine kuruldu. Kurucu rektörümüz de sayın Prof. Dr. Orhan Oğuz’dur. Dolayısıyla, Sayın Yusuf Halaçoğlu’nun kamuoyuna açıkladığı bilgiler doğru değildir.”

Ancak Erdoğan’ın diploması diye verilen belgede ilgili imzalar yoktu. İlk kez imzasız bir belge kamuoyuna diploma diye gösteriliyordu. Zaten üniversitenin resmi sitesinde yer alan diploma doğrulama sistemi ile rektörün verdiği bilgiler de çelişiyordu. Bu yönde haberler üzerine Marmara Üniversitesi, resmi sitesinde de değişikliğe gitti. O tarihe kadar Mezuniyet Tarihi kısmı “eğitim öğretim yılı” şeklindeyken, “mezuniyet yılı” haline getirildi. Diploma mezuniyet tarihi 1981-1982 şeklinde yazılırken artık 1981 olarak seçiliyordu. Bir başka değişiklik ise kafaları karıştıran bölüm/program/anabilim dalı kısmında yapıldı. Bu bölüme “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” altına “İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi” eklendi.

### YAHU ÇIKARIN ŞU DİPLOMAYI!

Kimse Tayyip Erdoğan’ın bir diploması olup olmadığından emin değilken, diplomanın varlığını doğrulayan tek kişi Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisindedi. CHP



# den diplomasını hatırladı?

Milletvekili Aydın Ayaydın, Erdoğan'ın kendi öğrencisi olduğunu belirtti. Ayaydın, "Sayın Başbakan İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı dört yıllık eğitim veren iktisat ve ticaret yüksekokulu mezunudur. 1978-79-80 yıllarında okudu. Ben de o dönemde asistandım, sınavlarına ve derslerine girdim. Son derece iyi hatırladığım bir

öğrencidir" dedi. Yüzlerce öğrenci arasından Erdoğan'ın yüzünü ve adını aklında tutmayı başarmıştı.

Yıl 2016. Aydın Ayaydın çok emindi ama hala diploma ortaya çıkarılmamıştı. Bir konuşmasında diploması ile ilgili tartışmalara değinen Erdoğan, üniversitenin rektörü Mehmet Emin Arat'a çağrı yaparak "Bugünlerde diploması var mı yok mu diye tartışma başlatıldı. Arşivden çıkart şunları yayınlayacak mısınız ne yapacaksınız yapın da zaten benim söylediklerime inanmıyorlar

belki rektör açıklarsa inanırlar" dedi. Dedi ama rektör diplomasını çıkarıp gösteremedi.

Aynı yıl içinde Erdoğan'ın üniversite diploması ile ilgili soru işaretlerini güçlendiren açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Marmara Üniversitesi'nin, Erdoğan'ın diploması ile ilgili olarak 24'üncü dönemde soru önergesine yanıt verildiği açıklamasını TBMM Başkanlığı "kayıtlarda yok" diyerek yalanladı.

Erdoğan'ın diploması ile ilgili tartışmalara o yıl eski dava arkadaşlarından Abdüllatif

Şener de katıldı ve Erdoğan'ın 4 yıllık üniversite değil 2 yıllık yüksekokul mezunu olduğunu iddia etti.

Yalçın Küçük 2006'da yazmış ve yazısının üzerinden 11 yıl geçmiş. Orhan Gökdemir'in yazısı 7 yıl önce. Konunun meclise taşınması üç yıllık vaka. Erdoğan'ın "yahu artık çıkarın şu diploması" diye isyan etmesi iki yıl önce. "Ana muhalefet" liderinin beyanı geçen hafta...

Atı alan çoktan Üsküdar'a dayandı. Kemal Kılıçdaroğlu yahu sen hayırdır! ■

## ERDOĞAN'IN DİPLOMASI ASLINDA HANGİ OKULDAN?

...Marmara Üniversitesi İİBF hala ayakta. Her yıl yüzlerce mezun veriyor. Mezunların oluşturduğu mezunlar derneği belki de alanındaki en büyük derneklerden biri. Ama ne ilginç, aralarında Başbakan Tayyip Erdoğan'ı tanıyan yok. En azından şimdiye kadar böyle bir iddia ile ortaya çıkan kimse yok.

Tek tanık var aslında. O tanık Odatv'ye İsrail'den yazan Rafael Sadi. Başbakan Erdoğan'la aynı üniversite sıralarını paylaştığını açıklayan tek kişi Rafael Sadi. Sadi, aynı zamanda Kasımpaşalı, oradan da tanışıklığı var Başbakan'la. Sadi'nin tanıklığını açıkladığı söyleşi de Odatv'de yer

almıştı. İlgili bölüm şöyle:

" - Siz Başbakan'ın okul arkadaşı olarak da tanınıyorsunuz. Hatta aynı mahalleden olduğunuzu biliyoruz. 30 yılı aşkın bir süredir Başbakan Erdoğan'ı tanınıyorsunuz. Kendisinin görüşleri ve eylemleri hep böyle miydi? Yoksa Erdoğan değişti mi?

-Sayın başbakan ile aynı mahalleden yani Kasımpaşa'dan olduğumuz doğrudur, ancak birbirimizi Kasımpaşa'da tanımadık. Kendisi ile Aksaray İktisat ve Ticaret Yüksekokulu'nda sınıf arkadaşı iken tanıştık ve 4 sene aynı sınıfı paylaştık, aynı hocalarımız ile okuduk. Hocalarımız rahmetli İsmet Giritli, Reşat Kaynar, Erol Zeytinoğlu, İsmail Öztaşlan gibi kıymetli insanlardı. İnanıyorum ki özde Sayın başbakan

bu hocalarımızdan feyiz almıştır ve bu kıymetli insanlar gibi modern Türkiye'nin geleceğini düşünüyordur."

İşte böyle. Başbakan Erdoğan Marmara Üniversitesi'nin değil, Aksaray İktisat ve Ticaret Yüksekokulu'nun mezunu. O nedenle ticaret bilgisi inanılmaz, iktisadının zayıf olması ise hoş görülebilir.

Hem Marmara Üniversitesi'nin 1883'te kurulduğunu kabul ediyorsanız, Başbakan'ın 1981 yılında oradan mezun olduğuna neden itiraz edeceksiniz?

12 Eylül'ün tepetaklak ettiği bir dünyada, ayakları aşağıda, başları yukarıda aramanın bir âlemi var mı?

(Orhan Gökdemir'in 2010 yılında yayınlanan yazısından)

## YALÇIN KÜÇÜK: ON YILDIZ OLMAYAN BİR DİPLOMANIN PEŞİNDEYİZ

Tabii bazen de ayırmak zorunda kalıyoruz ve "mesela", on yıl oldu, "Erdoğan'ın diploması yoktur", diyorum ve hatırlatıyorum. Caligula'yı 2006 yılında yazmaya başladım: Cumhurbaşkanı seçimlerine hazırlıyordum, dergilere serdim, televizyonlarda dillendirdim; 2007 yılı Mart ayında yayınladık. Üzerinde beşer binden on beş bin sayısı var sanıyorum, nerede ise ilk baskıdır. Birinci bölüm "Küstah ve Köle" başlığını taşımaktadır. Yobaz diktatörler, hem küstah ve hem de köledirler. Ve altıncı bölüm "Üniversite Diploması" başlığını taşımaktadır. Bölüm boştur ve

Erdoğan'ın diplomasını anlatmaktadır. Demek, kayıtlıdır ve on yıl oldu ülkede büyük bir crime'ı yazıyorum.

Ama şu yazı alttıdır: "Anayasa, cumhurbaşkanı olabilmek için dört yıllık yüksekokul şartı getirmiş durumdadır. Buna 'üniversite diploması' diyoruz. Tayyip Erdoğan için bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmadan önce bir üniversite diploması ibrazı şarttır." Bu, "Saralı Cumhuriyet" kitabının 187. sayfasındadır.

...Ve on yıl ve hep aynı türküyü söyledim; kendim söyledim ve kendim dinledim, diyebilirim. Peki ne oldu, Mart'tan Mart'a, duymadılar, on yıl sonra kulaklar temizlendiler. Odatv'de yazılar çıkmış, görmedim ve söylediler,

ve ardından, bir, Fethullah Gülen Partisi "diploması yoktur" demeye başladılar, sözcüleri Fuat Avni seslerini yükselttiler. İki, Kürt Partisi "HDP" ve Başkanı Demirtaş, "diplomasızdır" dediler, bağırıldılar, "cumhurbaşkanı olmaz" eklediler. Üç, Erdoğan, dillendiler, "benim rektörüm, bir diploma yarat", nasıl olursa olsun, bir diploma, ricaya başladılar. Dört, hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu mahkemeleri harekete çağırdılar. Hareketten uzaktırlar, ama artık dönüşü ve kurtuluşlarını göremiyorum... Erdoğan'ın diploması bir yana, İmam-Hatip'ten başka hiç bir okula gitmediğini söyleyebiliriz.

(Yalçın Küçük'ün 2016 yılında yayınlanan yazısından)

# On maddede Almanya seçimleri

Parlamentarizm yürümediğinde sahaya faşizmi sokmak geleneksel bir sermaye taktiğidir. Alman sonbaharında olan en kaba ifadeyle bundan ibarettir. Alman emperyalizminin karar vericileri, siyasi krizin olası derinleşmesine paralel, sopa seçeneğini AfD üzerinden görevlendirilecek bir misyonla yedekte tutulmasında karar kılmışlardır.

## ■ TEVFIK TAŞ

### 1 'Ne oluyor, Nazilerin iktidara geldiği dönem geri mi geldi' sorusu seçim sonrasında başat sorusuydu.

24 Eylül 2017 seçimleri taşların yerinden oynadığı bir seçim oldu. İkinci savaştan sonra görülen en etkili siyasi deprem 24 Eylül 2017'de görüldü. Sosyal demokrat SPD savaş sonrasında en büyük yenilgisini aldı. "Hristiyan Birlik" partileri uzun süredir böyle kötü bir sonuçla karşılaşmamışlardı.

İstikrar kavramının kanıksandığı Alman siyaseti, uzun süreden beri pek de alışkın olunmayan bir siyasal tablo ile karşı karşıya kaldı.

Düzen parametreleri ile düşünme konusunda alışkanlık edinen irice bir kamuoyu kitlesi, pek de teşne olmadıkları bir açık sözlülükle, 'Ne oluyor, Nazilerin iktidara geldiği dönem geri mi geldi' kaygılarını dillendirmeye başladılar bile.

### 2 Almanya sıradan bir Avrupa ülkesi değildir.

Hollanda'da faşist Geert Wilders'in partisi iktidarı kıl payı liberallere kaptırınca, 'aşırılık'a karşı 'merkez' olduklarını iddia eden düzenin geleneksel temsilcileri, Fransa için kaygı duymuşlardı. Kaygılanmakta haklıydılar. Fransa'da Marine Le Pen'in faşist partisi iktidarı ele alabilseydi durum hiç de Hollanda'ya benzemeyecekti.

Alman emperyalizmi, Avrupa'da en az Fransız emperyalizmi kadar önemli yer tuttuğu için burada yaşanacak bir kırılma, tanımı gereği bütün kıtayı hatta bütün dünyayı etkileyecektir.

### 3 Sermaye, 24 Eylül seçimlerinde AfD adındaki faşist partinin ana muhalefete terfi ettirilmesine karar vermiştir.

Parlamentarizm yürümediğinde sahaya faşizmi sokmak geleneksel bir sermaye taktiğidir. Alman sonbaharında olan en kaba ifadeyle bundan ibarettir.

Alman emperyalizminin karar vericileri, siyasi krizin olası derinleşmesine paralel, sopa seçeneğini AfD üzerinden görevlendirilecek bir misyonla yedekte tutulmasında karar kılmışlardır.

### 4 Genel ve eşit oy hakkı bir sınıf mücadelesi kazanımıdır. Oy ile reyin eşdeğerlik kazanabilmesi ancak ve ancak bir tek önkoşulla hayat bulabilir: Sınıf bilincine sahip örgütlü mücadele ile...

Rey başka, oy başkadır. Zira oy ile rey eşdeğer ama özdeş olmayan kavramlardır. Burjuva siyaseti bu iki olgu arasındaki sınıfsal farkı buharlaştırmak için pek çok bilimsel(!) hokkabazlık geliştirmiştir.

Siyasi partiler ve seçim sistemleri müktesebatı bu numaralarla doludur. Bu hokkabazlıklarda tek bir amaç vardır; o da emekçilerin iradesinin gerçek anlamda karar merciine yansımaması.

Bu gerçek, ne genel oy hakkını değersizleştirir ne de ona yalnız başına yüce bir anlam atfeder.

Kitleler oyunu kullanır, ancak oyun rey olması için sınıf bilincine sahip, sağlam örgütlülük içinde bir kitle bilinci gerekir. Bu önkoşulun ete kemiğe büründürülebilme olasılığı, zayıf da olsa elbette mümkündür. Bu gerçeği ta Engels'in son yazılarından beri biliyoruz.

### 5 Faşist hareket dünyanın hiçbir yerinde kendi kendine erimemiştir, erimez de. Çünkü arkasında sermaye ve sermaye düzeni vardır ve var olmaya da devam edecektir.

Faşist hareketi süpürecek olan yegane güç, işçi sınıfı ve onun partisidir, komünistlerdir. Tarih, bir tek bu örneğe şahitlik etmiştir.

Örneğin, Almanya'nın çekirdek faşist partisi NPD (Almanya Ulusal Demokratik Partisi), 2013 seçimlerinde toplam 560 bin oy almıştı. 2017 seçimlerinde bu sayı 176 bine düştü. Buna karşın, AfD adındaki faşist kitle partisi ülkenin üçüncü büyük partisi konumuna evrildi. Geçişkenlik açıktır.

AFD'nin yalnızca bir "protesto partisi" olduğunu düşünenler kesin olarak yanılmaktadırlar. Kimi olası bölünme ve ad değiştirmeleri söz konusu olsa bile sermayenin elinde sopa sallayan bir faşist kitle partisine gereksinimi kesin olarak netleşmiştir.



8

### Sosyal demokrasinin Almanya'daki yeni adresi olan Sol Parti, eski Alman Demokratik Cumhuriyeti (ADC) topraklarında ağır bir yenilgiye uğradı.

Sol Parti, nerede koalisyon ortağı olduysa, orada piyasaya tabi işler yaptı. ADC'ye sahip çıkmadı, dinle uzlaştı, emperyalist Alman devletine emperyalist diyemedi.

NATO karşıtlığında AfD'nin gerisine düştü. Avrupa Birliği'ne emperyalist bir oluşum olarak bakamadıkları için, AfD'nin korporatist söylemi karşısında kolları kanatları kırıldı.

Sol Parti'nin adı sol, çizgisi düzen ufku ile sınırlı bir parti olarak ana muhalefet iddiasını da yerine getiremeyeceğini söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. Sol Parti, bu başlıkta da AfD'nin eline su dökemeyecektir.

9

### Sosyal demokrasi, kendisinden daha sağına yükselişinde çöker. Solun yükselişinde yükselir. Bu, İkinci Enternasyonal'den beri sınıf siyasetinin temel kurallarından biri haline gelmiştir.

Sovyetler Birliği çözülmeye başlamadan önce sosyal demokrasi Avrupa'da oldukça güçlüydü. Ne zaman reel sosyalizm çözüldü, sosyal demokrasi de dibe vurdu. Sosyal demokrasi, faşizme karşı mahir değildir, hiç de olmamıştır. Ama komünizme karşı tam bir düzen bekçisi olagelmiştir.

Sosyal demokrasinin Almanya'daki amiral gemisi SPD'nin içine düştüğü durum, sözü geçen çerçeveye cuk diye oturmaktadır.

10

### DKP'nin yaptığı seçim değerlendirmesinde, siyasi bağımsızlığın ve iradî müdahalelerin önemine dikkat çeken bir sonuç değerlendirmesi yayımladı.

DKP, 24 Eylül seçimlerinde 11 bin 713 oy aldı.

Bir zamanlar kitle desteği itibari ile ülkenin ikinci partisi konumuna yükselen DKP geleneği (KPD), Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin karşı devrim ile çözümlenmesinden beri kendi adına seçimlere katılmıyordu.

Sınıf mücadelesinde 'tereddüt'ün karşılığı en hafif ifadeyle siyasi paslanmadır. Kendi kendini fiili olarak tasfiye etmedir. DKP önderliğinin birkaç yıl öncesine kadar bu 'öz tasfiyesi'ne boyun eğilmesinin faturası Alman işçi sınıfı hareketine pahalya mal oldu.

DKP, uzun yıllar reformist Avrupa Sol Partisi'nin (EL) gözlemci statülü üyesiydi. Nihayetinde 20. kongrelerinde bu karara son verdiler ve iki sandalye ortasında oturulamayacağına kanaat getirdiler. Selamlanacak bir tutumdur.

Ardından bütün iç engelleyici unsurlara rağmen kendi adlarına seçimlere girmeye karar verdiler. Bu tutum da aldığı oy sayısından ziyade selamlanmayı hak etmektedir.

"Bu sonuç, 1989'dan beri genel seçimlere kendi adımızla katılmamızın da faturasıydı aynı zamanda. Seçimlere büyük umut beklediğimizden katılmadık. Seçimlere katıldık, çünkü DKP'nin mesajını görünür kılmak istedik. 'Kızılar sokağa' mesajını verdik ve vermeye de devam edeceğiz." Bu anlamlı ifadeleri, DKP önderliğinin seçim değerlendirmesinde okuduk.

Siyasi iradesini ve bağımsızlığını kimi ittifaklar içinde erimeye bırakan hiçbir siyasal özne uzun vadede ayakta kalamaz. Komünist parti, bağımsız siyasi hattı ve akıntıya karşı durma yetisi ile emekçi kitlelerin kalbini kazanabilir, örgütlenebilir. Bu gerçek, DKP seçim değerlendirmesi ile tasdiklenmiştir.

6

### 'Küçük insanların partisi' iddiasındaki AfD, büyük sermaye tarafından besleniyor.

24 Eylül seçimleri için AfD'nin yaptığı seçim malzemesi harcaması 6 milyon avro yekûn tuttu.

Peki değirmenin suyu nereden geliyor? "Anonim bağışçılar"dan...

AfD'nin şefi Frauke Petry'nin Saksonya eyaletindeki dokunulmazlığı 29 Ağustos 2017'de oybirliği ile kaldırılmıştı. Bu karara gerekçe olan şey, Petry'in partiye yapılan "bağışlar" konusunda milletvekili yeminine aykırı olarak, evrak sahteciliği yapmasıydı. Yani her konuda olduğu gibi akçeli işlerde de sicilleri bozuk.

7

### Kamuoyunda "Erdoğan'ın partisi" olarak ifade edilen Alman Demokratlar Birliği ADD, yalnızca bir eyalette seçimlere katıldı. Türkiyeli göçmen nüfusun en yoğun yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bu parti, 41 bin 178 oy aldı.

Erdoğan'ın uzaktan kumandalı partisi ADD'nin seçim sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı açıklama adeta şaka gibiydi. "Partimiz Allianz Deutscher Demokraten, Almanya'da bu 88 aşırı sağ görüşlü Milletvekilinin hedef alacağı kitlenin sığınacağı tek çatı durumundadır" pişkinliğini göstermekten geri kalmadı.

# Çocuklar niye intihar ediyor?

Her yıl yüzlerce çocuğun kendi canına kıydığı; bunun normal olduğu, normalleştiği bir ülkede yaşıyoruz. Bunun ağırlığını bir tartalım zihnimizde.

## ■ NEVZAT EVRİM ÖNAL

**M**avi Balina... Çocuğu bilgisayar başında bol vakit geçiren tüm ebeveynlerin yeni korkusu bu. Görünüşe göre bir çeşit etkileşimli oyun ya da her biri ayrı birer cesaret testi niteliğinde olup giderek zorlaşan "görevler" dizisi. Ne var ki sonuncu görevde oyuncudan kendisini öldürmesi bekleniyor.

Böyle söyleyince insana saçma geliyor tabii; hatta her öğretmenin mesleğinde en az bir kere söylediği "arkadaşın uçurumdan atlasa sen de atlayacak mısın evladım?" sözünü hatırlatıyor.

Sorun şu ki, vakaların sayısı sürekli artıyor. Oyunun ilk çıktığı yer olduğu düşünülen Rusya'da 130 çocuk ve genç intiharının bu oyunla alakalı olduğu düşünülüyor. Hindistan'da Temmuzdan bu yana yaşanan vakaların ardından panik başlamış durumda. Türkiye'de şu ana kadar yaşanmış tek vaka 24 yaşındaki Evrim Mertin'in 5 Ağustos'taki intiharı, ancak henüz bu yönüyle yargıya taşınmamış başka vakaların da olduğu dile getiriliyor.

Oyunun yaratıcısı olduğu düşünülen kişi Philip Budeikin isimli, 22 yaşında bir Rus. Budeikin'in 2013 yılında Rusya'nın sosyal medya ağı VKontakte'ta "F57" isimli bir intihar grubu kurduğu biliniyor ve 16 kişiyi intihara sürüklemekle suçlanıyor. 2016 Kasım'ında tutuklanan ve Temmuz ortasında üç yıl hapis cezasına çarptırılan Budeikin

yaptıklarını şöyle gerekçelendirmişti:

"Bir yanda insanlar vardır, bir yanda da toplum açısından hiçbir değer ifade etmeyen biyolojik atıklar. Bunlar topluma yalnızca zarar verir ya da verecektir. Ben toplumumuzu böyle insanlardan temizliyordum. Normal insanlarla biyolojik çöpleri birbirlerinden ayırmak gerekir."

Budeikin belki bir sosyopat; ama o da neredeyse bir çocuk. Kendisini savunurken kullandığı alçak, faşist fikirler ise ona ait değil, aksine çok tanıdık ve yaygın. Dünyada bu fikirleri açık açık savunan siyasi partiler var. Bir tanesi geçtiğimiz hafta Nazizmin anavatanı Almanya'da yapılan seçimlerde üçüncü oldu, mecliste tonla sandalye kazandı.

## HAYAT ANLAMSIZLAŞTIKÇA...

Kuşkusuz ortada şoke edici, korkunç bir durum var. Birileri, belki de örgütlü olarak internet sosyallüğünde sıra dışı deneyimler yaşamak isteyen ve Twitter, Instagram gibi açık ortamlarda oyunu oynamayı tek tarafı olarak talep eden gençler içerisinde, muhtemelen profilleri intihara meyilli görünenleri seçip onlarla ilişkililiyor. Üzerlerinde baskı kuruyor, oyunun ilerleyen aşamalarında vazgeçmek isterlerse şantaj yapmak için materyal (kişisel bilgiler, utandırıcı fotoğraf ya da videolar) topluyor ve planlı biçimde intihara teşvik ediyor.

Bunu kimin ve neden yaptığını tartışarak bir yere

varamaz, komplo teorilerinde boğuluruz. Ama şunu tartışabiliriz (ve tartışmalıyız): Olaydan hayli endişelenen bir dostum konuyu internet başından pek kalkmayan oğluna açtığımda, çocuk önce annesine Mavi Balina hakkında kısa bir seminer vermiş, ardından da "çok saçma, insanlar kollarını falan jiletliyor, niye yapayım ki öyle bir şey?" demiş. Bazı çocuklar neden bunu söyle(ye)miyor?

Bu yazının bir parçası olan uzman görüşünde Tolga Binbay ergen psikolojisinin böyle uç davranışlara neden meyilli olduğunu anlatıyor, dolayısıyla buraya girmeyeceğim. Ancak son otuz yıl içinde, olumlu, eğlendirici ya da haz verici deneyimin giderek daha artan bir biçimde antisosyal bağlamda tanımlanıyor olmasının elimizdeki meseleyle yakından alakalı olduğunu düşünüyorum. İnsanlar, güzel deneyimleri, toplumsal yaşantının içinde birbirleriyle ilişkilenecek değil, gündelik hayattan kaçarak, dar ve kapalı çevreler içerisinde ya da yalnız başlarına yaşayabileceklerini düşünüyor. İnternet sosyallüğü ise bu davranış biçiminin yeni uçlara taşınabileceği bir zemin

sunuyor.

Burada önemli olan, deneyimin uyandırıcı gibi zararlı ya da bungee jumping gibi zararsız olması değil, ısrarla ve altı kalın kalın çizilerek hayattan, gündelik ve sıradan olandan bir kaçış biçiminde kurgulanması. Böyle kurgulanıyor, çünkü bu alıcı buluyor; bu alıcı buluyor, çünkü gündelik hayat ve insan ilişkileri, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada, istisnasız herkesi iten ve kaçma isteği uyandıran bir bataklığa dönüştü.

Ve henüz hayata gerçek anlamda başlamamış bir ergen için, onun insanı ezen, mutsuz eden, içinde olumlu biçimde kendisini anlamlandırma-yacağını düşündüren çarklarından kurtulmanın en kesin yolu, hiç başlamamak.

## ÇOCUKLARIMIZI NASIL KORURUZ?

Öncelikle, Mavi Balina'nın en büyük endişemiz olmasının saçmalığını bir istatistikle ispatlayalım: 2016 yılında 15 yaşından küçük 78, 15-19 yaş arası 327 çocuk intihar etti. 2015'te bu sayılar sırasıyla 83 ve 338; 2014'te 123 ve 371'di.

İstatistikler 2002 yılına ka-



## UZMAN GÖRÜŞÜ: OYNAMAK GENÇLİĞE DÂHİLDİR!

**Psikiyatrist Dr. Tolga Binbay  
Psikesol Kolektifi**

Öncelikle yaşanan panik duygusunu ve işin sansasyonel tarafını biraz askıya alacak olursak, nedir bu oyun, internet ve sosyal medya düşkünlüğü, buna yakından bakalım. Bakalım, çünkü egemen basın ve haber alma kaynakları bu konuyu hayattan, gençlikten ve bağlamından kopararak ele alıyor. Geriye ise tıpkı "trafik canavarı" gibi canavarlar kalıyor. Mesela şunu atlarsak meseleyi anlamakta da zorluk çekeriz: Oyun oynamak yaşamın doğasında vardır ve her dönemin oyunları farklıdır. Çocuklukta oyunlar farklıdır, gençlikte farklıdır. Ama oyunsuz bir gençlik olmaz. Çünkü oyun hayatın bir provası gibidir. Denersiniz, tadına bakarsınız, sınırlarınızı zorlarsınız, keşfedersiniz. Bunların hepsi temel olarak gençlikte olur. Yeniliğe, maceralı ve dinamik olana açık olmayan bir gençlik düşünülebilir mi? Ölü, cansız bir gençlik? Bu nedenle birçok davranış oyun penceresinden anlaşılmalıdır. Biz de öyle yapalım internet oyunları ve yaşananlar konusunda.

Birincisi; bu konu için karşımızda bir yelpaze var, bunu bilelim. Yani farklı özellikler taşıyan bir davranış repertuarı bu, farklı boyutları olan bir düşkünlük. Herkes müptelası olmuyor ama çok keyif veriyor, çok cezbediyor. İkincisi; ergen yaş grubunu, özellikle de erkek ergenleri daha çok etkiliyor bu oyunlar. Yani erkek ergen dünyasıyla ilgili ve babaların kendi deneyimlerinden hatırlayabileceği bir özellik var karşımızda. Üçüncüsü; tüm bu davranış yelpazesi zaman içinde dalgalanmalar gösterir, sabit değildir. Kimisi oyunları birkaç kez dener, kimisi

birkaç hafta başından kalkmaz ve sonra bir daha hiç ilgilenmez. Kimisi ise başına oturur ve bağımlı (evet, alkol gibi, esrar kullanımı gibi bağımlı) hale gelir. Dördüncüsü; hiç kimse bir günde bağımlılık geliştirmeyebilir. Herkesin bir bağımlı hale gelme süreci vardır ve bu süreç, sonucu değiştirebilecek önleyici müdahalelerin yapılabileceği en önemli dönemdir.

Beşincisi; ergenin iç dünyasında ve çevresinde, hayatında aksayan mutlaka temel bir şeyler vardır. Oraya bakmak, bakılmasını sağlamak gerekir. Çünkü temel sorun davranışlar (oyun başından kalkmamak, hayatı askıya almak, çabuk öfkelenip parlamak gibi) olsa da esas değişmesi gereken hisler, duygulardır. Bu ergenlerin çoğu kendisini gerçek hayatında keyifli, doyumlu, mutlu hissetmekte zorlanmaktadır. Haklı da olabilirler (ki, hayatları konusunda genellikle haklıdır).

Yani, altıncısı; müdahale sadece ergeni kapsayamaz, ailesini, çevresini, toplumsal olanı kapsamak zorundadır.

Bu tür oyunlara düşkünlüğü olanlar çevrelerine, yakınlarına çaresizlik hissettirirler. Sanki hiçbir şey değişmeyecektir; ne yapılsa nafile gibidir. Bu çaresizliğin farkına varmak ve anlamak gerekir. Bu hisler, yani ergenin içindeki boşluk ve çevresindeki çaresizlik değişmelidir. Değişim ancak zamanla olgunlaşır ve adım adım gelişir. Tıpkı ergenin kendisi gibi. Değişimin anahtarı aynısı olmasa bile oyunun verdiği hazzın benzerini sağlayacak bir ortamın inşa edilmesidir. Ve oyunu dışarıda bıraksanız bile oynamanın kendisi dışarıda bırakılmamalıdır. Tam tersine ergenin ve çevresinin hayatının içinde tam da eksik olan, oynamanın kendisidir.

dar gidiyor ve hep bu civarda. Yani her yıl yüzlerce çocuğun kendi canına kıydığı; bunun normal olduğu, normalleştiği bir ülkede yaşıyoruz. Bunun ağırlığını bir tartalım zihnimizde.

O sayılardan bir tanesinin dahi sıfırdan farklı olması, içinde yaşadığımız toplumun değiştirilmesi gerektiğini gösterecekken, yüzlerden bahsediyoruz. O yüzlerden biri adaşım Evrim Mertin. Bir diğeri TEOG'dan istediği puanı alamayınca kendisini banyoya kilitleyip, bornoz kuşağıyla kalorifer borusuna asan Berrin Yılmazlar. İçlerinde çocuk yaşta çalıştırıldıkları işte kaza geçirip intihar süsü verilmiş olanlar vardır kuşkusuz. Ya da "iffetsizlik" yaptılar diye aile meclislerinde intihar etmelerine karar verilmiş olanlar.

Öyle bir çağdayız ki karanlık, en aydınlık evin içine dahi bir yerlerden sızıyor. Çocuklarımızı bu karanlıktan koruyamayız, ancak kurtarabiliriz. Ama sadece onları kurtaramayız, kendimizi de kurtarmalıyız.

Bu karanlığı aydınlatmalı, çocukların kendilerini öldürme ihtiyacı hissetmeyeceği bir dünya; kaçmak istemeyecek-

leri, insanı anlamlı kılan bir toplumsal hayat kurmalıyız. Ya bunu yapacağız ya da her intihar eden çocuğun ölüsünün başında toplanıp, doğru tepkiyi vermeye, doğru sözleri söylemeye çalışacağız. ■



# Sürekli kandırılmanın tarifi güç lezzeti!

Barzani meselesi üstüne kalem oynatanları okuyunca, sınıf bakışından kopan tahlillerin, nasıl da liberal tezlere uyumlu olduğu yalın ortaya çıkıyor. Meseleyi Kürt Devleti kurmaya indirgeyen tartışma; laiklik sorunundan, sınırsız sömürülen işçiden, emperyalist saldırıdan ve elbet gericiilikten sıyrılmış oluyor.

■ ENVER AYSEVER

**D**ünyanın pek çok üniversitesinde "Siyaset Bilimi" adı altında kürsüler kurulur. Sosyal alanlardan bilim yaratmanın güçlüğü bir yana, bu kürsülerin liberal dünyanın ömrünü uzatmak için özel olarak görevlendirildikleri bilinir. Ortaya çıkan birbirinin tekrarı, inandırıcılıktan yoksun ve dipnotlara boğulmuş binlerce makale düne göre çok daha hızlı eskimekte artık. Muhtemelen "zamanın hızlı akması" ile ilgili bir durum bu. Dünyayı sömürmek üzere işbirliği yaparken, herhangi bir ilkesi, değeri olmayan devlet ya da şirketler bu hıza "entelektüel kılıf bulmakta" zorlanıyorlar artık. Yaşanan rezillik makalelerle örtülecek gibi değil...

Bizim ülkemize gelince, bu türden kaygılar üretmek için telaşlanmaya hiç gerek yok. Siyasal İslamcı iktidarın, belki de her liberalin elini güçlendirecek yöntemi pek kullanışlı: Kandırılmak! Zamanın hızlı aktığı bir süreçte her sabah yeni bir veri üretip siyasal tavrına gerekçe aramak yerine, kolay yol bulmakta fayda vardır kuşkusuz. Hıza hızla karşılık verdi yerli ve de milli iktidar! "Dün dündür bugün de bugün" söyleminden esinlendiler mi bilinmez, lakin sağcı olmanın temel olanağıdır bu: Sorumluluk almamak, açıklama yapmamak, utanmamak! İş gördüğüne kuşku yok!

Kişi kandırılabilir herhangi bir konuda. Doğasında iyimserlik, güven duyma, insanlığa

inanmak gibi özellikler bulunabilir ya da saf olabilir belki! Lâkin devletler için bu geçerli olamaz. Bir devletin yanılığa uğraması demek, çok uzun zamana yayılan, ağır bedeller ödemesi anlamına gelir ki, bunu önlemek için türlü yapılar kurulur. Hukuk, örgütlü toplum, basın bu işlevi görür. Siyasiyi keyfiyetten kurtarır, sorumluluk hissi verir. Bunu da ortadan kaldırmanın yolu süresiz ve sınırsız OHAL ilan etmektir. Şimdilerde kandırılmak daha kolay ve rahat artık... Olağanüstü kandırılma günlerindeyiz!

## YANLIŞ SORU...

Barzani meselesinde de "kandırıldığını söyleyiverdi" yine dünya lideri! Konuyla ilgili tartışmanın kısırlığı ise hayret verici. Tartışmayı "Kürt Devleti" kurmaya indirgeyin; bu adımın bölge halklarına nasıl bir maliyeti olacağından, sömürüden, emperyalist saldırıdan ve elbet gericiilikten sıyrılmış oluveriyorsunuz. Olamıyor musunuz yoksa!

Bu tartışmada karşı karşıya getirilmeye çalışılan iki halk Türkler ve Kürtler... Farklı yöntemlerle sömürülen iki mutsuz halk... İki geleceksiz halk...

Sorunu mikro milliyetçi, mezhepçi, dinci bir dille tartışmamızı isteyen işte o liberal tezleri piyasaya süren üniversitelerdir. Oysa biliyoruz ki, halkların barış içinde yaşaması hiçbir piyasa değeri taşımaz. Yeraltı ve üstü kaynakları ele geçiren kimse, onu korumak

ve süreklilik sağlamak mecburiyetindedir. Buna tek başına gücü yetmeyen de, mutlaka bir koruma ister. Eğer mafyanın eline düşersen bedelini ödersin. Ortadoğu halkaları ezelden beri kılık değiştiren mafya devletleri elinde oynacak oldu.

## DOĞRU SORU

Türkiye, "Parasını ödemediğimiz halde bize niye silah satmıyorsunuz" diyen bir başkana(!) sahip. İçler acısındır bu durum. Hem silaha başvurmak zorunda kalmak, hem bunu üretememek! Barzani de İran, Suriye, Türkiye, Irak hükümetine kafa tutmak için ABD, İsrail ipine sarılmak zorunda. Buradan halklara ne gibi mutluluk getiren bir sonuç çıkar merak içindeyim... "Kürdün devleti olmasın mı?"

sorusu eksiktir, yanlıştır. Kürdün, Türkün, Arabın: "Özgür, eşit, laik bir devleti olmasın mı?" diye sorabilirsiniz belki, en azından anlamlı olur.

Bana sorarsanız insanlığın yolculuğunda kim kimdir artık bu sıfatlardan anlaşılıyor. Yerküre büyük bir acıyı yaşamakta, kaynaklar sınırlı, sömürü son safhada ve her gün çehre değiştirerek saldırıyor. Bencilleşen ve kendini küçük, çaresiz sayan birer birer duygularını yitiriyor, kavgadan kaçıyor; işe buradan koyulmak gerek...

Barzani RTE'yi nasıl kolay kandırılmışsa, onu da aynı biçimde kandıran biri mutlaka vardır. Sonra bu kanmış kanakalar, yeniden bir düzlemde yan yana gelip, birlikte kandırıldık, diyebilirler... Böyle uzar gider hikâye... ■





**YAZILAMA** 'ya  
devam ediyoruz...



**YAZILAMA**

**Yazılama Yayınevi Hizmetleri Ltd. Şti**

Serasker Cad. Osmancık Sokak  
Betül Han No: 9/13 Kadıköy - İstanbul  
Tel: 0216 338 52 59 / 0549 430 50 86  
yazilama.com / iletisim@yazilama.com

# Yemek ve dans

Yoksul ve yoksunlar, ezilenler, çaresiz hissedenler kendi yemeklerini, eğlencelerini ve çözümlerini kendileri üretmek zorundadırlar. Çok yetenekli oldukları için değil başka bir yol olmadığı için böyledir bu.

## ■ AYŞEGÜL ÇAKAN

**A**merika'nın keşfedilmesinden sonra sömürge ülkeler (Britanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Portekiz), bu yeni kıtada karşılaştıkları yerli halkları büyük oranda soykırıma uğratmış, kıtanın büyük ve verimli topraklarına Avrupalı beyazlar yerleştirilmeye başlanmıştı. Kızılderililer başta olmak üzere yerlilerin bir kısmı da tarımsal üretimde çalıştırılmaktaydı.

Bir süre sonra, Avrupa'nın ihtiyacı olan şeker, kahve, tütün ve pamuğun elde

edilebilmesi için daha fazla işgücüne gerek duyuldu. Bu işgücü ise zaten insan ticareti yapıyor olan Afrika ülkelerinden sağlanabiliyordu. Avrupalı beyaz adamlar Afrika ülkelerine gerekli maddeleri veriyor ve karşılığında köle sahibi oluyorlardı.

Avrupalıların sömürmekle kalmayıp bir de aşağılamaya kalktığı Afrikalılar, bize anlatıldığı gibi aptal falan değillerdi, birtakım incik boncuk

karşılığında köle satmıyorlardı. Köle ticareti başlı başına kârlı bir işti. Bu işle uğraşanlar ve köle satın alarak onları çiftliklerinde çalıştıranlar, Afrika'dan gemilere tıka basa doldurularak Amerika'ya getirilen ve yarıya yakını gemilerdeki olumsuz koşullar yüzünden (havasızlık, hastalık vs.) ölen bu yaratıkları insandan saymıyorlardı.

Çiftlik sahipleri, kırbaçla çalıştırdıkları kara derililerin

tanrı tarafından kendileri için çalışmak üzere yaratıldığına inanıyor, arada kölelerini toplayıp onlara İncil okuyarak dini görevlerini de yerine getirdiklerini düşünüyorlardı. Bir kölenin ait olduğu çiftlikten kaçmasının cezası kesinlikle ölümdü.

Zincirlenerek getirildikleri Amerika'da uzun yıllar ırkçılıkla mücadele etmek zorunda kalacak olan zenciler her durumda ölüyorlardı. Günümüz Amerikasındaki zenci isyanlarına kadar gelen ırkçılığın tohumları böyle atılmıştı.

## ACININ YEMEĞİ VE MÜZİĞİ

Ağır çalışma koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zencilerin tarım alanlarındaki ömürleri yedi yılı geçmiyordu. Yiyecek olarak genellikle pirinç ve bozulmaya yüz tutmuş sebzeler veriliyordu. Yemeklerini kendileri yapmak zorundaydılar. Sebzelerin uzun süre bozulmadan korunabileceği ve lezzetli bir yemek üretti onlar da: Kızartma. Sağlıksız olabilir ama enerji ihtiyacını karşılıyor ve uzun süre dayanabiliyordu. Güzel bir yemek icat etmişlerdi.

Bu katlanılması zor, acı dolu hayatlarını yaptıkları müziğe de yansıtıyor, uzun çalışma saatlerinin sonunda şarkılarıyla ıstıraplarını haykırıyorlardı. Doğa çalma yaptıkları bu müzik türüne İngiltere'de keyifsizlik, sıkıntı anlamlarını da içeren "blue" sözcüğünden türetilen "Blues" adının verilmesi boşuna değildi. Acı çeker gibi söylemiyor-





lardı şarkılarını, gerçekten acı çekiyorlardı.

1927 yılında, New York Harlem'de doğan Jamaika asıllı şarkıcı, tiyatro oyuncusu ve aktivist Harry Belafonte ise bu geleneği farklı bir biçimde devam ettirecekti. Jamaika halk müziği ritmiyle söylediği şarkılarda sabaha kadar çalışın dok işçilerinin yaşadıklarını ya da tecavüze uğrayan tarım işçilerinin hissettiklerini dile getiriyordu. Kalipso denen ve hareketli dansa uygun olan bu şarkıların sözleri hiç de halinden hoşnut insanları anlatmıyordu.

Beyaz Amerikalılar için bu kısmıyla ilgili değillerdi. Bu ezgilerle neşelenip dans ettiler!

## O ZAMAN DANS!

Aynı beyaz adamlar, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında Arjantin'de ortaya çıkan yeni bir dansla tanışacak, önceleri ahlaksız buldukları bu dansı daha sonra çok sevecek ve yine dans edeceklerdi.

Avrupa'da meydana gelen savaşlar, açık, kıtlık gibi nedenlerle İtalya, Portekiz, İspanya ve Fransa'da sıkıntı içinde yaşamak istemeyen işçiler, yeni bir hayata başlamak umuduyla Güney Amerika'ya göç etmişlerdi. Ne yazık ki gittikleri yerde umduklarını bulamayacak, yabancı bir kıtada olmanın getirdiği çeşitli sorunlar var olan sıkıntılara eklenecekti.

Yaşadıkları düş kırıklıkları, sosyal çevre uyumsuzluğu, işsizlik ve beraberinde gelen ekonomik sorunlara bir çözüm, bir nevi başkaldırı

duygusu ve mutluluk arayışıyla temellenen yeni bir dans ürettiler: Tango.

Aşkın, tutkunun, hüznün, yaratıcılığın ve hatta bir miktar erotizmin bir araya gelerek oluşturduğu tango, sanılanın aksine varsıllar tarafından değil Arjantin'in yoksul mahallelerinde yaşayan insanlar tarafından icat edilmişti.

Kuralı yoktu, hata yapmak yoktu. Dans edenler duygularını bedenleriyle gösteriyor, yaşanan sorunları, hayal kırıklıklarını vurgulayan figürler yaparken başkaldırıyor, kendini bulmaya çalışıyor, sevgililerin ayrılıp kavuşması, sevişip kavgalaşması zarif hareketlerle yansıtılıyordu.

O zamana kadar görülmemiş bir dans türüydü. Varsıllar bu dansa dudak büküp burun kıvrımış, onu "edepsiz" bulduklarını ilan etmişlerdi. "Neden yatakta değil de ayakta?" diyorlardı.

Tango her ne kadar aşkın ve tutkunun dansı diye tanımlanıyor olsa da aslında hayatın içinde ne varsa onu hiçbir kuralla kısıtlanmadan gözler önüne seriyordu. Küstah denilebilecek derecede korkusuz hareketlerle yapılıyordu. Kim ne derse desin, kenar mahalle insanları kendilerini ifade etmenin eğlenceli, estetik ve rahatlatıcı bir yolunu bulmuşlardı işte.

Kısa sürede yaygınlaşan tango varoş-

lardan sokaklara, tiyatrolara, barlara taşınmış, önceleri onu edepsiz bulanlar da bu özel dansa kayıtsız kalamamıştı. Arjantin'den Avrupa'ya giden dansçılar sayesinde Paris, Berlin, Londra gibi şehirlerde bir tango fırtınası esmeye başlamıştı. Yoksulların dansı olduğu için küçümsemeye kalktıkları tangoyu artık zenginler de önemsiyordu.

## EZBER DEĞİL, DOĞAÇLAMA

Şimdilerde büyük şehirlerde kursları bulunan bu asi ve kural tanımaz dans, öğretiler hale getirilmeye çalışıl-

dıkça kendini tekrarlamaktan öteye gitmeyen birtakım manasız hareketlere dönüşmek üzere. Ezber değil doğaçlamadır onun ruhu çünkü. Özgürce, dans edenin içinden geldiği gibi yapılmasıdır.

Duygularını, düşüncelerini, umutsuzluğunu, kıskançlığını kural koymadan ve eğlenceli bir biçimde göstermek isteyenler bunun yolunu tangoyla bulmuştu. Doyurucu, enerji veren ve lezzetli

bir yemek isteyenler de bu yemeği kendileri icat etmişti.

Yoksul ve yoksunlar, ezilenler, çaresiz hissedenler kendi yemeklerini, eğlencelerini ve çözümlerini kendileri üretmek zorundadırlar. Çok yetenekli oldukları için değil başka bir yol olmadığı için böyledir bu.

Bu yazı hayatta kalmak için bir yol üretenler ve bir yol bulmak için hayatından vazgeçenler için yazıldı.

### Öneriler:

**Film:** The Django/Zincirsiz, Yön. Quentin Tarantino

**Müzik:** Banana Boat Song, Harry Belafonte ■



# HÜKÜMET ÇOCUKLARIMIZA SAVAŞ AÇTI EĞİTİMDEKİ YOBAZLIK DERHAL PÜSKÜRTÜLMELİ

Velileri, öğretmenleri,  
öğrencileri,  
bilim insanlarını,  
sanatçıları, ülkesini  
seven tüm yurttaşları  
AKP iktidarının  
eğitim alanındaki  
ahlaksız ve hukuksuz  
uygulamalarını  
tanımamaya, bunlara  
karşı derhal tavır  
almaya çağırıyoruz.

**Veliler;** evlatlarınızı bilim dışı, karanlık bir müfredata teslim etmeyin. Çocuklarımızın zihinsel gelişimini sekteye uğratacak, derin travmalar yaratacak **cehalete ve korkutmaya dayalı** bir "eğitim" anlayışını reddedin. Okul yöneticilerini ve öğretmenleri, müfredatın dayattığı karanlığa teslim olmamaları için zorlayın. **Bilimi ve aydınlığı** savunan eğitimcilerin yanında durun. Çocuğunuzun okulunun İmam Hatipleştirilmesine izin vermeyin. **Zorunlu din dersine karşı** dava açan binlerce aileye katılın, bu davalardan sonuç alındığını unutmayın.

**Öğretmenler;** derslerde AKP hükümetinin size dayattığı saçmalıkları değil **bilimsel olanı, iyiyi, güzeli** anlatın. Bugünkü müfredat temel insan haklarına ve Anayasa'ya tamamen aykırıdır. Gericiliğe ve hurafelere teslim olmayan sesinizi yükseltin.

**Öğrenciler;** hem sahipsiz değilsiniz hem sizler de bu ülkenin sahibisiniz. **Aklınıza, mantığınıza yatmayan**, bilimsel gerçeklerle çeliştiğini düşündüğünüz ders içeriklerine, kendi inançlarınızı size zorla dayatmaya çalışanlara, sizin ya da ailenizin kültürel ve insani değerlerini suç ilan etmeye kalkanlara çekinmeden **itiraz edin**. Asla yalnız değilsiniz ve haklılar her zaman kazanır.

Bilim insanları, sanatçılar, ülkesini seven tüm yurttaşlar; **hepimizin yapabilecekleri var**. Hurafelere karşı bilimi ve özgürlüğü savunmak için **ülkenin dört bir yanında** başlatılan girişimlere, laikliğin ayaklar altına alındığı eğitim anlayışına karşı mücadele etmek için kurulan platformlara katılın.

AKP iktidarının bilime, özgürlüğe ve aydınlığa karşı giriştiği ahlaksızca saldırıyı **mutlaka durduracağız**. Çocuklarımızı sırf bu berbat düzenin sürmesi için **cahil ve boyun eğen bireyler** olarak yetiştirmek isteyen yobazlara meydanı terk etmeyeceğiz.



**TÜRKİYE  
KOMÜNİST  
PARTİSİ**



iletisim@tkp.org.tr



tkp.org.tr



TurkiyeKomunistPartisi



tkpninesi