

ÇOCUK İŞÇİLİK YASAK YETER!

Ülkemizde 1 milyonu aşkın çocuk ağır ve tehlikeli işlerde çalışıyor. Bunların yarısından fazlası 400 TL altında para kazanıyor. Yoksulluk çocukların çalışmasıyla ortadan kalkmıyor.

İnşaatta, oto-sanayide, deri-sanayide, sayacılıkta en çok da tekstilde...

Çocuklar okula gitmek yerine atölyelerde, makine başında, ütü bandında kazanacağı üç kuruşun peşinde. İş güvenliği yok, öğle yemeği yok, servis yok; hastalık var, hakaret var, dayak var. Maaş günü gelince de 'sana bu kadar para yeter.' (!)

Geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatları üç kuruş parayla ölçülecek kadar değersiz değil. Gözünü kar hırsı bürümüş patronlar servetlerine servet eklesinler diye daha kaç çocuğumuzu bu bozuk düzenin karanlığına terk edeceğiz?

Ya aileler?

Anne-babalar kendileri iş bulamadığı ya da kazandıkları parayla geçinemedikleri için çocuklarını çalıştırmak zorunda kalıyor. Oysa yoksulluk her koşulda devam ediyor. Çocukların kazandığı para ne kirayı ödemeye yetiyor, ne faturaları...

Suçlu çocuklar değil, anne babalar değil, en büyüğünden en küçüğüne emekçileri sömüren, aileleri çocuğun kazandığı üç kuruştan medet umar hale getiren bu düzenin kendisi. Suçlu, gerici, yağmacı patronlar; patronlarla işbirliği halindeki siyasetçiler; çatırdayan bu düzeni elbirliğiyle ayakta tutmaya çalışanlar.

O zaman kavgamız bunlardır. Emeğimizi bitmek bilmeyen bir kâr hırsıyla, aç gözlülükle sömüren kan emicilerlerdir. Çocuklarımızı fason atölyelerle tarikat yurtları arasında çaresiz ve seçeneksiz bırakanlardır. Ailelere 'çalışmayıp da serseri mi olsun' dedirten, ülkemizin emekçi sınıflarını yaşama hakları olmadığına inandırmaya

çalışanlardır.

Şimdi bir defa daha soralım: çocukları çalıştırarak onlara iyilik mi ediliyor, kötülük mü?

Aileyi bu kriz günlerinde işsizlikten kurtardığını, çocuklara meslek edindirdiğini, hayır işlediğini söyleyen patronlar iyilik mi ediyor, kötülük mü?

Biz bu ülkede hayır işleyenlerin hangi amaçlarla hareket ettiğini iyi biliyoruz. Bu ülkede hayır işlediğini söyleyenler çocuklarımızı yurtlarında diri diri yakıyorlar. Ekonomik kriz bahanesiyle daha az işçiyi daha düşük ücrete çalıştırarak iş yükünü artırıyorlar. Erkekleri, kadınları, gençleri sigortasız, düşük ücretlerle, iş güvenliksiz çalıştırdıkları yetmiyor bir de gözlerini çocuklarımıza dikiyorlar. 'En az üç çocuk yapın' diyenler, zenginler daha fazla zengin olabilsin ve kalabilsin diye sokaktaki işsiz sayısını artırmaya çalışıyorlar. Bizler yoksulluğumuzdan kurtulmanın bir çaresi olarak çocuklarımızı atölyelere gönderirken onlar bu yoksulluktan güç alıyorlar. Gelin bu insanlık dışı düzene birlikte son verelim. Çocuklarımızın üzerinde tepinmelerine, ucuz işçi ordularını büyütmelerine izin vermeyelim. Gelin şu talepleri birlikte haykıralım:

- **Çocuk işçiliğine göz yummak insanlık suçudur, bu suç cezalandırılmalıdır.**
- **Çalıştırılan çocukların okula yollanması, beslenmesi, sağlıklı kalması sağlanmalıdır.**
- **İşsiz anne ve babalara iş sağlanmalıdır.**

Emekçileri Türkiye Komünist Partisi saflarında emeğin örgütlü mücadelesine katılmaya çağırıyoruz. Emeğimize, alın terimize insanlığımıza sahip çıkmak için.

Karanlığın güçleri, sömürücü asalaklar kaybedecek, emekçiler kazanacak!

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

iletisim@tkp.org.tr tkp.org.tr TürkiyeKomunistPartisi tkpninesi

TKP Genel Merkez | Ocak 2017 | Adres: Mesrutiyet Mah. Karanfil Sok. No:30/6 Çankaya-Ankara | Fotokopile çoğaltılmıştır

